

Dagboek

1 Korintheers

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek 1 Korinthiers

© Gerard Wassink, 2012

Dit is deel 4 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



1 Korinthe 1

Partijschappen

Scripture - 1 Korinthe 1:10, 17, 19, 26, 31 *"weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn - niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken - Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen - Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken - Wie roemt, roeme in de Here"*

Observation - Blijkbaar waren er in Korinthe nogal wat verschillende "bloedgroepen". Mensen van verschillende achtergronden misschien. In elk geval be-roemden ze zich er blijkbaar op dat ze van verschillende geestelijke stromingen waren.

Paulus keurt dat in niet mis te verstane bewoordingen af. Wat hij ten diepste afkeurt is de hoogmoed die er achter zit. De een zegt 'Ik ben van Paulus', de ander 'Ik van Apollos'. Indirect zeggen ze daarmee: deze leer is beter dan die van jou!

Zelfs degenen die zeggen 'Ik ben van Christus' worden door Paulus op de vingers getikt. Hieronder ligt namelijk een ander aspect, namelijk het zich niet willen schikken in het gezag van de apostelen.

Het citaat uit Jesaja (:19) staat in een context waar de Heer bij monde van Jesaja duidelijk maakt dat het volk hem "wel met de lippen eert, maar het hart verre van Hem houdt" (Jesaja 29:13).

Paulus schrijft dat het evangelie zonder aanzien des persoons is gebracht aan "niet vele wijzen" en "niet vele invloedrijken" en "niet vele aanzienlijken". Met andere woorden: (ook) aan eenvoudige mensen zonder veel aanzien, ongestudeerden.

Maak dan ook geen verschillen, maar bewaar de eenheid in het lichaam van Christus, de gemeente. Wie roemt, roeme in de Here!

Application - Hoe staat dat met mij? Van mezelf weet ik dat ik dit soort overwegingen ook wel eens maak. Onbewust denk ik dan dat mijn achtergrond in het volle evangelie veel bijbelgetrouwer - en misschien ook wel geestelijker - is dan de achtergrond van vele andere christenen.

Maar zodra ik het in de gaten heb breng ik die gedachten als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthe 10:5). Het is immers hoogmoed om zo te denken! We hebben met zijn allen het Woord gekregen om daar samen in te lezen en te ontdekken "hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods" (Efeze 3:18-19).

Laten we met elkaar streven naar eenheid in Christus, eenheid in het kennen van zijn Woord, eenheid in streven en gerichtheid op het verlorene.

Prayer - Vader dank U voor de wijsheid in Uw Woord, dank U dat U met Uw Heilige geest ons wilt leiden om ook deze aspecten te gaan begrijpen en toe te passen. Dank U Heilige Geest dat U ons op de Here Jezus wijst, dank U Jezus dat U ons de Vader doet zien en kennen. Help ons Heer om onze medemensen op U te wijzen en ze te helpen U te leren kennen en op U te gaan lijken!



1 Korinthe 2

Betoon van Geest en kracht

Scripture - 1 Korinthe 2:2, 4, 9-10, 14 "*Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd - niet met meeslepene woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God - al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest - Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is"*

Observation - In tegenstelling tot de vele Griekse denkers om hem heen maakt Paulus hier duidelijk dat hij niets anders wil weten en leren dan een gekruisigde en opgestane Heer. Eenvoudig, niet met omhaal van meeslepene woorden, maar met betoon van geest en kracht.

Waarom? Om mensen niet op 'wijsheid' van mensen te laten vertrouwen, maar direct op de kracht van God. God wil namelijk kinderen, geen kleinkinderen! Als we meeslepene woorden gebruiken in ons spreken dan is het risico groot dat we - ondanks onze waarschijnlijk goede intenties - mensen niet meer op God wijzen, maar aan onszelf binden via hun verstand of hun gevoelens.

Maar God heeft het óns geopenbaard, ons die Hij liefheeft (weet je nog van gisteren, niet vele aanzienlijken, niet vele invloedrijken, maar aan ons allemaal), geopenbaard door de Geest.

Maar niet iedereen kan of wil dit aannemen. Een mens die niet geestelijk denkt (door Paulus letterlijk een 'zielse mens' genoemd) is niet in staat dit te vatten omdat

het door de Geest is geopenbaard en dus alleen onder begeleiding van de Geest te begrijpen is.

Alleen die mensen die hun ziel hebben gebracht onder de leiding en besturing van de Geest die via onze geest de leiding in ons leven wil nemen, kunnen deze zaken "geestelijk beoordelen".

Application - De eenvoud van het evangelie. Dat is wat Paulus ons hier laat zien. Zeer eenvoudig, en tegelijk lijkt het zeer lastig voor mensen die het niet geestelijk benaderen, maar het met hun ziel - met hun verstand of met hun emotie - benaderen. Dat lukt dus niet.

Dan wordt het uiteindelijk als dwaasheid voor hen als ze met hun verstand reageren, of enorme teleurstelling als ze met hun emoties reageren. Immers, waarom zou je bidden voor wie je vervolgen? Waarom zou je je vijanden liefhebben? Wat een onzin als je er met je verstand of vanuit je emotie naar kijkt!

Maar zodra je jouw leven - wil, verstand en gevoel - onder besturing van Gods Geest brengt, je daar naar uitstrekt, komt er "betoon van geest en kracht" die alle verstand en emotie te boven gaat en beginnen puzzelstukjes in elkaar te vallen.

Prayer - Vader dank U wel voor de leiding van Uw Geest! Dank U Jezus voor een eenvoudig evangelie. Maar tegelijk beseffen we dat het zo moeilijk te vatten is voor zielse mensen... Wilt U ons helpen Vader om net als Paulus niet in de wereldse manieren van denken mee te gaan, maar Uw eenvoudige evangelie te blijven vertellen?



1 Korinthe 3

Vleselijke christenen

Scripture - 1 Korinthe 3:1-3, 10 *"En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u rijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen? - Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt"*

Observation - De Korintiërs zijn dan wel tot geloof gekomen en hebben dan wel de Heilige Geest ontvangen (:16, 2:12, 16), maar ze gedragen zich er niet naar. Hun geruzie over wie van Paulus, wie van Apollos is etc. duidt daarop. Ze zijn nog vleselijke mensen, onmondige kinderen - kleuters - in Christus. Ze gedragen zich daarmee nog conform hun oude, wereldse leven, oftewel 'naar het vlees'.

Het betekent dat ze zich nog richten naar hun ziel (verstand of gevoel) of zelfs nog naar de lusten van het lichaam. (het vlees bestaat uit lichaam en ziel, zie de uitleg over het vlees).

Deze mensen kunnen wat betreft het onderwijs geen vast voedsel verdragen, ze eten nog geen boerenkool, maar ze drinken nog melk. Ze blijven in een afhankelijkheidsrelatie tot hun onderwijzers hangen en komen niet tot zelfstandigheid.

Een geestelijk mens daarentegen is die vleselijke staat ontstegen en is in staat en bereid om zelf voedsel te zoeken, zelf te onderzoeken, en zelf te toetsen "of deze dingen zo waren" (Handelingen 17:11).

Paulus heeft een goed fundament gelegd in zijn prediking (:10). En hij heeft hen ook onderwezen dat de gemeente die daarop is gebouwd de tempel van God is en dat de Geest van God er woont (:16). Degenen die tweedracht zaaien met hun slogan's van 'wij zijn van Paulus, wij van Apollos' doen de gemeente schade, en wie de tempel van God schaadt, schaadt ook God zelf (:17).

Application - Hoe zit dat bij ons, bij mij? Wedergeboorte is in een oogwenk gebeurd, volwassen worden in het geloof duurt langer (jaren) en heiliging gaat je leven lang door. Af en toe, vooral als ik moe ben, val ik terug in vleeselijk gedrag, in mijn oude valkuilen.

Maar blijkbaar kun je ook als christen, als gelovige, nog 'in het vlees' zijn. Je hebt dan wel de Heilige Geest als genadegave ontvangen toen je tot wedergeboorte kwam, maar je bent blijven hangen aan de moederborst en drinkt nog melk.

Begrijp alsjeblieft goed dat dit een keuze is!

Je hebt dan namelijk niet de verantwoordelijkheid genomen om zelf je eigen groei te bevorderen door je eigen voedsel te gaan zoeken, je eigen brood klaar te maken. Iedere gelovige is verantwoordelijk voor zijn eigen groei.

Bij jouw groei mag je je laten helpen door elkaar, door leraren en onderwijzers in de gemeente, maar die kunnen jouw geestelijk leven niet bouwen, dat gebeurt uiteindelijk door de Heer, op jouw initiatief.

Prayer - Vader dank U wel dat U ons in Uw oneindige Liefde een vrije wil hebt gegeven, waarmee wij zelf onze keuzes mogen maken. Dank U wel Here Jezus dat U ons door Uw overwinning in de opstanding de mogelijkheid hebt gegeven om zelf ook te kiezen om met U meer dan overwinnaars te zijn! Dank voor Uw Heilige Geest die ons leidt en begeleid en die ons wil helpen groeien wanneer wij daar om vragen.



1 Korinthe 4

Autoriteit en kracht

Scripture - 1 Korinthe 4:7, 14, 20 *"Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had?" - Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen - Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht"*

Observation - Sommige mensen in de gemeente in Korinthe hebben zich blijkbaar "opgeblazen", met andere woorden, ze zijn hoogmoedig geworden en verheffen zich boven anderen, ook boven Paulus en de zijnen (:3-4).

Maar Paulus stelt hen de vraag waaraan ze dat menen te ontleen. "wie onderscheidt u?" (:4), hebben jullie wat je predikt zelf bedacht of heb je het (van de Heer) ontvangen? En als je het dan van de Heer hebt ontvangen, wat beroem je je dan alsof je het zelf hebt bedacht?

Paulus maakt ook zeer duidelijk dat hij dit niet schrijft om hen beschaamd te maken, maar vanuit liefde, om hen vriendelijk naar het goede pad terug te leiden (:14). Hij (Paulus) is immers samen met degenen die met hem reizen, aangesteld als dienaren van Christus en beheerders van de "geheimenissen van God" (:1).

Want, zo schrijft Paulus verderop, hoogmoed die zich uit in fraai klinkende woorden bouwen niet het Koninkrijk. De gemeente, het Koninkrijk wordt gebouwd door de Heilige Geest die kracht verleent aan nederig uitgesproken woorden van God.

Application - Het zijn grote valkuilen die hier worden beschreven. Hoogmoed. Meeslepende redeneringen. Debatten. Zich boven de ander(en) verheffen. Het is echt niet zoals God het heeft bedoeld. "In ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf". Dat geldt zowel in het leiden als in het geleid worden!

Zo werkt autoriteit, gezag, in het Koninkrijk van God. In liefde terechtwijzen en in liefde gehoorzamen, zoals ook aan de oudsten wordt geschreven dat zij de kudden moeten leiden "niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde" (1 Petrus 5:3).

Dan is de reactie van de kudde ook duidelijk: "Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade" (1 Petrus 5:5).

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord, voor Uw liefde, voor Uw kracht. Heer Jezus dank U wel voor Uw grote voorbeeld van nederigheid en onderwerping. Dank U Heilige Geest dat U kracht verleent aan werk dat in nederigheid wordt gedaan. Wil ons daar ook bij helpen Heer, want dat gaat ons niet altijd gemakkelijk af. Dank u dat U dat ook zult doen!



1 Korinthe 5

Zonde maakt krachteloos

Scripture - 1 Korinthe 5:6-7, 8, 13 "*Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd - Laten wij derhalve feest vieren, ... met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid - Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg*"

Observation - Er kloppen dingen niet in de gemeente in Korinthe. Niet zo-
maar een beetje, er is grove zonde in de gemeente. En behalve dat hij dat aanwijst,
wijst Paulus ook en misschien nog wel meer aan, dat de leiding in de gemeente er
niets aan doet, maar dit gewoon laat bestaan!

Doe het weg! schrijft hij. Het verrot de gemeente! Wat voor voorbeeld geef je
hiermee? Voor je jongeren, voor de heidenen om je heen? Wat moeten die wel
niet denken als dit in de gemeente plaatsvindt?

Weg ermee, en laten we feest vieren in zuiverheid en reinheid, dat is immers
wat de Here van ons vraagt? "Doet wie niet deugt uit uw midden weg".

Application - Het klinkt hard, het is hard, en het is ook Bijbels. Niet zonder
waarschuwing en kans tot bekering natuurlijk. De Bijbels manier is: eerst onder
vier ogen, dan de kans tot verbetering geven; wordt er volhard in de zonde dan
met twee of drie mensen (opdat de zaak op het getuigenis van twee of drie vast-
staat); wordt er dan nog volhard in de zonde, dan ten overstaan van de gehele ge-
meente iemand onder tucht stellen en uiteindelijk uit de gemeente weren.

Weet je wat de overeenkomst is tussen goede wijn en slootwater? Als je een vat vol met slootwater hebt en je gooit er een glaasje wijn bij, dan heb je slootwater. Heb je een vat vol met goede wijn en je gooit er een glaasje slootwater bij, dan heb je ook slootwater.

Zo is het met de kracht van de zonde ook. Laat je ook maar een klein beetje zonde bestaan in de gemeente, dan heb je een krachteloze gemeente. Weg ermee!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Woord dat ons de wegen wijst voor hoe we met zonde moeten omgaan. Dank U Here Jezus voor Uw offer en overwinning waardoor ook voor ons de overwinning bereikbaar is geworden. Dank U Heilige Geest dat U ons leidt en dat U voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Help ons Vader, wil alle schuilhoekjes van ons hart verlichten met Uw Geest, zodat we de rommel die er nog zit kunnen opruimen!



1 Korinthe 6

Laat je niet knechten!

Scripture - 1 Korinthe 6:5, 11, 12, 20 *"Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? - Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God - Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten - Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam"*

Observation - Blijkbaar werden er in Korinthe rechtszaken gevoerd tussen gemeenteleden onderling. Paulus benoemt dit en keurt het af. Hij geeft hiervoor een aantal redenen:

1. de heiligen (gemeenteleden) zullen op den duur over de wereld oordelen, dan past het niet om nu aan die wereld een oordeel te vragen over onderlinge geschillen (:2)
2. de heiligen zullen over engelen oordelen, zouden ze dan niet bevoegd zijn voor alledaagse zaken? (:3)
3. God geeft in elke gemeente (ook) wijze mensen die uitspraak kunnen doen in dit soort zaken (:5-6)
4. Leert het voorbeeld van Jezus ons niet dat we de nader uitnemender moeten achten dan onszelf? Zouden we dan niet liever de minste zijn? (:7-9)

5. Je doet anderen te kort, daarmee ben je zelf een onrechtvaardige geworden; sommigen zijn dat ook geweest, maar jullie hebben je laten afwassen en jullie zijn geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Here Jezus (:10-11)

Dan schakelt Paulus over naar een ander onderwerp. "Alles is mijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten" (:12).

Hiermee gaat hij in tegen de gedachtengang die ook in Korinthe nog opgeld deed, namelijk dat lichamelijk alles geoorloofd was, omdat het geloof immers om geestelijke zaken gaat. Het is een gevolg van de klassieke Griekse tweedeling tussen de fysieke en de geestelijke wereld.

Paulus' antwoord is dat alles weliswaar is geoorloofd in die zin dat de gelovige in Christus is vrijgemaakt van de wet en van de macht van de zonde. Wel voegt hij er direct aan toe dat niet alles nuttig is. Nuttig namelijk tot opbouw van het persoonlijk geloof, tot opbouw van de gemeente en van het Koninkrijk.

Verder maakt hij duidelijk "ik zal mij door niets laten knechten". Als je vrijheid denkt te hebben en die gaat gebruiken, kun je daarmee gemakkelijk in zonde vallen en kan deze je gaan overheersen. Om dat te voorkomen kun je je er maar beter niet mee in laten, hoewel je in principe in de vrijheid staat.

Application - Wat doen wij als we een geschil met een broeder hebben? Gaan we naar de rechter? Of proberen we er binnen de gemeente uit te komen? Zoeken we de wereldse wijsheid of de wijsheid van geestvervulde mensen in de gemeente?

En wat doen we met de vrijheid die ons gegeven is? Leven we er maar op los, of leven we naar wat Paulus in Romeinen 6:1-2 schrijft? "Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?"

Hoe gemakkelijk is het, nog één wijntje, of nog één biertje, hoewel je weet dat je eigenlijk al aan je tax zit. Nog heel eventjes kijken, terwijl je donders goed weet dat je beter weg kunt zappen...

Laat je niet knechten! Laat je niet weer opnieuw een slavenjuk opleggen!

Prayer - Vader dank U wel dat U ons zo goed kent. Dank voor Uw wijze woorden die U in de Bijbelt hebt laten optekenen. Dank U Here Jezus voor Uw bloed dat ons heeft gereinigd van alle zonden. Dank U dat U met Uw Heilige Geest ons helpt om bij de zonde weg te blijven. Helpt U ons Heer om Uw zachte stem te verstaan en om ook te luisteren wanneer U ons waarschuwt.



1 Korinthe 7

Relaties en toewijding

Scripture - 1 Korinthe 7:8,9, 22-24, 32-33 "*Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden - Gij zijt gekocht en betaald. Weest geen slaven van mensen. Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen - Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren, hoe hij de Here zal behagen. Maar hij, die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen, en hij is verdeeld"*

Observation - In dit hoofdstuk behandelt Paulus vragen over het huwelijk. In het Griekse denken was een tweedeling aanwezig tussen het stoffelijke en het onstoffelijke, waarbij het onstoffelijke in de meer 'geestelijke' stromingen als inferieur werd beschouwd.

Mensen in die (bijvoorbeeld ascetische) stromingen hielden zich veel bezig met het nadenken over dingen en met meditatie en gebed. Dat vonden zij belangrijker dan aardse, stoffelijke en vleeselijke zaken.

Paulus maakt hier duidelijk dat geen van beiden waar zijn. Het door het Griekse denken versterkte onderscheid is niet de waarheid. Ja, toewijding aan de Here is belangrijk. En dat kan worden verhinderd door vleeselijke verlangens.

Als men zich niet beheerst, is het dus beter om te trouwen! En als je dan trouwt, wees dan trouw! De huwelijksband is zo ook een afbeelding van de relatie met God, waarin toewijding de sleutel is.

Het gaat in een volgend gedeelte net zo goed over de relatie met je werkgever. Die geef je niet zomaar op omdat je tot geloof komt.

En in beide gevallen is het nu eenmaal zo dat je, door deze aardse relaties, het risico loopt om te worden afgeleid van je toewijding aan de Here. Ja aandacht wordt verdeeld. Vandaar Paulus' pleidooi voor een celibatair leven, je kunt je dan optimaal toewijden aan een leven voor God.

Als je toch trouwt staan er in dit hoofdstuk goede tips, voorschriften, om er voor te zorgen dat je toewijding aan de Heer optimaal blijft.

Application - Welke relatie(s) houdt of houden jou af van toewijding aan de Here? Wat kun je doen om die afleidingen minimaal te laten zijn?

Ik moet zeggen dat de gave van onthouding mij niet is gegeven. En ik merk inderdaad dat het huwelijk en alle daaruit voortvloeiende relaties (kinderen, kleinkinderen) het risico in zich dragen om afleidingen te zijn voor onze toewijding aan het werk voor de Heer.

Aan de andere kant kunnen deze relaties wanneer ze goed zijn (en we zijn gezegend met zeer goede relaties met al onze kinderen) een enorm getuigenis naar anderen zijn.

Prayer - Vader dank U wel voor de gave van het huwelijk. Dank U voor relaties met mensen om ons heen. Dank U voor Uw Woord dat ons richting geeft in hoe we deze relaties mogen vormgeven. Wilt U ons met Uw Heilige Geest leiden in alles relaties die we mogen opbouwen? Dank U wel dat U dat zult doen!



1 Korinthe 8

Het occulte en 'de zwakke'

Scripture - 1 Korinthe 8:13 *"indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven"*

Observation - Blijkbaar waren er in Korinthe vragen met betrekking tot het eten van offervlees dat aan afgoden was gewijd. Op de vergadering in Jeruzalem was daar al een besluit over genomen (Handelingen 21:25). Paulus noemt dat besluit hier niet, maar geeft wel zelf een motivatie.

Hij begint met te stellen dat "wij allen kennis bezitten" (:1). Uit het vervolg wordt duidelijk dat hij het heeft over hoofd-kennis, want "kennis maakt opgeblazen". Paulus schrijft dan over de geestelijke kennis die ons leert dat er geen God is dan één en dat de afgoden geen werkelijke goden zijn.

Hij heeft het hier over de kennis van de geestelijke wereld en schrijft dat "niet bij allen die kennis aanwezig is" (:7). Sommigen namelijk maken gewoon gebruik van zaken die uit bronnen voortkomen die niet van God zijn (zoals bijvoorbeeld offervlees).

En als wij dan de kennis van de geestelijke wereld hebben, en we maken toch gebruik van zaken die uit verkeerde bronnen voortkomen, zijn we dan niet een verkeerd voorbeeld voor "de zwakkeren" (:10)?

Daarom, "indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven".

Application - Hoe gaan wij hier mee om? Blijven wij bij "alles is geoorloofd"? Of lezen we ook verder naar "maar niet alles is nuttig"?

Als wij dan de kennis (menen te) hebben, en we doorzien dat sommige zaken uit een verkeerde bron (namelijk occulte afgoderij) voortkomen, zouden we ons dan terwille van de zwakken en de zoekers niet onthouden van het gebruik ervan?

Ik snap niet dat er mensen zijn die zich christen noemen en ondanks dat toch bijvoorbeeld een homeopaat raadplegen of homeopathische medicijnen gebruiken.

Ik snap niet dat mensen in christelijke tijdschriften neutrale of zelfs positieve artikelen schrijven over 'nieuwe' manieren die overduidelijk en expliciet benoemd voortkomen uit occulte bronnen en filosofieën en vervolgens welbewust volhouden dat zij daar voldoende kennis van hebben.

Immers wanneer wij ons met deze zaken bezig houden en "iemand die zwak is" ziet dat, dan kan hij daar de indruk uit opdoen dat het goed is om dat te doen. Hij volgt dat voorbeeld na en gaat "ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is" (:11).

Laten we ons verre houden van alles wat met het occulte en met afgoderij te maken heeft. God zegt het niet voor niets in zijn Woord.

Prayer - Vader dank U voor de duidelijkheid die Uw Woord geeft als we er verlicht door Uw Heilige Geest naar luisteren. Dank U dat U deze duidelijkheid wilt geven aan ieder die er U om vraagt. Want Uw Geest gaat rond over de aarde om krachtig bij te staan wier hart volkomen naar U uitgaat. Dank U Heer!



1 Korinthe 9

Oudsten en gezag

Scripture - 1 Korinthe 9:1-2, 15 "*Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Here? Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wèl; want het zegel op mijn apostelschap zijt gij in de Here - Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Dit schrijf ik echter niet, opdat het zo op mij toegepast zou worden, want het ware mij beter te sterven dan – neen, mijn roem zal niemand verijdelen!*"

Observation - Paulus' gezag op grond van zijn bediening als apostel werd klaarblijkelijk in twijfel getrokken op zo'n manier dat hij zich genoodzaakt voelt hier op te reageren. Hij maakt duidelijk dat hij door de Here Jezus zelf tot deze bediening is geroepen als kenmerk van zijn apostelschap.

In de verzen 3-14 maakt hij duidelijk dat hij op grond daarvan dezelfde rechten zou kunnen doen gelden als de overige apostelen. En vanaf vers 15 geeft hij aan van al deze rechten op geen enkele manier gebruik te hebben gemaakt. Niet om zich hierop te beroemen, maar terwille van degenen die zich door uitingen van roem zouden laten tegenhouden om het evangelie aan te nemen.

In de rest van het hoofdstuk benadrukt hij de onzelfzuchtigheid waarmee hij het evangelie verkondigd, en wederom niet om hier trots op te lopen doen, maar om aan te geven dat hij Jezus' voorbeeld volgt en nederigheid bovenaan stelt.

Application - Hoe gaan wij om met onze 'rechten'? Zelf heb ik geleerd dat 'in je gezag gaan staan' om iets gedaan te krijgen niet werkt wanneer dat gezag op positie is gebaseerd.

Gezag en autoriteit komen altijd van God. En ze hebben ook te maken met de erkenning en het respect van anderen. Bevestiging door God volgt op roeping in dat gezag, of in je bediening.

Maar wanneer anderen het gezag niet erkennen - door onwil of onwetendheid - wordt in hun leven de heilzame door God bedoelde uitwerking van dat gezag niet werkzaam.

En hoe vaak zien we niet dat christenen in onze gemeentes zich niet bewust zijn van het feit dat zij, puur door lid van de gemeente te zijn geworden, zich daarmee onder het geestelijk gezag van de oudsten hebben gesteld?

Een prachtig Schriftgedeelte hierover vinden we in de eerste brief van Petrus.

Eerst aan de oudsten: "De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus ... hoedt de kudde Gods, ... niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde" (1 Petrus 5:1-3).

Dan aan de gemeenteleden: "Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade" (1 Petrus 5:5).

Wil dat zeggen dat we ons moeten neerleggen bij alles wat de oudsten zeggen? Het antwoord op die vraag is "Ja, dat moet". Pas als zij zaken zeggen of doen die niet stroken met wat de schrift zegt dan mogen we hen daar op aanspreken. Dan is het hun verantwoording wat zij daarmee doen.

Paulus pakt die verantwoordelijkheid hier en beschrijft hoe zijn bevoegdheid tot stand is gekomen.

Prayer - Vader dank U dat alle macht, alle gezag en alle autoriteit uiteindelijk van U afkomstig is. Help ons om te gaan met het misbruik dat daar soms ook van wordt gemaakt Heer, en waar onrechtvaardigheid door wordt veroorzaakt. Maar vooral Vader, help ons om ons te scharen onder het geestelijk gezag van oudsten die U zelf hebt geroepen en over ons in de gemeente hebt aangesteld!



1 Korinthe 10

Oordeel en voorbeeld

Scripture - 1 Korinthe 10:1, 4-5, 12, 25, 28-29 *"ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaders allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen - zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn - Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle - Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar - Doch indien iemand tot u zegt: Dat is gewijd vlees, eet het dan niet, om hem, die u dat te kennen gaf, en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander"*

Observation - Paulus schrijft uitvoerig over wat Israël in de woestijn allemaal is overkomen, als voorbeeld voor ons. We kunnen er uit leren hoe wij het leven niet moeten aanpakken. Deze verhalen kunnen en moeten ons helpen om niet hoogmoedig te worden nu wij in de vrijheid zijn gezet. "Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle" (:12).

Dan volgt een stukje waarin hij ons waarschuwt tegen afgoderij en het eten van offervlees dat aan de afgodendienst was gewijd. Net zo als het offervlees uit de tempel aan de Here God was gewijd, is het offervlees uit afgodentempels gewijd aan de afgoden. De priesters in Gods tempel hadden "gemeenschap met het altaar" en met de Here als zij het offervlees aten.

Zo hebben mensen die vlees eten dat aan afgoden is gewijd, gemeenschap met die afgoden. En dat is wat Paulus hier ten strengste afwijst (:20). Als je je met afgoden inlaat kun je niet ook aan het avondmaal deelnemen.

Vervolgens schrijft hij over de vrijheid in Christus. Alles wat je bij de slager kunt kopen mag je eten, zonder te vragen waar het vandaan komt, want alles is van de Here. En als een ongelovige je uitnodigt mag je alles eten wat je wordt voorgezet, zonder navraag te doen naar waar het vandaan komt. (:25-26). Maar als hij je vertelt: "Dit is gewijd vlees", dan mag je het niet eten (:28).

Hie zitten twee belangrijke principes in. Je hoeft een ander niet te veroordelen door de nadruk te leggen op je eigen religieuze regeltjes, je mag gewoon eten wat je wordt voorgezet. En ten tweede, als je merkt dat er iets gebeurt dat niet in de haak is (hij vertelt je dat het aan afgoden gewijd vlees is) dan mag je hem voorleven dat je de Here wilt volgen en het beleefd weigeren.

Ook in al deze gevallen ligt de hoogmoed op de loer. Je moet er voor zorgen dat je niet op de regeltjes, maar op de Here en op de ander bent gericht. God boven alles en je naaste als jezelf.

Application - Herkenbaar? Voor mij wel. Mijn kennis brengt met wel eens op de rand van hoogmoed, en soms daar ook wel overheen. Een veroordeling (al was het maar in mijn hoofd) zit er dan al snel in.

Wat Paulus ons hier voorhoudt is dat we het belang van de ander op het oog moeten hebben en niet ons eigen gelijk. En dan met name de ander die nog buiten staat, of nog aan het begin van zijn geloofsleven.

Paulus roept ons hier op om het christen-zijn te delen, voor te leven voor mensen om ons heen. Niet veroordelen, maar ook niet meegaan in verkeerde dingen!

"God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt" (:13).

Prayer - Vader dank U wel dat U ons telkens weer wijst op de goede weg.
Help ons alstublieft om goed te luisteren naar wat Uw zachte stem tot ons zegt.
Wil met Uw Heilige Geest ons helpen om ons ego wat onder de duim te houden
Heer, en ons hele wezen telkens meer onder de leiding en besturing van Uw Geest
te brengen. Help ons Heer om door ons onvolkomen handelen heen toch steeds
meer op Uw Zoon te gaan lijken die onze Redder en Verlosser is!



1 Korinthe 11

Sociale misstanden

Scripture - 1 Korinthe 11:19, 21-22, 34 "*Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan - bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken - Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij (zózeer) de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet - Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt"*

Observation - In Korinthe zijn er net als elders, verschillen tussen rijken en armen, heren en slaven. En die verschillen worden in de samenkomsten benadrukt, zelfs en misschien wel juist tijdens het avondmaal.

Er zijn mensen die vroeg in de samenkomsten komen en dan maar alvast beginnen en zich vol eten (dronken zijn), terwijl anderen die later komen dan honger hebben. Degenen die later komen zijn waarschijnlijk degenen die een dag lang hard hebben gewerkt en er om die reden niet eerder konden zijn.

En de heren, de rijken, benadrukken het verschil nog eens door alvast maar te beginnen met de maaltijd. En dat terwijl de maaltijd een liefdesmaal, een agapè maaltijd moest zijn.

Paulus heeft hier geen goed woord voor over. Hij geeft aan dat dit de oorzaak van scheuringen is.

Application - Hoe gaat dit bij ons? Maken wij verschil tussen mensen op verkeerde gronden? Kijken wij (onbewust) zo op anderen neer dat we hen als minderwaardig behandelen?

Laten we naar streven om, als we dat merken bij onszelf of bij elkaar, elkaar daar op te wijzen en te corrigeren! Voor God zijn alle mensen gelijkwaardig!

Prayer - Vader dank U wel dat U naar ons allemaal met Liefde kijkt. Dank U wel dat U ons leert om dat ook te doen, door Uw Heilige Geest. Here Jezus, dank U voor Uw voorbeeld van een houding van nederigheid naar iedereen. Wil ons leren Heer hoe wij Uw voorbeeld mogen navolgen, ook in dit opzicht.



1 Korinthe 12

Gaven van genade

Scripture - 1 Korinthe 12:7, 31 *"aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen - Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert"*

Observation - Vandaag een stuk onderwijs over de gaven van de Geest en de bedieningen in de gemeente.

Allereerst maakt Paulus in een mooi 'trinitarisch' gedeelte (dat wil zeggen, de Drieënheid benadrukkend) duidelijk dat de genadegaven, de bedieningen en de werkingen weliswaar verschillend zijn, maar door dezelfde (Heilige) Geest, door dezelfde Here (Jezus) en door dezelfde God in allen worden bewerkt. Waartoe? Tot welzijn van allen.

Dan benoemt hij een aantal gaven van de Geest: woorden van wijsheid en kennis, geloof, genezing, werking van krachten, profetie, onderscheiden van geesten, spreken in tongen en vertolking van tongen. En weer gevolgd door de verzekering dat het God is Die door zijn Geest de gaven geeft aan wie Hij wil.

Het belang van verscheidenheid wordt mooi uitgebeeld in de vergelijking van de gemeente met een lichaam, waarin alle leden een functie hebben. En wie behoren tot die gemeente? Allen die in één Geest zijn gedoopt, m.a.w. zij die de Heilige Geest ontvangen hebben.

Het is door de Heilige Geest dat wij daadwerkelijk uit de menigte geroepen zijn. Dat is immers de letterlijke betekenis van het Griekse woord voor gemeente,

'vergadering van de geroepenen' (Ekklēsia, van ek-kaleō, 'er uit of tevoorschijn roepen').

Dat is dan ook de diepere betekenis achter geheiligd - apart gezet - zijn, namelijk door Gods Geest tevoorschijn geroepen. En waartoe? Tot welzijn van allen! De gaven die zijn genoemd kunnen namelijk worden ingezet in de bedieningen, apostelen, profeten, leraars, krachten, genezing, helpen, besturen en het spreken in tongen (:28).

En als je dit al prachtig vindt, schrijft Paulus, nou wacht maar, dan wijs ik je een weg die nog hoger leidt!

Application - Ken jij je gaven? Als je er niet of niet helemaal zeker van bent, ga dan op zoek! De Heer wil het je graag duidelijk maken. Hij wil Zijn gemeente bouwen en daar heeft Hij jou voor op het oog!

Of je nou een hoofd, een hand, een voet of een kleine teen bent in het li-achaam van Christus, jij bent belangrijk met jouw gaven en talenten! Er is een bediening voor jou! En misschien voer je die al uit zonder dat je't weet... Bijvoorbeeld omdat je goed kunt luisteren naar mensen, of omdat je je handen uit de mouwen steekt als je rommel ziet liggen, of omdat je mensen het evangelie rustig uitlegt zodat ze het begrijpen.

Prayer - Vader dank U voor alle gaven die U zo vol genade uitstrooit over Uw gemeente, over Uw mensen. Dank U Here Jezus dat U Uw gemeente bouwt en dat U ons daar af en toe voor gebruikt (en toerust). Dank U Heilige Geest voor alle genadegaven die we uit Uw milde hand mogen ontvangen. Dank dat U ons steunt en begeleidt in het inzetten ervan in Uw gemeente!



1 Korinthe 13

Liefde als spil

Scripture - 1 Korinthe 13:2, 13 *"Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzetten, maar ik had de liefde niet, ik ware niets - Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde"*

Observation - Liefde is de spil van alles. Kennis is belangrijk (zie ook hoofdstuk 8:1-3) maar zonder de onbaatzuchtige liefde (Agapè) is kennis waardeloos voor God. Zo is het ook met de gaven van de Geest, zonder Agapè zijn ze rammelelend koper.

Het hoofdstuk van vandaag is een gedeelte uit de Bijbel dat vaak bij het voltrekken van huwelijken wordt gebruikt. Het is daar ook uitstekend voor geschikt, omdat het over de Liefde gaat en deze heel mooi en beeldend beschrijft.

Net zo prachtig is om te ontdekken dat dit hoofdstuk midden tussen twee andere hoofdstukken staat die over gaven en bedieningen in de gemeente gaan. Al die gaven en al die bedieningen zijn zonder waarde als ze niet worden toegepast en gebruikt vanuit een liefdevol hart dat - vanuit de Agapè - onbaatzuchtig op de ander is gericht.

God is immers Liefde! Hij wil centraal staan in alles wat we denken en doen en ons rijkelijk voorzien van de oneindige Agapè Die Hij zelf is.

Geloof, hoop en Liefde blijven, maar de Liefde is de meeste. Waarom? Geloof en hoop zijn nog op ons zelf gericht, de Agapè is gericht op de ander. Het is God zelf - in ons.

Application - Hoe kijk jij aan tegen je gaven, je bediening? Is het "werk" voor de gemeente, of is het "in de praktijk gebrachte liefde" voor je broeders en zusters? Zelf zie ik zaken die ik doe (ook voor de gemeente) soms best wel eens als werk. Zo van: "Oh ja, dat moet ik ook nog doen"...

Tot ik me weer realiseer hoe oneindig veel mijn Heer en Heiland vanuit zijn Liefde voor mij heeft gedaan om mij in de vrijheid te zetten. Dan besef ik mij dat Hij heeft gezegd: "laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen", en dan weet ik weer dat ik mijn werk - ook in de gemeente - mag doen uit Liefde voor Hem en voor mijn broers en zussen in Hem!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw oneindige Agapè, die U Here Jezus tot uiting hebt gebracht, door te sterven aan het kruis en weer op te staan om zo de overwinning te behalen over de zonde en de dood! Dank U dat U Liefde bent! Dank U Heilige Geest dat U ons leidt en begeleid in onze worsteling met de Liefde en dat U stromen van Levend Water klaar hebt en die laat stromen wanneer wij klaar zijn om te ontvangen!



1 Korinthe 14

Gaven om te dienen!

Scripture - 1 Korinthe 14:1, 4, 32-33 *"Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren - Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente - En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede"*

Observation - Jaagt de liefde na. De liefde staat centraal, zoals we gisteren zagen. Zonder de liefde is de profetie niets waard.

Paulus roept ons hier op te streven naar de gaven van de Geest. Let op: niet de uitingen, maar de gaven! Waarom? Het streven naar uitingen is op de ziel, op het "zelf" gericht, terwijl het streven naar de gaven gericht is op de ander! Want de gaven worden immers gegeven "tot welzijn van allen" (12:7) en "om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus" (Efeze 4:12).

De rest van het hoofdstuk gaat over orde in de gemeente. Het moet in de bijeenkomst ordelijk toegaan, "want God is geen God van wanorde, maar van vrede" (:32). Daarom benadrukt Paulus ook dat de geest (kleine letter) van de profeten onderworpen zijn aan de wil van de profeten. Kort gezegd: een profeet mag niet zomaar overal tussendoor spreken omdat hij meent een woord van de Heer te hebben ontvangen, maar hij heeft controle over wat hij doet en kan gewoon wachten tot anderen uitgesproken zijn.

De verzen 34 en 35 lijken heel lastig. Ze gaan over het gedrag van vrouwen in de gemeente wordt waarschijnlijk geschreven als reactie op het gedrag van sommige vrouwen uit Korinthe, die zich midden in gesprekken van hun mannen roerden

en in felle discussie hun eigen mening boven die van hun man probeerden te zetten. Zeker in de cultuur van toen was dat niet te doen gebruikelijk, maar het was ook strijdig met wat Paulus hier probeert duidelijk te maken over de orde in de gemeente.

Ook is het niet in overeenstemming met wat Gods Woord er over zegt, "Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God" (1 Korinthe 11:3), een tekst die een uitspraak doet over de lijn van geestelijke verantwoordelijkheid die helder aangeeft dat de man op geestelijk gebied de priester van zijn huisgezin is en de geestelijke verantwoordelijkheid draagt, zoals Christus de gemeente draagt (Efeze 5:23).

Het hoofddoel van dit hoofdstuk is het aanbrengen van eenvoudige regels zodat alles betamelijk en in goede orde geschiet (:40).

Application - Hoe zit dat bij ons mannen? Nemen wij onze positie in als dienend leider in onze gezinnen? Yvonne en ik hebben er lang (ik denk wel 15 jaar) over gedaan om tot een punt te komen waarin we elkaar op dit punt konden vinden. Het is worstelen met je ego, vrienden! Waar in de Schrift staat dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn (en daar stoppen we vaak met lezen), luidt het gevolg dat we als mannen van onze vrouw moeten houden zoals Christus van de gemeente houdt!!! Bedenk zelf maar wat moeilijker is... Deze wederkerigheid vinden we in de Bijbel overal. Binnen de geschetste kaders en verhoudingen moet er evenwichtigheid in de relaties zijn.

En wat betreft de Geestesgaven: die zijn er niet voor jouzelf, maar voor de ander, om te dienen dus!

Prayer - Vader dank U wel dat U een God bent van orde, en niet van wanorde. Dank U Here Jezus voor Uw geweldige voorbeeld van dienend leiderschap in alle relaties die U had! Dank U Heilige Geest dat U ons wilt helpen om dit Voorbeeld te volgen in onze gezinnen en in al onze relaties.



1 Korinthe 15

Genade, de Geest doet leven!

Scripture - 1 Korinthe 15:10, 45 *"door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is - Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke"*

Observation - De overwinning in de opstanding, die we delen met de Here Jezus, en de genade van de Here God zorgen dat we zijn wie we zijn. We hebben dat niet aan onszelf te danken, of aan ook maar iets dat we zelf zouden hebben bewerkt, maar puur aan Gods genade!

Door Gods adem (Ruach, Geest) in onze neus (Genesis 2:7) werden wij in Adam levende zielen. Onze ziel ontstaat op het moment dat Gods Geest ons geschapen maar nog 'onbezield' lichaam aanraakt. Ook onze geest brengt God dan diep in ons.

Dan zijn we de complete wezens geworden die we zijn wanneer we natuurlijk worden geboren. Later, als we begrijpen en aanvaarden waar het echt om draait, mogen we door de 'laatste Adam' - dat is de Here Jezus - wedergeboren worden (kan ook worden vertaald met 'van boven geboren').

Als we dan vervuld mogen worden met Gods Geest, dan neemt Hij Zijn intrek in onze geest en kan het echte leven beginnen! Dan is onze geest, die als dood was voor God vanwege de zondeval, weer levend gemaakt!!!

Wat een genade! Hij kan en wil ons dan leiden naar de gelijkvormigheid met het beeld van Zijn Zoon, precies zoals Hij ons heeft bedoeld!

Application - Hoeveel in ons leven, in mijn leven, is naar mijn idee nog aan mijn eigen werk te danken? Soms nog te veel denk ik wel eens. Laten we ons toch richten op zijn Geest Die onze geest wil leiden en daardoor onze ziel, ons zelf, wil vormen naar Zijn beeld! Alles is genade!

Mijn vurig verlangen is dat mijn nieuwe naam, die ik op een witte steen aangeboden krijg (Openbaring 2:17), voor mij geen al te grote verrassing zal zijn. Dat zou namelijk betekenen dat de Heer mij in dit leven al heeft kunnen vormen naar hoe Hij mij heeft bedoeld!

Prayer - Vader dank U wel dat U eerst onze ziel en later onze geest tot leven wekt. Dank U dat U met Uw Heilige Geest ons wilt maken tot gelijkvormigheid aan het beeld van Uzelf en Uw Zoon Jezus. Wil ons toch helpen Vader en maak ons bereid! Laat ons zien Heer wat er nog veranderen mag, vorm ons, kneed ons!



1 Korinthe 16

Geven

Scripture - 1 Korinthe 16:2 "elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden"

Observation - Dit gedeelte gaat over het geven van bijdragen voor de gemeente. Waar in het Oude Testament tienden de norm waren, is in het Nieuwe Testament de liefde de norm, samen met het besef dat alle bezit van de Here is.

Het is zoals de Here Jezus zegt: "ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg Mij" (Mattheus 19:21). En de jongeling tegen wie dit werd gezegd ging bedroef heen, want hij bezat vele goederen. Alles is van de Here, de essentie van dit verhaal is dat wij het moeten loslaten.

Paulus doet ook een suggestie. Niet over de hoeveelheid, maar over de regelmaat. Wat hij zegt is: laat de collecte je niet overvallen, maar maak er een goede gewoonte van om elke week na te denken over je bijdrage. Je kunt immers per week overzien hoeveel er is binnengekomen (bij ons zou dat denk ik een maand zijn).

Application - Wat we nu in veel kerken en gemeenten zien is dat men lijstjes maakt en voorschriften maakt (als suggesties hoor, of richtlijnen!) voor hoeveel je zou kunnen betalen als je inkomen ligt tussen die en die grens.

Dit neemt de individuele verantwoordelijkheid van christenen weg en reduceert hen tot kleinkinderen. Deze manier van werken werkt vleselijkheid in de hand. Zo van: okay, ik voldoe aan de richtlijnen, dus ik ben klaar.

Mijn vraag aan jou, aan u is dan:

- Waar is de liefde voor de Heer in deze gang van zaken?
- Hebben we het op deze manier niet teveel in eigen kracht geregeld?
- Wat doe je (bijvoorbeeld) als je een erfenis krijgt (die staat niet in het tabelletje)?

Denk alsjeblieft zelf na, iedere maand weer, hoeveel je kunt missen. Geef uit liefde, niet uit een tabel!

Prayer - Vader dank U voor Uw voorziening voor ons leven. Dank U Heer dat U overvloedig geeft. Dank U dat U ons wilt leiden in ons giftenpatroon in het besef dat wij afhankelijk zijn van U. Help ons Here om ons bezit niet meer als ons bezit te beschouwen, maar als van U. Maak ons vrijgeveig Heer, en ik weet dat U ons er voor zult zegenen, dank U wel daarvoor!