

Dagboek

1 Tessalonicenzen

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek 1 Tessalonicenzen

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 10 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwest, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



1 Tessalonicenzen 1

Jezus imiteren

Scripture - 1 Thessalonicenzen 1:5-7, 9 *"Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje - Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen"* (HSV)

Observation - Paulus houdt van alle gemeenten in Klein-Azië, de gemeente in Thessalonica heeft een speciaal plekje in zijn hart. Het is een jonge gemeente, erg krachtig en in gedrag voorbeeldig. Hij prijst hen dan ook uitbundig.

De kracht van de Heilige Geest is werkzaam in deze gemeente, dat merk je aan alles. Ze zijn "navolgers ... van de Heere" geworden (Grieks 'mimētai', imitators). Mooi hè? Wij vinden een mooier begrip dan het ingeburgerde 'christenen'. Het heeft een diepere uitdrukking: 'mensen die echt willen leven naar Zijn wil'. Door het woordje "ons" stelt Paulus zichzelf ten voorbeeld. Ten diepste wil hij en willen ook de lezers, natuurlijk imitators van de Here Jezus zijn.

Paulus had in Thessalonica vervolging ondergaan, en na zijn vertrek wordt de gemeente noch steeds vervolgd (3:3-4). Ondanks hun verdrukking hebben ze het Woord aangenomen "met blijdschap van de Heilige Geest". Midden in vervolging om Christus' wil kun je nog blij zijn in de Here.

Hun gedrag is een voorbeeld voor vele gemeenten om hen heen. Het nieuws was als een lopend vuurtje door de streek gegaan, en op een positieve manier werd gezien dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden hadden bekeerd.

Application - Hoe staat dat met ons, met mij? We hebben dan misschien geen gemeenten opgericht, wel komen we dagelijks in aanraking met mensen om ons heen. Hoe beïnvloeden we die?

Durven wij tegen iedereen te zeggen: 'volg mijn voorbeeld'? Als we navolgers van Christus zijn kunnen we dat op alle momenten van de dag zeggen. Oh, we maken ook fouten, het gaat er om hoe we met onze fouten omgaan.

Als navolger van Christus breng je direct je fouten bij de Here in het licht. Dan mag je weten dat ze weg zijn en kun je verder met 'imitator van Jezus' te zijn.

Hiervoor is kracht nodig. De kracht van de Heilige Geest helpt ons navolgers te zijn. Hij immers wijst ons telkens weer naar Jezus!

Prayer - Vader dank U wel voor de kracht van Uw Heilige Geest die het ons mogelijk maakt om navolgers van Uw Zoon Jezus te zijn. Laat het zo zijn Heer, dat we net als onze broeders in Thessalonica wijd en zijd goed bekend staan als oprechte kinderen van U!



1 Tessalonicenzen 2

Gebruik desnoods woorden

Scripture - 1 Thessalonicenzen 2:2, 19-20 [toen] *"hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te spreken, temidden van veel strijd - Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap."*

Observation - Paulus haalt herinneringen op met de Thessalonicenzen over het begin van zijn bediening onder hen en over de inspanningen en de geestelijke strijd die er was bij dat begin. Hij geeft God de eer voor de vrijmoedigheid die hij had om te spreken en daarmee ook voor het succes dat zijn optreden daar in Thessalonica blijkbaar heeft gehad.

De christenen in Thessalonica worden door Paulus zijn hoop, zijn blijdschap, zijn erekroon genoemd. Als de Here terugkomt zullen zij kunnen getuigen van Paulus' werk.

Application - Hoe is dat bij ons? Heb jij wel eens het genoeg mogen hebben om iemand tot de Here te leiden? Om bij dat moment van persoonlijke bekering te mogen zijn?

Misschien (nog) niet, maar weet je, Paulus schrijft ergens anders ook: de een plant, de ander begiet, maar God geeft de groei!

Leef je leven zoals je Gods wil voor jou verstaat, dan mag je jouw aandeel geven in de bekering van mensen. Of het nou een gesprekje vol aandacht is bij de

kassa, een keer iemand helpen met zijn tuinhek of oppassen op kinderen als de ander plotseling weg moet...

Misschien ben jij de enige Bijbel die mensen lezen!

Prayer - Vader dank U wel voor contacten met mensen. Dank U wel dat wij de beste Boodschap hebben die er bestaat. Dank U wel dat we desnoods ook woorden mogen gebruiken om deze Boodschap te brengen. Dank U voor de leiding van Uw Heilige Geest hierin.



1 Tessalonicenzen 3

Troost en onderricht

Scripture - 1 Thessalonicenzen 3:6-7 *"Maar nu is zojuist Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood, vanwege uw geloof"*

Observation - Paulus maakte zich zorgen over de gemeente in Thessaonica. Zouden ze nog in de leer zijn? Zou de verzoeker het niet met succes verzocht hebben met dwaalleren? Zouden zijn inspanningen misschien tevergeefs zijn geweest?

Om hen te helpen en om zijn zorg vorm te geven stuurt hij hen Timotheüs om hen te bemoedigen en, mocht dat nodig zijn, weer te onderwijzen.

Dat blijkt gelukkig niet nodig te zijn, Timotheüs brengt goede berichten mee terug. De gemeente heeft goede herinneringen aan Paulus en "verlangt vurig" om hem weer te zien. Paulus is bijzonder bemoedigd door hun geloof, midden in zijn eigen nood en verdrukking.

Application - Hoe is dat bij ons, in onze gemeenten? Ik zie hier twee kanten van gemeente zijn. Zorgzaamheid voor pas-gelovigen enerzijds, en bemoediging voor mensen die in nood zijn anderzijds.

Als er pas-gelovigen in onze gemeente zijn (ook al kwamen ze al hun hele leven in een kerk) dan hebben zij begeleiding en onderricht nodig om hun oude denk-

beelden en soms dwaalleren los te laten, het Evangelie goed te gaan begrijpen en omarmen, en leerlingen van de Here Jezus te worden.

En wanneer er mensen in nood zijn - hoe groot of klein die nood ook is - dan mogen we als gemeente een bemoediging en troost voor hen zijn. Een gesprekje vol begrip bij de koffie na de dienst, een bezoekje, een arm om de schouder, even samen bidden. En misschien wel praktische hulp bij wat er op dat moment nodig is.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw gemeente. U hebt deze gemeenschap der heiligen bedacht Heer, zodat we niet in ons eentje door het leven hoeven te ploeteren, maar opdat we elkaar mogen steunen als dat nodig is. Geef ons dan Uw ogen Heer, om noden te zien, geef ons ook Uw zorgzaam hart voor onze jongere broeders en zusters in het geloof opdat we hen mogen steunen in de opbouw van hun geloof.



1 Tessalonicenzen 4

What a glorious day!

Scripture - 1 Thessalonicenzen 4:7-9, 16-18 *"Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben - de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden"*

Observation - Paulus roept ons op tot heiliging en onderlinge liefde. Heiliging, om ons leven echt radicaal anders te maken dan de heidenen om ons heen, te breken met al onze verkeerde gewoonten die we hadden toen we de Here nog niet kenden. Anders te zijn, apart gezet.

Onderlinge liefde, omdat dat ook weer andere mensen van buiten aantrekt. Onbaatzuchtige onderlinge liefde is iets aparts geworden in deze wereld. Dat valt op! Dat is wat mensen aan ons kunnen zien, het is de "geur van Christus" die we mogen verspreiden in deze wereld.

Paulus vraagt ons deze dingen niet zomaar... De wederkomst van de Here is aanstaande! Hij schetst ons ook een glorieus vooruitzicht! De Here zal "met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel".

Application - What a glorious day! Dat waren de woorden die me het eerst te binnen schoten toen ik dit stukje las. Verlangen jullie ook zo naar de wederkomst van de Heer?

Laten we onszelf dan apart zetten, heiligen, laten we elkaar liefhebben, en dit ook in de wereld om ons heen praktisch maken en zo mensen jaloers maken op de liefde die wij in de Here Jezus hebben gevonden.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw geweldige belofte! U komt terug Here Jezus en neemt ons dan mee naar de hemel! Wat een glorieuze dag zal dat zijn!



1 Tessalonicenzen 5

Probeer alles en behoud het goede?

Scripture - 1 Thessalonicenzen 5:2, 4, 16-22 "*Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht - Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen - Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproof alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.*"

Observation - Paulus refereert hier aan de woorden van de Here Jezus, "als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou", zou hij waakzaam zijn geweest (Mattheüs 24:43).

Maar gelukkig, zo gaat hij verder, wij zijn "niet in duisternis". De dag van de wederkomst zal ons niet overvallen. Wij kunnen die dag zien aankomen door op de tekenen van de tijden te letten.

Jezus zegt dat ook al: "Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is" (Mattheüs 24:32). Lees vooral het hele hoofdstuk uit Mattheüs om de tekenen te weten en te kunnen herkennen!

We mogen ons verheugen dat die dag komt, we worden opgeroepen om altijd te bidden en onder alle omstandigheden te danken. Let op: niet voor alles maar onder alle omstandigheden!

Verder is het voor ons zaak om nuchter en waakzaam te zijn. Paulus roept ons op met een aantal aanwijzingen over hoe wij moeten omgaan met of reageren op (de werkingen van) de Heilige Geest.

We moeten oppassen dat we de Geest niet uitblussen. Hij vergelijkt de (werkingen van) de Geest hier met een vuur dat kan worden geblust. We mogen de Geest niet terugdringen, we mogen Hem geen ruimte ontzeggen in ons leven of in onze gemeente.

Paulus schenkt aparte aandacht aan de profetie. We moeten de profetieën niet verachten. Profetie is het uitspreken van Gods wil of Gods plan voor een concrete situatie op ingeving van de Geest. "Verachten" kan betekenen: iemand niet aan het woord laten of: er geen aandacht aan schenken en dus: geen gevolg geven aan wat God zegt.

Paulus vervolgt met de oproep om al deze dingen te toetsen, te beproeven. Dit is zeker geen oproep om 'alles maar een keertje te proberen' en dan het goede uit te zoeken! Mensen isoleren dit vers graag voor dat (hun eigen) doel, maar zo is het niet bedoeld. Zij moeten namelijk ook het volgende vers goed lezen, "Onthoud u van elke vorm van kwaad."!

Waar het hier wel over gaat zijn de in het voorafgaande gedeelte besproken werkingen van de Geest. Profetieën moeten worden getoetst (beproefd). Waaraan? Om te beginnen aan de Bijbel. Profetieën zullen nooit buiten de kaders van Gods Woord om gaan. Als iemand zegt een profeet te zijn en namens God te spreken, dan zullen zijn woorden om te beginnen in overeenstemming moeten zijn met Gods Woord.

Application - Hoe staat dat bij ons?

* Geloven wij klakkeloos iedereen die zegt: 'ik heb een woord van de Heer voor je'?

* Vinden we dat we 'alles een keer geprobeerd moeten hebben' om het goede er uit te kunnen halen?

* Lopen we achter elke charlatan aan die zegt te kunnen helen en genezen?

* Beperken we de ruimte voor de Geest in ons leven?

Er is zo enorm veel bagger op het spirituele erf op dit moment dat we Gods Woord hard nodig hebben om alles aan te toetsen! Ik doe dan ook een hartstochtelijke oproep: verdiep je in het Woord van onze Almachtige God! Sta sterk tegen de verleidingen! Dan kun je net als Jezus de satan weerspreken door te zeggen: "Nee, want er staat geschreven: ..."!

Toets! Beproof! Weerspreek! Bemoedig! Onderwijs! Alles op basis van het Woord van God!

Het behoeft ons niet te verbazen broeders en zusters, want Jezus zelf waarschuwt ons al: "En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden" en verderop "want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden" (Mattheüs 24:11, 24, HSV).

Wees nuchter en waakzaam!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Almacht, Uw onmetelijke Genade. Dank U Jezus voor Uw overwinning over de macht van de zonde en de dood! Dank U Heer voor Uw Heilige Geest die ons verlichte ogen van ons hart geeft om Uw Woord - dank U voor Uw Woord! - te lezen en te helpen begrijpen. Dank U dat U ons niet in het duister als wezen hebt achtergelaten, maar dat U ons hebt gewaarschuwd voor de dwalingen die we zouden ontmoeten. Wil ons helpen Vader met Uw Geest om onderscheid te maken.