

Dagboek

1 Timotheüs

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek 1Timotheüs

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 12 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwest, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



1 Timotheüs 1

Doe eens gek

Scripture - 1 Timotheüs 1:16-17 "... daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen."

Observation - Paulus heeft al veel meegemaakt als hij deze brief aan zijn jonge broeder Timotheüs schrijft. Hij herinnert hem aan zijn (Paulus') eerdere voorschriften (:1-11), en aan de eerdere voorschriften die hij (Paulus) zelf van de Here Jezus heeft ontvangen (12-17).

In onze tekst van vandaag geeft Paulus aan wat het doel was van alle zaken die hem zijn overkomen, namelijk dat al het geduld van de Here Jezus zou worden getoond in hem zodat iedereen die later tot geloof zou komen er een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Dat voorbeeld is des te krachtigers omdat, zoals Paulus het zelf zegt, hij de grootste van alle zondaars was.

Het kenmerkt Paulus dat hij God, de Alleen Wijze, alle eer geeft voor zijn leven en werken.

Als laatste in dit hoofdstuk geeft Paulus zijn eerste raad van deze brief aan Timotheüs (:18-20): strijd de goede strijd, behoud het geloof en een goed geweten!

Application - Hoe is dat bij ons?

Jongeren onder ons: hoeveel oudere ervaren christenen ken je? Met hoeveel van hen heb je contact? Durf je hen je vragen voor te leggen, of praat je er alleen met je eigen vrienden over (die je vaak ook niet verder kunnen helpen, zodat je blijft steken in het uitwisselen van meningen en standpunten)?

Doe eens gek, schiet eens een oudere ervaren broer of zus aan met je onzekerheden!

Ouderen onder ons: realiseren we ons voldoende dat we, gezien onze leeftijd in Christus, voorbeelden en leraren horen te zijn voor elkaar en voor de jongeren in de gemeente? Hoe geven we dat vorm? Zijn we beschikbaar voor vragen die mensen mochten hebben? Zijn we benaderbaar, of staan we altijd met onze eigen kennis, vrienden of kringleden te praten? Of schieten we na de dienst altijd direct het gebouw uit, naar de koffie?

Doe eens gek, kijk rond in de gemeente en praat met mensen waarvan de Geest je duidelijk maakt dat ze voordeel zouden kunnen hebben van jouw ervaring!

Laten we eens gek doen en elkaar tot hand en voet zijn in de gemeente, omzien naar elkaar, laten we Paulus-Timotheüs relaties aangaan zodat we blijven groeien naar het beeld van Jezus!

Prayer - Vader dank U dat U ons aan elkaar hebt gegeven zodat we samen de volle breedte, lengte, diepte, hoogte en volle omvang van Uw liefde kunnen leren kennen. We hebben elkaar daar voor nodig Here, verbind U ons aan elkaar, helpt U ons daar bij, het gaat bij ons niet altijd als vanzelf.



1 Timotheüs 2

ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft

Scripture - 1 Timotheüs 2:8-12 *"Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt"* (HSV)

Observation - Hier geeft Paulus voorschriften voor hoe het in de gemeente behoort toe te gaan. Deze voorschriften maken vooral duidelijk - voor zowel mannen als vrouwen, elk op hun eigen gebied - dat het bij de aanbidding gaat om innerlijke gesteldheid, en niet om uiterlijk vertoon.

Voor de mannen wordt gerefereerd aan Psalm 134:2 "Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE". Het is goed dat mannen als priesters van hun huisgezin de handen opheffen in aanbidding en als zegen. Het is een teken van overgave. En dat is nu juist waar wij mannen zwak in zijn. Zonder toorn of meningsverschil, een belangrijke toevoeging, want wij mannen kunnen nogal eens zwart wit uit de hoek komen, ook naar elkaar. Ons eigen gelijk wordt dan belangrijker dan de waarheid.

Voor de vrouwen is het belangrijk hun uiterlijk niet de overhand te laten nemen. Het gaat om innerlijke gesteldheid, niet om opsmuk. In beide gevallen gaat het er om dat God het hart aanziet, en niet de buitenkant. Vrouwen proberen

soms andere vrouwen hiermee af te troeven, en ook dan gaat het om verkeerde dingen.

Voor de relatie tussen mannen en vrouwen staat hier ook een aanwijzing. De man wordt ook elders in de Bijbel als priester van zijn gezin aangewezen, immers de man is het hoofd van de vrouw en Christus is het hoofd van de man. Hij moet zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft.

Ook in de gemeente moet deze verhouding weerspiegeld worden. Het is niet passend dat een vrouw gezaghebbend onderwijs geeft aan de gemeente, noch dat zij de man overheerst.

Application - Wat een klapper van een tekst is dit! Zeker gezien de verhoudingen in de maatschappij om ons heen is dit een bom van een tekst! Toch zegt God dit tegen ons, dus op zijn minst moeten we er serieus naar kijken...

Wij hebben geworsteld met deze en andere man-vrouw teksten in de Bijbel. Het heeft ons een jaar of tien gekost om tot een goed begrip ervan te komen. En dat niet uit onszelf, maar doordat God ons langzaam naar elkaar toe heeft gebracht langs de lijnen van deze teksten.

En daar staat het dan toch: "ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft".

Gezag voeren en onderwijzen hoort bij elkaar, het gaat hier om een onderliggend Grieks woord dat ook vermanen, terechtwijzen, bestraffen en weerleggen betekent. En in dat opzicht past het niet dat een vrouw, gezien de geschetste verhoudingen, de gemeente met gezag zou onderwijzen.

Dat wil aan de andere kant ook niet zeggen dat de mannen de vrouwen dan maar moeten overheersen, daarover zijn de 'man-vrouw teksten' in de Bijbel zeer duidelijk. De wederkerigheid en de gelijkwaardigheid zijn in alle gevallen aanwezig. Zie ook de blog over Spreuken 31 en de blog over de rol van mannen.

In het korte bestek van een blog kan dit onderwerp natuurlijk niet volledig worden uitgewerkt, dus schiet ons gerust aan als je ons tegenkomt en vragen hebt.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw ideeën over de verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk. Dank U wel voor het prachtige evenwicht dat U ons hebt gegeven. Wilt U ons helpen onze eigen rol te vinden, onze culturele bagage af te schudden en ons volkomen te richten op wat U daar over zegt in Uw Woord, het richtsnoer voor ons leven?



1 Timotheüs 3

Oudsten en diakenen: mannen van één vrouw!

Scripture - 1 Timotheüs 3:1 *"Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk"* (HSV)

Observation - Ons vers van vandaag laat zien dat het mooi is om te verlangen naar het ambt van oudste en dat dit ambt "een voortreffelijk werk" is.

In dit hoofdstuk worden voorschriften gegeven betreffende mensen die worden aangesteld als leiding van de gemeente. Er worden twee groepen benoemd: "opzieners" (Gri. presbyteros, ofwel: oudsten) en "diakenen" (Gri. diakonos).

Voor de oudsten gelden (in de verzen 2 tot 7) een aantal waardevolle voorschriften: "Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, ... Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen?" (:2-5).

Hieruit zijn behalve karaktereigenschappen die nodig zijn voor de geestelijke leiding ook een aantal praktisch zaken af te leiden:

- * Een oudste moet een man zijn.
- * Trouw aan één vrouw.
- * Goed bestuurder van zijn eigen huis.
- * Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben.

* Hij moet, ook buiten de gemeente, goed bekend staan.

* Hij moet al een tijdje meelopen in het geloof.

Ook voor diakenen worden voorschriften van karakter gegeven, maar dan meer gericht op hun praktisch dienende taak (:8-13). En ook hier vinden we praktische voorschriften:

* Zij moeten op dezelfde manier (als oudsten) eerbaar zijn, (:8)

* Een diaken moet een man zijn. (:12)

* Trouw aan één vrouw. (:12)

* Goed bestuurder van zijn eigen huis. (:12)

* Zijn kinderen moeten respect voor hem hebben. (:12)

Een speciaal woord wordt gewijd aan de vrouwen van diakenen. Zij moeten ook op dezelfde manier eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. Waarschijnlijk worden de vrouwen van diakenen specifiek genoemd omdat doorgaans diakenen en hun vrouwen een stuk jonger waren dan mannen die als oudsten werden aangesteld.

Het woord "diakonos" (letterlijk: dienaar) wordt in het Nieuwe Testament voor veel betekenissen gebruikt. Paulus noemt zichzelf en zijn medewerkers "diakonos van de gemeente en van Jezus Christus" (Col.1:7,25). Zo wordt op veel plaatsen dit woord gebruikt voor iemand die een taak in de gemeente verricht, van het dekken en bedienen van de tafels tot het bedienen van het Woord.

In dit stuk gaat het echter over voorschriften voor het aanstellen van mensen als leidinggevende dienaren in geestelijke en praktische ambten in de gemeente.

Application - Er is veel te doen (geweest) over deze teksten. In de meeste evangelische gemeenten is wel overeenstemming over het ambt van oudste. Dat is aan mannen voorbehouden. Over diakenen (leidinggevend over het praktische werk van de gemeente, zie ook Handelingen 6) is wat minder overeenstemming.

In Romeinen 16:1 wordt bijvoorbeeld Febe aanbevolen, een dienaar (diakonos) van de gemeente. Vaak worden teksten als Romeinen 16:1 aangehaald om 'aan te tonen' dat er ook vrouwelijke diakenen waren. Gezien het brede gebruik van het woord diakonos in het NT volg ik deze conclusie niet.

Men verzint dan constructies als: 'maar de diakones staat onder het gezag van de raad van oudsten, dus dan is het toch goed?'. Dat kan best zijn, maar dit laat onverlet dat een diakones uit hoofde van haar functie 'gezag zal hebben' over mannen (zie de blog van gisteren).

In onze maatschappij, waar de 'verworvenheden' van de emancipatie (-theologie) op allerlei vlakken hun invloed hebben doen gelden, is de Bijbel soms een weerbarstig en lastig boek.

Wat laten we de voorkeur hebben, Gods Woord of onze behoefte om het onszelf en mensen om ons heen naar de zin te maken? Het Evangelie doet soms even van "au". Het scharpt en scherpt ons, tot heiliging, tot groeien naar het beeld van de Here Jezus Christus.

"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart." (Hebreeën 4:12).

Het is zoals Jezus ook zelf zegt: "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Mattheüs 10:34).

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw onvergelykbare Wijsheid, Uw Alomvattende Liefde voor ons. Dank U voor Uw Geest Die ons wil helpen om Uw Woord tot in de diepten van Uw wil te doorgronden voor zover wij dat nodig hebben voor ons leven hier op aarde. Dank U dat U ons wilt helpen om ons te heiligen als Uw bruid, de gemeente. Wil ons helpen Here Jezus om steeds meer en meer op U te gaan lijken!



1 Timotheüs 4

Blijf bij het Woord!

Scripture - 1 Timotheüs 4:1-2, 7, 9, 11, 16 "*Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. - Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. - Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. - Beveel deze dingen en onderwijs ze. - Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.*" (HSV)

Observation - We zien het om ons heen gebeuren. Mensen verlaten het geloof en stellen hun vertrouwen op onzin, verhalen van misleidende geesten en zelfs leringen van demonen! Hoe komt dat? Door huichelarij, vanuit de mond van leugenaars die nergens meer om geven dan alleen hun eigen gelijk. Ze hebben "hun eigen geweten als met een brandijzer ... toegeschroeid".

Paulus roept ons via Timotheüs op om deze onheilige verzinsels ver van ons te werpen en ons in plaats daarvan op God te richten. Hij benadrukt dit alles sterk door te zeggen dat "dit een betrouwbaar woord [is] en waard om aan te nemen".

Hij draagt ons op om dit te bevelen en te onderwijzen. Daarbij moeten we op onszelf letten en op de gezonde leer om daarin te volharden. Dan zullen we zowel onszelf als mensen die ons horen, behouden voor het eeuwige leven!

Application - Hoe staat dat bij ons? Hoe kijken wij naar verzinsels van mensen, herkennen wij ze als zodanig?

Denk nou niet dat dit alleen buiten de gemeenten gebeurt! Ook binnen gemeenten zien we mensen die de gezonde leer verlaten en zich keren tot allerlei 'verdichtsels' van mensen die, vaak van buiten onze eigen gemeente, hun eigen leer boven de Bijbelse leer stellen. Bij bosjes laat men zich misleiden en onttrekt zich zo aan het gezag van de oudsten!

Te denken valt hierbij aan eindtijdprofetieën in gezwollen taal (met een schijn van godsvrucht wordt de kracht van het Evangelie verloochend, 2Tim.3:5). Deze leringen, deze zogenaamde 'profetieën' en eindtijd waarschuwingen, vinden vaak en veelvuldig ingang bij mensen die het combineren met hun Israëel-enthousiasme en een gebrek aan kennis over andere onderwerpen.

Een andere groep zijn wat ik 'christen-zionisten' heb horen noemen; mensen die daadwerkelijk Gods verbondsvolk Israëel de centrale plek in het midden van de gemeente willen geven, in plaats van de Here Jezus. 'want als Jezus Gods eniggeboren Zoon is, dan is Hij toch ook de eerstgeborene?'. Zonder respect voor de context, zonder goed te lezen wat er bedoeld wordt, zonder Schrift met Schrift te vergelijken, laat men de Bijbel buikspreken en sleept anderen in verzinsels mee!

Maar ook kunnen we denken aan onze lieve broers en zussen 'bankwarmers'; ik bedoel daarmee hen die geloven in het Evangelie, die Jezus als hun Redder hebben aangenomen en het verder wel best vinden. Oh ja, ze zijn behouden, want dat heeft God in zijn Woord beloofd, maar het risico van afglijden is zo groot! In feite gedragen ze zich in de praktijk als humanisten, horizontaal - van mens naar mens - is er niets op ze aan te merken en ze werken zelfs hard in de gemeente, maar de verticale component - hun eigen contact met God - wordt steeds kleiner. Ze werken vanuit het vlees, vanuit hun eigen kracht, en daarmee is het energieverspilling en God kan er helemaal niks mee (Romeinen 8:8).

Als laatste noem ik mensen (die we overigens vaak onder de 'bankwarmers' aantreffen) die kritiekloos allerlei alternatieve behandelingen accepteren die in de wereld worden aangeboden. Men heeft onvoldoende kennis of interesse (hee, het werkt toch?) om te onderkennen dat deze behandelingen niet in overeenstemming met Gods Woord zijn, sterker nog, vaak van heidense en occulte oorsprong.

Als je je - ook al is het maar een klein beetje - herkent in bovenstaande beschrijvingen, **BEKEER JE!** Hou je stille tijd met God, luister naar zijn zachte Stem. Bestudeer Zijn Woord als medicijn tegen het vergif van de verzinsels! Bezoek je Bijbelstudies in de gemeente, waar vertrouwde leraren je kunnen en willen onderwijzen!

Zoek eerst het aangezicht van God en lees zijn Woord. Psalm 119 legt de nadruk op het belang van Gods Woord, en het is niet voor niks de langste Psalm. Vers 105 is een bekende "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Een licht op je pad behoed je voor struikelen!

Prayer - Vader dank U zo voor Uw Woord! Dank U voor Uw waarschuwingen, ze zijn zo waar Heer. Dank U voor Uw Heilige Geest die ons wil helpen en leiden in ons leven en bij het begrijpen van Uw Woord. Dank U ook voor leraren in onze gemeenten die ons verder willen helpen groeien. Dank U Here Jezus voor Uw verlossingswerk waardoor wij nu mogen toegaan tot de troon van genade en mogen zeggen: "Abba, Vader"! Wil onze harten doorlichten met de schijnwerpers van Uw Heilige Geest Heer. Wil ons helpen om alles op te ruimen wat tussen U en ons in staat.



1 Timotheüs 5

Diaconessen

Scripture - 1 Timotheüs 5:3, 5, 9-11 "*Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere. - Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. - Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest, een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken ... of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk. Maar neem jonge weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen zij trouwen.*"
(HSV)

Observation - Timotheüs krijgt van Paulus richtlijnen voor wie als weduwen mogen worden beschouwd. Nu is natuurlijk iedere vrouw die haar man heeft verloren een weduwe, de reden voor deze richtlijnen is dat de gemeente van toen de opdracht had om weduwen te ondersteunen.

De 'echte' weduwen, zij die alleen waren overgebleven en geen enkel familielid meer hadden die voor hen kon zorgen, werden door de gemeente onderhouden. Let wel, er waren toen nog geen andere sociale voorzieningen! Het gebod voor familieleden om voor weduwen te zorgen gaat onder andere terug op het vijfde gebod (Exodus 20:12, "Eer uw vader en uw moeder ...").

In vers 9 wordt de bediening van weduwen ook beschreven, zij "hoopt op Gods, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag".

Voor die 'dienst', voor dat 'diaconale werk' mag een weduwe worden gekozen van "niet jonger dan zestig jaar" als zij tenminste "de vrouw van één man is ge-

weest, een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken". Jonge weduwen mogen hiervoor niet worden aangesteld, omdat zij nog kunnen trouwen (:11-15).

Application - Prachtig om te zien dat er zorg was voor kwetsbare groepen. En daar vielen de 'echte' weduwen zeker onder. Zij hadden immers in die tijd geen mensen meer over die voor hen konden zorgen.

Mooi om te zien ook dat Gods woord zo praktisch is en rekening houdt met hoe mensen in elkaar zitten. Jongere vrouwen van onder de zestig zijn naar alle waarschijnlijkheid nog niet door de overgang heen. Vrouwen die boven de zestig zijn, zijn gemiddeld veel evenwichtiger en van hen mag worden verwacht dat zij de 'bediening van weduwe' - volhardend gebed en smeking en het zich toeleggen op goede werken (diaconaat) - volhouden.

Ik zie hierin een aanvulling op de teksten uit 1 Timotheüs 3. Als diaconessen mogen, in de hiervoor beschreven bediening, weduwen van boven de zestig jaar worden ingezegend. Maar voor weduwen van onder de zestig is dat niet weggelegd.

Prayer - Vader dank U voor Uw wijsheid. Dank U Heer voor de zorg die U hebt voor de zwakken in onze omgeving, en dank U dat U zo duidelijk maakt dat wij juist naar hen moeten omzien. Dank U voor Uw oneindige Liefde en Wijsheid, waarin U ook aan deze groep een vervuld en betekenisvol leven gunt door hen in te schakelen in de dienst van goede werken en volhardend gebed.



1 Timotheüs 6

Welvaart? Nee. Tevredenheid? YES!!!

Scripture - 1 Timotheüs 6:6-8, 10, 15-16 "*Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. - Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. - De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, ... Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont*" (HSV)

Observation - Het leven met God is een bron van grote tevredenheid. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor "tevredenheid" is "autarkeias". Hierin is ons woord 'autarkie' te herkennen, hetgeen betekent: zelfvoorzienend, op zichzelf staand, in zichzelf genoeg. Als je met God leeft en je aan Hem hebt overgegeven en je leven aan Hem hebt toevertrouwt, dan heb je verder niks nodig, omdat Hij voorziet!

Dat is wat Paulus hier schrijft aan Timotheüs. Het leven met God levert meer tevredenheid op dan we ooit uit aardse zaken kunnen putten. We hebben immers niks meegekregen toen we geboren werden, en als we dood gaan kunnen we er niets van meenemen.

We mogen dan ook tevreden zijn als we voedsel, kleding en onderdak hebben. Meer hebben we strikt genomen niet nodig. En God belooft dat Hij hierin zal voorzien (Mattheüs 6:25,31).

Alles wat daar boven uit gaat is zegen, en - laat daar geen misverstand over zijn - daar mogen we van genieten, zie Prediker 3:12-13. Wat we echter beslist niet

moeten doen is daar aan gaan hechten of er naar gaan streven. Paulus geeft hier heel duidelijk aan dat zucht naar (meer) geld de wortel van alle kwaad is. Het wordt dan een verkeerde vorm van autarkie, namelijk vanuit onze eigen kracht, onze eigen natuur.

En waarom zouden we ons daar op richten als we een HEERE dienen Die ons op zijn tijd de Here Jezus zal tonen, een HEERE Die de Alleen Machtige is, de Koning van koningen, de Here van de heersenden, Die als Enige onsterfelijk is en woont in een ontoegankelijk licht.

In dat ontoegankelijke licht kunnen wij niet binnengaan. Dat betekent dat wij God niet verder kunnen begrijpen dan dat Hij Zich aan ons toont. (1)

Application - Hoe is dat met ons? Zijn wij tevreden met voedsel, onderdak en kleding?

Ik voor mijzelf weet, dat als ik alles wat ik heb behalve deze dingen in zou moeten leveren, dat ik dan een slechte dag zou hebben! (om het maar eens zachtjes te zeggen...)

En toch heb ik het ("toevallig"?) van de week gedaan. Zo werd ik bepaald bij al onze materiële welstand, en bij het feit dat ik daar soms best belang aan hecht. Veel meer dan Yvonne trouwens, die hecht niet zo aan spullen.

In gebed heb ik alles wat we hebben aan de Here terug gegeven, het los gelaten. Het is niet van mij, het mag worden gebruikt voor elk doel dat de Here er mee heeft in het Koninkrijk.

Dat was lastig. Ik heb geen idee hoe Hij het gaat aanpakken, ik ben de controle er over nu kwijt, en da's best lastig voor mij als projectmanager...

Maar Hij weet het! Soli Deo Gloria!

Prayer - Vader dank U wel voor alle zegeningen die U ons geeft. Voedsel, kleding en onderdak zoals U hebt beloofd, en dan nog alles wat daar in Uw onmetelij-

ke genade bovenuit gaat! Help ons alstublieft Vader om hier niet aan gehecht te raken, maar gericht te blijven op U, en op het kennen van Uw wil!

(1) - Dit is Paulus' directe antwoord op de leer van dwaalleraren uit de gnostiek, die beweerden dat God via kennis met het verstand kon worden gekend.