

# Dagboek

## 2 Korintheërs

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



---

# Dagboek 2 Korinthiers

© Gerard Wassink, 2012

Dit is deel 5 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



# Inleiding

***Lees je Bijbel, bid elke dag...*** Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



# S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

**Scripture** - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

**Observation** - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

**Application** - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

**Prayer** - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



# 2 Korinthe 1

## De Geest als onderpand

**Scripture** - 2 Korinthe 1:21-24 *"Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet meer naar Korinte ben gekomen. Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast"*

**Observation** - Paulus verdedigt zich in dit hoofdstuk tegen een verwijt van wispelturigheid. Hij sluit af met de vaststelling dat zowel de mensen als Korinthe als hijzelf "bevestigd zijn in de Gezalfde (de Messias)" en dat God als teken en zegel daarvan de Heilige Geest heeft gegeven in ons hart, als onderpand!

Wat is een onderpand? Een onderpand is een aanbetaling tot zekerheid! Als wij de (doop in de) Heilige Geest hebben ontvangen, weten we zeker dat we bij de Heere horen, dat we deel hebben aan het eeuwige leven, en aan de overvloedige genade van God!

In die zekerheid leeft Paulus en hij maakt hiermee ook duidelijk dat betrouwbaarheid afhangt van het doen van God's wil, God's werk onder leiding van de Heilige Geest. Blijkbaar heeft hij van de Geest te verstaan gekregen dat hij (nog) niet naar Korinthe moest gaan maar eerst iets anders mocht doen.

Nadat hij zijn apostelschap weer heeft verdedigd maakt hij ook duidelijk dat het niet zo is dat hij deze positie wil misbruiken, hij voert geen heerschappij over hun geloof, maar hij is een medewerker aan hun vreugde. Heerschappij voeren is immers ook niet nodig, want "door het geloof staat gij vast".

**Application** - Hoe staat dat met ons? Staan wij vast in ons geloof? Hebben wij als onderpand en tot zekerheid de Heilige Geest als inwoner in ons hart? Zal ik je een geheimje verklappen? Er is een eenvoudige test om dit vast te stellen.

Ga in de stilte van je binnenkamer en lees Galaten 5:22 biddend door. Vraag je af, bij ieder partje van de vrucht van de Geest dat daar wordt benoemd: ben ik op het gebied dat dit partje aangeeft in het afgelopen half jaar veranderd, gegroeid? Als het antwoord negen keer neen is, ga dan bidden, of laat voor je bidden om de (hernieuwde) vervulling met de Heilige Geest!

"de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Galaten 5:22).

**Prayer** - Vader dank U voor het onderpand van de vervulling met Uw Heilige Geest. Dank U Here Jezus dat U ons Uw voorbeeld heeft gegeven en dat U ons wilt helpen ieder van de partjes van de vrucht van de Geest volop tot ontwikkeling wilt laten komen in onze levens, dank U Heilige Geest dat U dit in ons bewerkt!



# 2 Korinthe 2

## Aanvaard! Vergeef! Herstel!

**Scripture** - 2 Korinthe 2:7-8, 10-11 "... zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen - opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend"

**Observation** - In dit gedeelte gaat het over vergeving. Paulus wijst de gemeente in Korinthe op de noodzaak van vergeving en op de helende werking die vervolgens uitgaat van de vertroosting die er op kan volgen.

Onze gedachten gingen ook even naar Mattheus 6:14-15, waar staat dat wij anderen moeten vergeven omdat wanneer wij dat niet doen de Vader ons ook niet vergeeft. En dat is waar - het staat immers in Gods Woord!

En Paulus geeft ons hier aan dat de vergeving uit liefde moet komen! En het betonen van liefde is soms niet gemakkelijk. Daarom beschrijft hij het ook als een besluit, een daad van onze wil!

Gods liefde maakt het ons mogelijk om een besluit te nemen om mensen lief te hebben, wat ze ons ook hebben aangedaan. Dat kan een langdurig proces zijn, maar het kan!

Het alternatief is ook duidelijk. Door onvergeeflijkheid kan de duivel "voordeel op ons behalen" (:10). En Gods Woord leert ons om daar erg voor op te passen: "en geeft de duivel geen voet" (Galaten 4:27).



Niet vergeven leidt dus tot invloed van de boze in onze levens! Ook kan er gemakkelijk bitterheid ontstaan: "Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden" (Hebreeën 12:15).

Heb elkaar dus lief, aanvaard elkaar en wees vergevingsgezind zoals Jezus dat ook was!

**Application** - Hoe zit dat bij ons? Ik weet dat ik er lang over heb gedaan om mijn ouders te vergeven voor zaken die zij in onze opvoeding hebben nagelaten. Het is niet zo dat we mishandeld zijn of andere dramatische zaken.

We waren wel een typisch gezin uit de opbouw-periode na WO-II: 'Niet kletsen maar poetsen. Geen gevoelens uiten waar de kinderen bij zijn. Genegenheid? Wat is dat, daar worden ze maar soft van'.

Je begrijpt, veel bevestiging en erkenning was er niet. Dat heeft de karakters van mijn broers en mij wel gevormd. Lange tijd ben ik daar erg teleurgesteld en boos over geweest.

Maar na mijn wedergeboorte is - door Gods genade - ook het begrip gegroeid. En na verloop van tijd heb ik mijn ouders mogen vergeven. Posthuum, dat is wel jammer...

Ik roep jullie op als je in vergelijkbare omstandigheden zit: Herstel de relaties! Maak het goed! Heb lief! Vergeef!

**Prayer** - Vader dank U voor Uw overweldigende en overvloedige Liefde die U, Heer Jezus, tot in de uiterste consequentie hebt laten zien in Uw dood en opstanding! Dank U Heilige Geest dat U ons leert lief te hebben, te aanvaarden en te vergeven! Help ons Heer om Uw tegenstander geen voet te geven, bescherm ons met Uw engelenwacht en help ons nuchter en waakzaam te zijn. Dank voor Uw genade!



# 2 Korinthe 3

## De wet is goed, weg met de wet!

**Scripture** - 2 Korinthe 3:6, 7-8, 15-16 *"de letter doodt, maar de Geest maakt levend - Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, ... hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? - tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen"*

**Observation** - Het oude verbond, de wet, Mozes, de Pentateuch, allemaal woorden voor hetzelfde, namelijk voor het oude, dat "niet ver is van verdwijning" (Hebreeën 8:13).

Net als in de Romeinenbrief beschrijft Paulus ook hier de wet als de "bediening van de dood" (:7), die desondanks "gepaard ging met zulk een heerlijkheid". De wet is volkomen en goed, maar kan niet anders dan de dood voortbrengen omdat wij die niet kunnen houden!

Hoeveel meer is dan de nieuwe bediening van de Geest, die Leven brengt? Dát is wat Paulus hier duidelijk probeert te maken. Het oude is voorbij (vervuld), het nieuwe is gekomen. Namelijk het Leven in plaats van de dood.

Iedere keer dat 'Mozes' wordt voorgelezen ligt er een bedekking over het hart van de toehoorders. Deze bedekking houdt in dat het zicht op de Here wordt vertroebeld. En pas als iemand zich tot de Here bekeert, wordt deze bedekking weggenomen.

Wat God wil (de wet, de geboden) is onder het nieuwe verbond in de Geest geschreven op tafelen van vlees in onze harten (:3). Paulus refereert hier aan Jeremia

31:33. God heeft het in ons verinnerlijkt, 'in zoverre ik dit met een gelovig hart aanneem' - catechismus, antwoord 60 (jazeker, er staan prachtige dingen in deze oude geschriften).

**Application** - Glorie voor Jezus! Hoe waar is dit! Als je wedergeboren bent, dan weet je precies waar dit over gaat, je hebt immers gemerkt dat je - als het ware - een nieuwe Bijbel hebt gekregen?

Je bent gaan begrijpen wat er staat, je snapt ineens dingen die je eerder nooit zo hebt gelezen. Prijs de Heer, de bedekking is weg, je hebt de Waarheid leren kennen en de Waarheid maakt je vrij!

Wij mogen "met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen" (:18).

Dit is mijn favoriete hoofdstuk in gesprek met orthodoxe broeders en zusters. Ik lees het samen met hen en vraag dan hoe zij dit lezen / ontvangen. Daarna neem ik hen dan mee naar het begin van Galaten hoofdstuk 5, met name vers 4: "Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij". Daar is geen woord Spaans bij dunkt me...

Dit is waarom ik echt niet snap waarom in heel veel orthodox protestantse kringen de wet nog iedere zondag weer in de een of andere vorm wordt voorgelezen.

Doe weg die bedekking mensen! Stop ermee!

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw geboden, ze zijn volkomen en goed. Dank U Heilige Geest dat U ze in onze harten hebt geschreven wanneer wij ons volkomen aan U hebben overgegeven. Dank U Jezus dat U de weg naar de Vader hebt geopend in uw verzoenend sterven en in de overwinning en opstanding!



# 2 Korinthe 4

## Elke dag nieuw

**Scripture** - 2 Korinthe 4:16-18 *"Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig"*

**Observation** - Onze "innerlijke mens" wordt iedere dag vernieuwd! Natuurlijk wordt ons lichaam ("onze uiterlijke mens") op den duur ouder, minder sterk, gerimpelder, minder snel, etc, etc, maar we mogen weten, hoe jong of oud we ook zijn, dat als we Geestvervuld zijn, dat onze "innerlijke mens" iedere dag nieuw leven krijgt.

Wat een wetenschap! Tegen het licht daarvan is in feite elke verdrukking van het ogenblik een lichte last. Het kan op het moment best zwaar lijken, maar zodra we ons oog weer richten op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2) vallen de omstandigheden weer weg tegen de achtergrond van het eeuwige leven!

In dat perspectief is ons leven hier, dat misschien 90 jaar duurt, een tel, een ogenblik op de eeuwigheid. Daarom mogen wij zien op het onzichtbare, en wordt het zichtbare ineens oneindig klein.

**Application** - Hoe zit dat met ons, met mij? Soms verlies ik de moed wel eens, als ik zie wat er om mij heen gebeurt, op het christelijk erf en in de wereld.

Maar dan mag ik denken aan de eeuwigheid die we met de Heer zullen zijn en dat we met elkaar Hem mogen prijzen. Dat beurt me weer op, en geeft me weer het besef dat we het hier niet zelf hoeven te doen, maar dat het Gods wereld is, waar Hij zijn machtige heilsplan mee heeft.

**Prayer** - Vader dank U voor het geweldige perspectief dat U ons geeft. Dank U Here Jezus dat U het bent die ons leidt en die ons geloof voleindigt! Dank U Heilige Geest dat U ons elke dag van binnen vernieuwt!



# 2 Korinthe 5

## Vooroordelen

**Scripture** - 2 Korinthe 5:16-17 *"Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen"*

**Observation** - Wij kennen niemand meer "naar het vlees", dat wil zeggen, naar uiterlijk, voeger gedrag of afkomst. We beoordelen mensen niet meer op het eerste gezicht. Want in de Here Jezus zijn wij immers een nieuwe schepping geworden, en met Hem zijn wij opgestaan in een nieuw leven!

Het oude is voorbij, we mogen het achter ons laten! Jezus helpt ons om ons te omkleden met een nieuw leven. We zijn met Hem begraven in de dood, zodat we ook met Hem in nieuwheid des levens zouden wandelen! (Romeinen 6:4).

En uiteindelijk zal het "overkleed zijn" waar wij naar verlangen (:2) worden vervolmaakt, als we in de hemel komen, en precies daartoe heeft God ons als onderpand (aanbetaling tot zekerheid) de Heilige Geest gegeven (:5)

**Application** - Hoe vaak gebeurt dat ons niet, dat we iemand met één blik in een bepaalde groep hebben ingedeeld? Of we dat nou willen of niet, we zijn gevormd door deze wereld, die van uiterlijkheden aan elkaar hangt.

Eén blik: rocker! Eén blik: zwerver! Eén blik: hippie! Eén blik: zakenmanne-tje! Het is zo gemakkelijk... Je hoeft er dan geen tweede gedachte meer aan te wijden, ingedeeld, klaar.

God zij dank kijkt de Here Jezus niet zo naar mensen. Stel je voor: één blik: zondaar! Klaar! Terug naar de hemel!

Zullen we afspreken dat we onze vooroordelen wegdoen? En dat we 's morgens aan de Here Jezus vragen of we een klein stukje van Zijn ogen mogen lenen en zo naar mensen mogen kijken? Met ontferming, met Liefde!

**Prayer** - Vader dank U wel dat U ons kunt zien zoals U ons hebt bedoeld, en dat U er ook voor hebt gekozen om door de Here Jezus heen naar ons te kijken. Dank U Jezus voor Uw Liefde en Uw overwinning, en dank U Here voor Uw Heilige Geest die ons helpt om naar mensen om ons heen te kijken!



# 2 Korinthe 6

## Zuiverheid, geen ongelijk span

**Scripture** - 2 Korinthe 6:1, 3, 11-12, 14, 7:1 *"Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen - Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde - Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open; bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng - Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? - Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods"*

**Observation** - Er waren in Korinthe veel dwaalleraren die de Korinthiërs opzetten tegen Paulus en het evangelie. In de eerste brief heeft Paulus zich verdedigd en nogmaals de boodschap uiteen gezet. Een (groot) deel van de Korinthiërs heeft zich bekeerd van de verkeerde weg, heeft berouw getoond en zich weer verenigd onder de boodschap en het gezag van Paulus als apostel.

Tegen dezen zegt hij nu: "laat het niet tevergeefs (ledig) zijn". Zorg dat je vrucht gaat dragen!

Dan richt hij zich tot het deel dat zich nog verzet. Wij (Paulus en zijn medewerkers) geven geen aanstoot. Vervolgens noemt hij allerlei bezwaren op die de tegenstanders tegen hem hadden, ontkracht die, en benoemt de andere kant ervan. Dan herinnert hij hen aan zijn vermaningen (:11) en vertelt hen dat zijn hart wagenwijd voor hen openstaat - dat hij van hen houdt. Maar in hun hart is geen ruimte voor de liefde. Die ruimte moeten zij gaan maken (:13).



Dan roept hij de Korinthiërs op om geen "ongelijk span" te vormen met ongelovigen (:14). Dat was voor hen maar al te gemakkelijk. Korinthe was het Las Vegas van die tijd. Als je vermaakt wilde worden ging je naar Korinthe. Dat heeft zelfs tot een werkwoord (gezegde) geleid: 'je gedragen als een Korinthiër', met andere woorden: hoereren en losbandig leven. Het is een stad waarin heiliging wel zeer moeilijk was.

Blijf daar verre vandaan! Dat is wat Paulus hier schrijft. Hij noemt een aantal beloften uit Gods woord en doet een oproep om ons vlees (ziel en lichaam) en onze geest te reinigen van bezoedeling en onze heiliging (apart-zetting) te volmaken omdat we van de HERE houden.

**Application** - Hoe zit dat bij ons, bij mij? Vinden we ons huis, onze auto, ons inkomen, ons huis, ons .... wat dan ook, belangrijk? Laten we er ons door leiden? Of proberen we zo dicht mogelijk bij de HERE te leven en Zijn wil te zoeken en te doen?

Onze hele westerse maatschappij is eigenlijk, zeker met de komst van het internet, één groot Las Vegas, één groot Korinthe geworden. Hoe houden wij stand tegen alle verleidingen?

Ik merk dat er gebieden zijn waarop ik dat moeilijk vind, en dat er toch ook een groeiend verlangen is om mij daar los van te maken. Alles wat mij afleidt van een leven in afhankelijkheid van Hem zou ik eigenlijk het liefst weg willen doen. Ik zou met Paulus willen zeggen: "Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis" (Filippenzen 3:8).

**Prayer** - Vader dank U wel voor alle zegeningen die U geeft, dank U Jezus voor Uw offer aan het kruis, dank U Here voor de Heilige Geest. Wil ons helpen Here om de zegeningen niet te zien als verworven rechten. Help ons om er van te genieten zonder afhankelijkheid! Wil ons helpen Heer om alleen van U afhankelijk te zijn en te blijven!



# 2 Korinthe 7

## Droefheid brengt inkeer

**Scripture** - 2 Korinthe 7:5, 10-11 *"toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust of duur, doch wij waren van alle kanten in de druk: van buiten strijd, van binnen vrees - de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil ... zie toch, wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft: welk een ernst, meer nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Gij hebt in allen dele doen blijken, dat gij zuiver stondt in deze zaak"*

**Observation** - Zelfs Paulus! Ook deze grote godsman had zijn onrust, strijd, onzekerheid en vrees. Dat geeft troost, want wie kent dat niet? En als een man als Paulus dat had, dan behoeven wij ons niet te schamen wanneer we eens even zenuwachtig zijn of niet weten welke kant we op moeten... En we weten dat God troost brengt, in Paulus' geval doordat Titus arriveerde.

Paulus benoemt dat de mensen in Korinthe als gevolg van zijn vorige brief bedreefd waren geworden. En, zo schrijft hij, dat is goed, want "droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil". Wat een prachtige uitdrukking!

Als je van de Here houdt en verdrietig wordt omdat je het verschil ziet tussen de prediking van Gods Woord en het verschil tussen de boodschap en jouw leven, dan is dat "droefheid naar Gods wil". Dat is de gesteldheid die God graag ziet en die kan leiden tot definitieve veranderingen ten goede (onberouwelijke inkeer tot heil).

En kijk wat dat oplevert, ernst, verontschuldiging, verontwaardiging, vreze, verlangen, ijver en bestraffing. Zuiverheid!

**Application** - Ben jij ook wel eens zenuwachtig? Ik wel. Iedere keer dat ik voor een nieuwe opdracht sta als freelancer, maak ik me nerveus of het wel goed zal gaan. Maar ook aan het begin van een nieuwe bediening ben ik altijd wel nerveus geweest.

Wat zullen we tegenkomen, hoe zal het gaan, wie gaan we ontmoeten op ons pad? En elke keer brengt God weer uitkomst, en troost op de momenten dat ik dat nodig had.

En ben je wel een "bedroefd naar Gods wil" geweest? Wees blij! Want dat zijn levensveranderende momenten! Ze brengen verandering die niet meer weg gaat omdat je er samen met God op terug kunt kijken. De droefheid die je toen hebt ervaren is als het ware een gedenksteen die je helpt te onthouden.

**Prayer** - Vader dank U voor gedenksteden. Dank U dat U ons door Uw Heilige Geest wilt helpen af en toe terug te denken aan die gebeurtenissen in ons leven waar we kunnen zien dat U ons hebt gevormd. Help ons Heer om goed op Uw boodschap te letten en er voor te zorgen dat het verschil met ons leven zo klein mogelijk wordt!



# 2 Korinthe 8

## Geven bestaat niet, doorgeven wel

**Scripture** - 2 Korinthe 8:4, 8, 14-15 "*zij vroegen, met alle aandrang, uit eigen beweging van ons de gunst, deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen - Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid uwer liefde te toetsen - opdat ... zoals er geschreven staat: die veel (verzameld had), had niet over en die weinig (verzameld had), had niet te kort"*

**Observation** - Paulus over het geven van tienden / bijdragen aan de gemeente. Hij begint met schetsen van de vrijgevigheid van andere gemeenten en benadrukt: zij hebben ondanks hun armoede toch "overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd" (:2).

Deze andere gemeenten beschouwden het zelfs als een "gunst, deel te mogen nemen aan het dienstbetoon" (:4). Paulus roept de Korinthiërs op om in hun geven net zo overvloedig te zijn als in "geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde" (:7).

Dan volgt in vers 8 een oproep die op ons op eerste gezicht manipulerend overkomt. Zo van: 'die anderen hebben rijk gegeven en daarmee hun liefde laten zien, aan de omvang van jullie giften zullen wij de echtheid van jullie liefde toetsen'.

Maar dat is niet zo, het is onderwijs, hij koppelt vrijgevigheid aan de liefde van de Here Jezus voor ons die om onzentwil arm is geworden terwijl Hij rijk was om ons overvloedig rijk te laten zijn. Zo vraagt hij de Korinthiërs van hun rijkdom te delen aan anderen die het op dat moment meer nodig hebben.

Hier zit een principe van wederkerigheid achter, het delen van welvaart, zoals we dat ook in de gemeenten aan het begin van Handelingen vinden ("en zij hadden alles gemeenschappelijk").

Als laatste laat hij zien dat er ook een relatie is naar het manna in de woestijn (:14-15), en dat doet weer denken aan de gelijkenis van de werkers in de wijngaard die allemaal dezelfde beloning kregen, of ze nu vroeg of laat waren begonnen.

**Application** - Hoe staat het met jouw vrijgevigheid? Geven brengt zegen! Dat kunnen Yvonne en ik getuigen. Wat we hebben geleerd is dat geven eigenlijk doorgeven is. We kunnen ook niet vroeg genoeg beginnen met onze kinderen te leren dat ALLES van de Here is, en dat we 90% zelf mogen houden!

Het is niet altijd gemakkelijk om er mee te beginnen, zeker als je het niet gewoon was. Wat dan kan helpen is je te realiseren dat je bezit niet van jezelf is, maar van de Here.

Laten we elkaar steunen en onderwijzen in de waarde van doorgeven. Ik heb er een tijd over gedaan, Yvonne was daar veel beter in. Maar ze heeft me het voorbeeld gegeven en me tot mijn eigen verbazing tot een 'doorgevig' iemand gemaakt (ja, ik houd mijn verstand er nog wel bij, want we zijn per slot van rekening ook rentmeester over de zegeningen die de HERE ons geeft...).

**Prayer** - Vader dank U voor al Uw zegeningen. Dank U dat U ons de vrijheid laat wat we er van mogen doorgeven. Dank U dat U met Uw Heilige Geest ons wilt leren en bemoedigen op het gebied van verdelen van materiële welvaart.



# 2 Korinthe 9

## Zaad voor de zaaier

**Scripture** - 2 Korinthe 9:8-11 *"En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeederen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt"* (HSV)

**Observation** - Met citaten uit Psalm 112 (:9) en Jesaja 55 (:10) maakt Paulus nogmaals duidelijk dat alles wat wij hebben van God komt. Immers HIJ heeft uitgestrooid, HIJ geeft zaad aan de zaaier en boord aan de eter!

En het is een goed Bijbels principe dat geven het bezit niet vermindert maar vermeerdert! En het is Paulus' bede dat de mensen in Korinthe dat mogen gaan ervaren, "moge de HERE uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeederen" (:10).

Dan volgt ook de belofte, dan zult u in alles rijk worden, in staat tot vrijgevigheid. Namelijk als je je voorzien weet door je Hemelse Vader. Wanneer je ten diepste beseft dat alles wat je hebt bij Hem vandaan komt, wordt je als vanzelf vrijgevig.

En die vrijgevigheid wordt dan "door middel van ons" schrijft Paulus, dankzegging aan God. Dat wil zeggen door bemiddeling van Paulus en zijn medewerkers

die immers de organisatoren van deze collecte voor de verarmde christenen in Jeruzalem waren.

**Application** - Bezit jij altijd in alles het nodige? Ik bedoel: heb je van God gekregen wat je nodig hebt in alle omstandigheden? Hou hierbij in herinnering dat God geeft, misschien niet wat we vragen, maar wel dat wat Hij weet dat wij nodig hebben!

Ik vind dat wel eens lastig hoor... Als je soms ziet wat anderen hebben...

En "Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde lette. Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen, Gij doet hen instorten tot puin" (Psalm 73:16-18).

God weet wat goed voor ons is. Tevredenheid. Dat is de sleutel. Geld op de bank, wat heb je er aan. In die perioden dat ik even geen baan had hebben we ons goed gerealiseerd wat de betrekkelijkheid van geld is.

Dan kun je wel duizenden euro's op de bank hebben staan, maar met een beperkt aantal maanden is het echt op, weg. Hij heeft in al die tijd rijkelijk voorzien in wat wij nodig hadden. Toen we er midden in zaten was het soms best lastig, maar terugkijkend hadden we die perioden niet willen missen, doordat Hij ons elke keer weer iets leerde.

**Prayer** - Vader dank U wel voor alle zegeningen die U ons geeft, dank U Jezus voor Uw offer en Uw opstandingskracht en overwinning over zonde en dood! Geprezen zij Uw naam! Dank U dat U ons ook met Uw Heilige Geest rijkelijk zegent met alle geestelijke gaven die we nodig hebben voor het werk in uw wijngaard.



# 2 Korinthe 10

## Krijgsgevangenen maken

**Scripture** - 2 Korinthe 10:3-5 *"Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus"*

**Observation** - We leven weliswaar in een sterfelijk lichaam, maar onze strijd is niet vleeselijk. Onze strijd is een geestelijke strijd, vergelijk ook "want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12).

Paulus wil hier duidelijk maken dat zijn 'wapens' niet de oude vleeselijke wapens zijn van afpersing, dreiging, dwang en manipulatie (tovenarij), maar de geestelijke wapens van liefde, betrokkenheid en zorg.

En deze strijd is krachtig, "tot het slechten van bolwerken"! De beeldspraak blijft in het domein van oorlogvoering. Iedere versterkte plaats ('stronghold' in het engels) iedere schans (verhoging) die wordt opgeworpen tegen het kennen van God, moet worden afgebroken.

Alle vleeselijk handelen - in eigen kracht - leidt "tegen de kennis van God". Deze zin is (beter) te vertalen als "tegen het oprecht kennen van God". Dat is wat er moet worden "geslecht" of neergehaald.



Al deze bedenkselen, gedachtesystemen of filosofieën, moeten we bestrijden en neerhalen. Aanwijzen en afbreken. Maar wel met de geestelijke wapens!

En al onze eigen vleselijke (eigen kracht) gedachten mogen we krijgsgevangen maken. Dat betekent dat we ze de ruimte en de bewegingsvrijheid ontnemen, zodat ze geen nieuwe 'strongholds' kunnen opwerpen in onze gedachten.

Maar dan lopen we met een groep krijgsgevangenen rond. Die mogen niet meer worden losgelaten, en dat kost veel aandacht en energie! Maar kijk, we mogen ze overdragen aan Jezus, in gehoorzaamheid aan Hem. Hij neemt ze met liefde van ons over. Hij heeft immers de overwinning over hen al behaald?

**Application** - Hoe ervaar jij dat? Ben je vrij van gedachten van eigen kracht, vanuit het vlees? Of zit jouw IK (soms) nog op de troon?

Bij mij wel hoor. Regelmatig denk ik toch nog weer dingen als: 'oh, dat pak IK wel even aan', zonder eerst met de Heer te overleggen of het ook Zijn bedoeling is. En als ik het dan achteraf weer zie, dan baal ik ervan, omdat alleen geestelijke wapens sterke, geestelijke strijd kunnen voeren en "bolwerken kunnen slechten"!

Maar prijs de Heer, we zijn Vrijgemaakt! Vrij van al onze gedachten in eigen kracht, vrij van ieder bolwerk dat ons af zou kunnen houden van het oprecht kennen van God! We staan in de vrijheid om onze geestelijke wapenrusting aan te doen en samen met de Heer Zijn strijd te voeren.

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw geestelijke wapenrusting die U voor ieder van ons op maat gemaakt in Uw magazijn hebt liggen. Dank U Jezus voor de overwinning die U al hebt behaald op alle duistere machten! Dank U Heilige Geest dat U ons wilt helpen om als fourier onze geestelijke wapenrusting uit te zoeken en aan te doen en dat U als gids ons de weg wilt wijzen naar ons plek in het strijdtooneel!



# 2 Korinthe 11

## Kom tot Jezus!

**Scripture** - 2 Korinthe 11:3-4 *"Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel"*

**Observation** - Paulus wijst de Korinthiërs op het gevaar van valse leraren. Maar dat niet alleen, hij spreekt ze ook aan op het gemak waarmee ze met allerlei nieuwe leringen meegaan.

Iedere willekeurige leraar met een goed verhaal over "een andere Jezus" wordt bij hen binnengehaald. Ze laten zich in met "een andere geest", te weten de geest van hoogmoed - ze wijken af van het zuivere evangelie en denken het daarmee beter te weten dan God in de Schrift heeft laten opschrijven.

Wat opvalt is het gebruik van de naam Jezus in plaats van Christus. Dat zou er op kunnen wijzen dat er een leraar - of een groep leraren - was die het mens-zijn van Jezus benadrukte. Zien we dat tegenwoordig ook niet? 'Ach, hij was gewoon een wijs mens, een goede leraar, maar verder...!'

De Griekse gewoonte van debatteren zal hier ook wel debet aan zijn geweest, zeker in het Las Vegas van die tijd, wat Korinthe was. In die atmosfeer stond alles ter discussie, zeker als er een interessante nieuwe optie zich aandienende. Elke nieuwe hype lopen de Korinthiërs achterna, ja, ze "verdragen dat zeer wel".

Ze hebben blijkbaar nog niet "de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus" bereikt. Want dan zouden ze niet meer "op en neer, heen en weer geslingerd" worden "onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt" (Efeze 4:13-14).

**Application** - Hoe gaat dat met ons? Laten we ons ook heen en weer slingeren? Gaan we met de laatste charismatische trends mee? Op zoek naar weer nieuwe ervaringen in de geest? Of op zoek naar het gevoel dat we in het begin hadden, vlak na onze bekering? Als dat voor jou geldt: stop er toch mee!!! Je zult er niets mee bereiken dan enkel dat je vermoeid en belast raakt (Mattheus 11:28vv).

Het is toch zo eenvoudig: "Kom tot Jezus!" Hij zal je rust geven voor je ziel.

"Dit is wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God" (Micha 6:8).

**Prayer** - Vader dank U wel dat Uw boodschap zo eenvoudig is. Dat we geen andere Jezus nodig hebben dan U Here Jezus, zoals U ons in de Bijbel wordt voorgesteld. Dank U Heilige Geest dat U ons helpt om de Schrift te verstaan, dank U dat U ons altijd weer op de Here Jezus wijst!



# 2 Korinthe 12

## Wat is jouw doorn?

**Scripture** - 2 Korinthe 12:6-9 *"gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht"* (HSV)

**Observation** - Paulus wil niet roemen, niet opscheppen. Hij laat doorschemeren daar echt redenen genoeg voor te hebben, zelfs dat hij in een visioen is opgenomen tot in de derde hemel en daar allerlei dingen heeft gezien en gehoord.

Maar hij wil zich daar op geen enkele wijze op laten voorstaan, hij wil daar niets aan ontlennen. Integendeel, hij wil eerder "roemen in zijn zwakheden" (:5).

En om dat te bekrachtigen heeft de Here hem een "doorn in het vlees" gegeven. Wat die doorn precies is weet niemand. Dat het een heftig gebeuren was blijkt uit Paulus' beschrijving: "een engel van satan, om mij met vuisten te slaan".

En waarom? Wel: "opdat ik mij niet zou verheffen". Het houdt Paulus nederig. Meerdere malen heeft hij de Here gesmeekt om dit van hem weg te nemen, maar dat is niet gebeurd. De Here zei tegen hem: "mijn genade is voor u genoeg".

Wanneer God werkt door zwakke mensen heen, dan wordt Zijn kracht ten volle duidelijk. Dan zijn we het namelijk niet zelf, maar dan is het God door ons heen!

**Application** - Wat is jouw "doorn in het vlees"? Wat is het in jouw leven dat je nederig houdt? Mooi trouwens he, dat God in de Bijbel niet precies heeft laten opnemen wat deze doorn in Paulus' vlees was. Op deze manier kan ieder van ons zich er mee identificeren.

Het kenmerk van zo'n "doorn" is dat je er bij vlagen erg last van hebt ("een engel van satan, om mij met vuisten te slaan" is niet niks) en dat je de Here hebt gebeden om het bij je weg te nemen en dat dit niet is gebeurd.

Je mag daarvoor blijven bidden hoor, zeker, totdat je antwoord van de Here krijgt. Of Hij haalt het bij je weg, of Hij geeft je een antwoord als dat aan Paulus: Mijn genade is voor u genoeg... En dan kunnen ook wij met Paulus zeggen:

"over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden".

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw dienstknecht Paulus, die voor U zoveel geleden heeft, maar ook zoveel heeft betekend voor de vroege christelijke gemeenten. Dank U voor de brieven die U hebt laten optekenen in Uw Woord, zodat we een inkijkje hebben gekregen in zijn gedachten en Uw gedachten. Dank U voor doornen die ons nederig en zwak houden, zodat we niet in eigen kracht zouden gaan staan. Help ons te getuigen Heer van de werken die U doet door zwakheden heen.



# 2 Korinthe 13

## Laat je niet betoveren!

**Scripture** - 2 Korinthe 13:3-4, 9 *"Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods - Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt"*

**Observation** - De Korinthiërs zijn op zoek naar "bewijs" dat Christus door Paulus heen spreekt. Ze waren namelijk onder de indruk geraakt van valse apostelen, die hen met hun opschepperij en welsprekendheid hadden ingepalmd, "betoverd".

Tegenover dezen leek Paulus maar een zwakke, weinig indrukwekkend figuur, die niet heel geweldig sprak (zie hst. 10:10). Paulus heeft zich tot nu toe van zijn zachtmoedige kant laten zien, maar nu waarschuwt hij hen: denk er om, want Christus lijkt wel zwak, maar Hij zal krachtig zijn onder u!

Zoals er in Christus een schijnbare tegenstelling was tussen zwakheid en kracht, zo is dat bij Paulus ook. De zwakheid is bij de Here Jezus een keuze, namelijk dat Hij Zijn kracht aflegde ten behoeve van ons. Zo ondergaat Paulus ook zwakheden ten gunste van de gemeenten, ook die in Korinthe.

In vers 9 zegt Paulus blij te zijn als hij zwak kan blijven en niet krachtig hoeft op te treden richting de Korinthiërs, want dat zou betekenen dat het helemaal goed met hen ging, dat zij zelf krachtig zouden zijn geworden. Dat is dan ook zijn gebed!

**Application** - Hoe is dat bij ons? Raken wij snel onder de indruk van al dan niet valse apostelen met grote woorden die ons als het ware "betoveren"?

Pas toch op voor deze wereldgelijkvormigheid! Als ik zwak ben ben ik sterk! Dat is een van de belangrijkste principes in het Koninkrijk, kracht door zwakheid heen: "wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen" (1 Korinthe 1:27).

Wees de minste, ga de onderste weg, was elkaars voeten, wees dienstknechten des Heren, dient elkaar, kortom: **VOLG JEZUS' VOORBEELD!**

**Prayer** - Vader dank U voor Uw woord en voor het voorbeeld van Uw Zoon Jezus. Dank U Jezus, dat U ons hebt voorgeleefd hoe een "zwak" leven tot krachtige redding kan leiden. Help ons Heilige Geest met Uw leiding zodat we op Jezus, onze grote Broer mogen gaan lijken!