

# Dagboek

## 2 Tessalonicenzen

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



---

# Dagboek 2Tessalonicenzen

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 11 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



# Inleiding

***Lees je Bijbel, bid elke dag...*** Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.





# S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

**Scripture** - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

**Observation** - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

**Application** - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

**Prayer** - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



# 2 Tessalonicenzen 1

## In de dalen staan Gods schoolbanken

**Scripture** - 2 Thessalonicenzen 1:4-6, 9-10 *"de verdrukkingen die u verdraagt: een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken - Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof)"*

**Observation** - Paulus prijst de Thessalonicenzen om hun volharding die ze onder verdrukking tonen. Ze houden vol, ze houden vast aan het geloof ondanks vervolging. Ze zijn hierdoor "het Koninkrijk van God waardig"!

Degenen die hen vervolgen en die de verdrukking brengen zullen hun oordeel ontvangen op Gods tijd. God is een rechtvaardig God, Die deze dingen niet vergeet die aan Zijn heiligen worden aangedaan!

Waar voor ons het eeuwige leven in Gods nabijheid wacht, wacht hen een eeuwigheid van verderf, buiten Gods aanwezigheid. Wij echter, Zijn heiligen, zullen dan de bron van Zijn verheerlijking zijn. Iedereen zal de Here bewonderen in ons, de heiligen van de Here.

"Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren." (Jesaja 45:23)

Waarom? Omdat het getuigenis van de apostelen geloof heeft gevonden bij ons en omdat ook wij volharding zullen hebben getoond onder verdrukkingen.



### **Application** - Hoe zit dit bij ons, bij mij?

Houden wij vol als het moeilijk wordt? Of gaan we teksten als die van vandaag lezen en worden we erg wraaklustig op de mensen die ons pijn doen of hebben aangedaan? Da's zo makkelijk hè? Ze zullen branden in de hel, klaar ermee!

Maar dat is niet Gods wens voor ons. Ook niet voor hen trouwens. Weten we het nog? "Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen" (Mattheüs 5:44). Hij wil dat alle mensen behouden worden!

Ik weet dat volharding wel eens erg lastig kan zijn. Maar ik weet ook, uit eigen ervaring, dat als ik mijn omstandigheden bij de Here breng, dat Hij er mij altijd weer boven uit tilt door te laten merken dat Hij er bij is!

Zijn de omstandigheden dan weg, of makkelijker? Nee, beslist niet, maar ik weet dan weer dat Hij dicht bij mij is. Onze trouwpsalm, Psalm 23, zegt in vers 4: "Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij". En zo is het precies. Wauw, wat een tekst... Die heeft ons er al zo vaak doorheen geholpen!

Hij tilt ons niet over dalen heen, Hij bouwt geen brede vierbaans bruggen over de dalen van ons leven, maar Hij gaat MET ons door de dalen heen. In de dalen staan Gods schoolbanken! Vergeet nooit, Jezus is altijd nog een metertje dieper geweest dan de put waar jij in zit!

**Prayer** - Vader dank U voor Uw altijd durende aanwezigheid! Niet voor niets noemt U Zichzelf "IK BEN". U BENT er altijd HEER. Dank U dat U zelfs in de Here Jezus lijfelijk bij ons aanwezig bent geweest en ons hebt voorgeleefd hoe ons leven mag zijn. Dank U ook dat U in de Geest nog elk moment bij ons bent, ook al ervaren wij dat soms niet. Wil ons helpen Heer, ook in onze dalen alles met U te delen en te bespreken! Laat ons in Uw schoolbanken plaatsnemen Heer en onderwijs ons!



# 2 Tessalonicenzen 2

## Is wereldvrede naar Gods wil?

**Scripture** - 2 Thessalonicenzen 2:1-2, 7, 11-12 *"En wij vragen u dringend, broeders, ... dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn - Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. - En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid"* (HSV)

**Observation** - In deze brief waarschuwt Paulus de gemeente om - als het gaat over de wederkomst - niet te snel dingen te geloven die ze zien en horen. Schrik niet. Wankel niet. Dat is wat hij hier zegt.

Wankel niet door 'geestesuitingen', niet door 'een woord', ook niet door namaak geschriften. Die vormen namelijk allemaal pseudo- of namaak-evangelieën. Hou je aan wat je geleerd is, toets die zaken aan het betrouwbare Woord van God.

De wederkomst komt pas wanneer de "mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf" is geopenbaard en de afval is gekomen. We moeten hier denken - niet aan satan zelf - maar aan iets of iemand die door hem wordt bestuurd.

In het geheim is deze macht al werkzaam. De openbare uitwerking wordt echter nog tegengehouden. "Er is iemand die hem weerhoudt". Met die "iemand" kan een persoon of een macht worden bedoeld. Een persoon als een engel die hem vasthoudt, of een macht als het rechtssysteem (dat van de meeste landen is geba-



seerd in het Romeinse recht). Pas als die of dat verdwijnt, zal de "mens der wetteloosheid" openbaar worden.

Die mens zal mensen verleiden "overeenkomstig de werking van satan" (:9). En aan hen die zijn leer, zijn woorden aannemen en geloven, en die zich daarmee dus afsluiten voor de waarheid van het Evangelie, zal de Here een "krachtige dwaling" zenden zodat zij deze leugens nog verder gaan geloven (zie ook de parallel met Romeinen 1:18-32).

- Heftige teksten! Maar schrik niet... Wij hebben Gods Woord in de Bijbel, Hij wil ons met zijn Geest de weg wijzen, in begrip van de Schrift, en in onze dagelijkse handel en wandel. Om met de 4Musketiers te spreken:

"Voor wie? - VOOR DE KONING!"

Ook uit dit hoofdstuk blijkt het belang van het kennen van Zijn wil en van kennis van het woord van God dat geschikt is om te onderwijzen en te weerleggen (2 Timotheüs 3:14-17). Het belang van het toetsen van zaken die geestelijk lijken kan niet voldoende worden benadrukt!

Als we om ons heen kijken zien we dat waar de wet niet wordt gerespecteerd gerechtigheid verdwijnt en wanorde, chaos en wetteloosheid toenemen. Denk aan Haren en andere 'project-x' uitingen waar de wet en haar handhavers worden genegeerd, aan geweld tegen hulpverleners, maar ook verder weg aan landen - bijvoorbeeld in Afrika - waar ordinaire straatbendes de dienst uitmaken en brutaal mensen vermoorden die het niet met hen eens zijn.

De "wetteloosheid" wint langzaam aan kracht en terrein. Dat moet gebeuren. De Schrift leert ons dat dit alleen maar zal toenemen. Bidden voor wereldvrede is dan ook een niet op God gericht, horizontaal gebed, en dus niet naar Gods wil. Zijn Woord leert ons immers dat de situatie in de wereld alleen maar erger zal worden totdat Hij in Macht en Majesteit terug komt!

Bidden voor individuele vrede van mensen doordat ze de Here Jezus leren kennen en Zijn overwinning geloven, zich bekeren en Zijn verlossing voor henzelf als Redding aannemen! Dat is een verticaal gebed, en dat is wel naar Gods wil!

**Prayer** - Vader dank U wel dat we mogen weten dat alles in Uw Almachtige handen is. Dank U dat U alle tijden hebt vastgesteld. Dank U dat U al weet wanneer de Here Jezus terug komt! Dank U dat U ons in Uw Woord alle informatie hebt gegeven die wij in dit leven nodig hebben om U te dienen. Dank U Here Jezus voor Uw overwinning op het rijk van de duisternis. Dank U dat wij met U in het overwinningsleven mogen staan, dat wij met U meer dan overwinnaars mogen zijn. Dank U voor Uw Trooster, de Erbij Geroepene, Die ons helpt, steunt en leidt waar wij dat nodig hebben, ook temidden van toenemende wetteloosheid!



# 2 Tessalonicenzen 3

## Wie niet werkt zal niet eten?

**Scripture** - 2 Thessalonicenzen 3:6, 8, 10, 15 *"En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt ... - en wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. - Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. - En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder"* (HSV)

**Observation** - Afstand nemen van mensen die "ongeregeld wandelen", wat betekent dat? Onder het woord "ongeregeld" ligt in de Griekse tekst het woord "ataktōs" dat 'ongeregeld', 'onbeteugeld', 'wanordelijk' betekent. In de context duidt het op mensen die niet willen werken, hun dagen in ledigheid doorbrengen, maar toch deelnemen aan de liefdesmaaltijden van de gemeente.

Met "afstand nemen" bedoelt Paulus een vorm van onder tucht stellen, uitsluiten van de liefdesmaaltijden. De bedoeling hiervan is uiteraard dat deze mensen tot inkeer zullen komen, weer aan het werk gaan en op een gelijkwaardige manier weer kunnen deelnemen aan de christelijke gemeenschap.

Let op het zeer welbewuste gebruik van het woordje "wil". Wie niet wil werken.

De terechtwijzing die Paulus hier aanbeveelt moet trouwens, net als altijd, in liefde gebeuren. Niet onbarmhartig, maar een liefdevolle terechtwijzing "als een broeder".



## **Application** - Hoe zit dat bij ons?

In wat er is overgebleven in ons Nederlandse spreekwoord is het woordje 'wil' weggevallen. 'Wie niet werkt zal niet eten'. Dat is, letterlijk toegepast, een zeer onbarmhartig standpunt. Iedereen die niet werkt krijgt geen eten! Langdurig zieken, invaliden, verstandelijk gehandicapten, bejaarden, allemaal afgeschreven! Kinderen? Hun enige nut is ze op te voeden tot maximaal productieve burgers zodat ze aan onze alsmaar meer winst vragende groei-economie gaan bijdragen! Totdat ze ook nutteloos worden natuurlijk. Bejaard, invalide of anderszins ongeschikt om te produceren...

Bah, wat een naar wereldbeeld! Gelukkig dat God er zo niet over denkt! Mensen zijn waardevol. Punt. Spreuken 12 zegt in vers 24: "De hand van de vlijtigen zal heersen, maar ledigheid leidt tot herendienst".

Mensen zijn zo waardevol, dat het niet goed is dat zij hun dagen in ledigheid doorbrengen. Dan missen ze hun doel. Adam had ook een taak, al voor de zondeval, de mens is gemaakt om bezig te zijn. Zo wordt God groot gemaakt. Met ons werk kunnen we Hem eer brengen.

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw wijsheid en Uw genade. Dank U dat we mogen werken als we daar toe in staat zijn. Dank U voor de ontspanning die dat met zich meebrengt. Dank U Heer voor Uw Heilige Geest die ons ook op dit vlak wil leiden. Vader wil dan ook voorzien in nuttige tijdsbesteding voor al Uw kinderen.