

Dagboek

2 Timotheüs

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek 2Timotheüs

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 13 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



2Timotheüs 1

Wakker je gaven aan

Scripture - 2 Timotheüs 1:6-7, 13-14 "*Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. - Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.*" (HSV)

Observation - Mooi om te zien dat Paulus in dit eerste hoofdstuk van de brief hun gemeenschappelijke basis benoemt. Ze hebben een relatie met elkaar, ze hebben samen in het werk een en ander meegemaakt als meester en leerling, en Paulus bevestigt deze relatie door een aantal herinneringen op te halen en Timotheüs te bemoedigen.

Klaarblijkelijk is door Paulus, met de gezamenlijke oudsten, onder handoplegging voor Timotheüs gebeden voor vervulling met de Heilige Geest. Nu herinnert Paulus hem daaraan en bemoedigt hem om de gave die hij ontvangen heeft aan te wakkeren.

Onder het woord "aanwakkeren" ligt hier een werkwoord dat een voortgaande actie aanduidt. "voortdurend te blijven aanwakkeren" zou dan ook een goede vertaling zijn.

Ook bemoedigt hij hem om het voorbeeld te blijven navolgen en door de Heilige Geest die gave ook te blijven vasthouden.

Application - Hoe is dat bij ons? Zijn we actief bezig met onze gaven van de Geest? Jawel, die heb je wel (1 Korinthe 12:7,11). Aanwakkeren is het tegenovergestelde van 'uitdoven'. "Dooft de Geest niet uit" (1 Thessalonicenzen 5:19).

Paulus roept ons hier op om actief met ons geloofsleven bezig te zijn en de gaven die de Geest ons heeft gegeven toen we tot geloof kwamen te blijven voeden en ontwikkelen.

Hoe actief zijn we hierin? Ik merk wel eens dat het op een laag pitje komt te staan in tijden dat ik het 'druk heb'. Maar dan realiseer ik me terugkijkende dat het een kwestie van prioriteit is.

Waar leggen we onze prioriteiten? Waar je hart is, daar zal je schat zijn...

Prayer - Vader dank U wel voor mensen als Paulus die ons bemoedigen door hun woorden en die ons activeren in ons geloof. Dank U voor Uw Heilige geest die ons leidt en troost. Dank U bovenal Here Jezus voor Uw overwinning waardoor ons verlossing is geworden!



2Timotheüs 2

Vruchtbaar, standvastig, betrouwbaar, heilig

Scripture - 2 Timotheüs 2:2, 12-13, 15, 19 *"En wat u van mij gehoord hebt ... vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. - Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. ... Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. - Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. - Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid."*

Observation - Dit hoofdstuk wordt in de Studiebijbel (een commentaren reeks) verplichte kost voor pastors genoemd. Want het hoofdstuk beschrijft hoe pastors moeten zijn:

Vruchtbaar (:1-2), ze moeten het Woord brengen en verder (helpen) verspreiden, via betrouwbare mensen die ook weer in staat zijn om te studeren en te onderwijzen.

Standvastig (:3-13), ze moeten niet zomaar opgeven, maar tegen druk en verdrukking kunnen. Hij moet de spelregels volgen - zelf ook leven naar wat hij onderwijst. Hij moet volharden en het doel voor ogen houden.

Betrouwbaar (:14-18), ze moeten niet meegaan in oeverloze discussies die nergens toe leiden, maar ze moeten gewoon onverkort en onversneden Gods Woord brengen om mensen op het rechte spoor te houden zodat hun geloof niet afbreekt.

Heilig (19-26), ze moeten geheiligd blijven leven, hun leven is immers in Christus, ze moeten zich dan ook verre houden van ongerechtigheid, nutteloze strijdvr-

gen en de "begeerten der jeugd". Ze moeten vriendelijk zijn, goed kunnen onderwijzen in zachtmoedigheid en "kwaden kunnen verdragen".

Dat alles kan er dan toe leiden dat God zondaren bekering, redding en verlossing geeft aan mensen die anders verloren gaan in de strikken van de duivel. God wil dat niemand verloren gaat!

Application - Nu zijn wij een koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:9). Dat betekent dat we allemaal min of meer pastors (behoren te) zijn.

Hoe zit dat met ons?

Zijn wij vruchtbaar? Studeren wij? Onderwijzen wij? We hoeven maar een of twee stappen voor te lopen in onze studie om ook anderen te kunnen meenemen. Doen we dat ook?

Zijn we standvastig? Of geven we op bij de eerste de beste tegenslag? We mogen het einddoel voor ogen houden en volhouden in ons werk, wat we ook doen.

Zijn we betrouwbaar? Weten dat wat we zeggen ook echt gefundeerd is in Gods Woord? En als we er achter komen dat we ons hebben vergist, komen we er dan ook op terug? (dat is ook betrouwbaar zijn). Houden we ons verre van nutteloze discussies die nergens toe leiden?

Zijn wij heilig? Is ons hele leven geheiligd, dat betekent apart gezet voor Jezus? Kunnen wij in zachtmoedigheid anderen bemoedigen en waar nodig vermanen? Kunnen wij "kwaden verdragen"?

Laten we ons hier als volk van pastors, als koninklijke priesters naar uitstrekken en vruchtbaar, standvastig, betrouwbaar en heilig worden in dienst van het Koninkrijk!

Prayer - Vader dank U wel voor alle adviezen die U in Uw Woord hebt laten optekenen. Dank U voor Uw dienstknechten die Uw woorden hebben begrepen en opgeschreven, dank U voor hun standvastigheid en betrouwbaarheid. Wij verlangen ernaar Here om van U te horen: "Goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht,

over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen, ga in tot het Koninkrijk". Dank U Heer!



2Timotheüs 3

Mijn bekering, afkeer van hypocriet gedoe!

Scripture - 2 Timotheüs 3:1-2, 5, 7, 14-17 *"En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, - Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. - die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. - Blijft u echter bij wat u geleerd hebt ... Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust."*

Observation - Paulus wijst Timotheüs hier op de dingen die "in de laatste dagen" zullen gebeuren. Egoïsme, hebzucht, grootspraak, hoogmoed, lastering, gezagsproblemen, zelfs binnen gezinnen, ondankbaarheid, onheiligheid zullen er zijn.

Nou kijk maar om je heen. Je hoeft denk ik niet ver te kijken om deze dingen zich te zien voltrekken. Nu is dat in elke tijd zo geweest, en het wordt er niet beter op. Richting de wederkomst zal het alleen maar beroerder worden!

Gelukkig is daar het Woord van God waar we ons altijd aan vast kunnen houden. Het Woord is de toetssteen waaraan alles kan worden afgemeten. Paulus doet hier dan ook een dringende oproep: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".

Want het Woord is geïnspireerd door God en nuttig om ons hele leven op te baseren en om anderen te leren dat ook te doen (met "heel de Schrift" wordt de Tenach, de Joodse Bijbel, het Oude Testament bedoeld, maar dat geldt ook voor 'onze' Bijbel, OT en NT).

Application - Er was een periode van zeven à 8 jaar van mijn leven waarin ik de kerk vaarwel had gezegd door teleurstellingen in mensen die ik had ervaren. In die periode heeft de Heer mij met deze tekst - en met name vers 5 - laten zien dat Hij net als ik een ontzettende hekel heeft aan hypocriet gedoe ("*Met een schijn van godsvrucht hebben zij de Kracht van het Evangelie verloochend*").

Die kwam rechtstreeks binnen in mijn hart! Mij ingebakken gevoel voor rechtvaardigheid werd hierdoor sterk aangesproken. Het was er blijkbaar de tijd voor (duh, God wist wel dat ik er klaar voor was). Het was als het ware mijn 'Paulus-moment'. Toen deze tekst mij voorgelezen werd (in de vertaling van Het Boek) dacht ik: als dát in de Bijbel staat wil ik weer gaan lezen! en heb ik mij voorgenomen het Woord weer te gaan bestuderen.

We hebben ons toen aangesloten bij een Volle Evangelie Gemeente, waar we onze geestelijke opvoeding hebben gehad. Er was daar een mooi evenwicht tussen Woord en Geest. Zie ook de blog over onze roots. Mijn liefde voor het Woord is daar sterk gegroeid onder leraren als Nico van Biljauw, Anne van de Bijl, Cees Goedhart, Charles Groot, Jan Pit, 'Pa en Moe' Hijink en anderen.

Het belangrijkste dat we hebben geleerd is dat alles, maar dan ook alles moet worden getoetst aan de Schrift. Profetie, genezingen, krachten, huwelijks-visie, Israël-visie, wat voor visie dan ook. Als het de toets aan het Woord van de Levende God kan doorstaan, dan is het goed voor ons!

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord! Dank U Here Jezus dat U de Weg, de Waarheid en het Leven bent. Dank U Heer voor Uw Heilige Geest waarmee U ons naar U toe geleidt, in Wie U ons leert en leidt. Dank U voor ons verstand waarmee we Uw Woord mogen bestuderen en toepassen! Geprezen zij Uw grote Naam!



2Timotheüs 4

Van fastfood krijg je telkens meer trek

Scripture - 2 Timotheüs 4:1-4, 13 *"Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, ...: predik het Woord. ... Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. - Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten."*

Observation - Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen is het Woord geschikt om te weerleggen, te bestraffen en te vermanen - met geduld en onderricht. Paulus roept Timotheüs dan ook krachtig op om dat te blijven doen.

De reden daarvoor is - en kijk een hoe herkenbaar dit is - dat mensen de rechte leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun "oren jeuken" (Griekse grondtekst) ze telkens weer iets nieuws willen horen. Nieuwe geestelijke dingetjes.

Daarbij "stapelen ze leraren op". Ze zoeken elke keer weer iemand anders op als ze verveeld raken en een bepaalde leraar niet meer aan hun behoeften - hun begeerten - kan voldoen. Zo doende keren ze zich af van de waarheid en richten ze zich op "verdichtsels".

En naast al deze serieuze woorden is de Bijbel ook zo'n menselijk boek. Wat een inkijkje in het leven van Paulus, hij is zijn jas vergeten en hij wil graag zijn boeken (boekrollen) terug...

Application - Hoe is dat bij ons? Hoppen wij van hype naar hype, reizen wij van conferentie naar conferentie? Eten we buiten de deur, stoppen we ons vol met evangelisch fastfood? Wordt het Woord dan niet recht gepredikt in onze gemeenten?

Natuurlijk is onderricht vanuit het Woord belangrijk!

En dat komt van twee kanten. Enerzijds is er een verantwoording bij jouw gemeente. En als dat in jouw gemeente niet gebeurt mag je daar iets aan doen door de verantwoordelijke oudsten daar op aan te spreken, of als dat echt niet lukt een andere gemeente zoeken waar dat wel gebeurt!

Ik voor mij wil er van uit gaan dat in een goede christelijke gemeente het voedsel dat het Woord is, op een goede, verantwoorde wijze wordt bereid. Dat als het ware de 'schijf van vijf' in de maaltijden aan bod komt.

Een gemeente heeft niks aan mooie woorden die de Waarheid verbergen achter poëtisch geklets, liturgische kleedjes met een apart kleurtje voor elk deel van het 'liturgisch jaar' die verstoppen waar het echt over gaat.

Anderzijds ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij jezelf. Je mag het geduld hebben om aan de hand van het Woord te worden onderwezen en te groeien in jouw geloof.

Als je "jeuk aan je oren" hebt, spring dan niet gelijk in je auto om naar de volgende conferentie te reizen, maar ga op je knieën en praat met Papa om je binnenste te onderzoeken op wat er aan de hand is, wat je mist en doe daar wat aan!

Het is nergens anders te vinden lieve mensen:

Jezus is de **Weg**.

Jezus is de **Waarheid**.

Jezus is het **Leven**.

Hij zei niet voor niets: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." (Mattheüs 11:28-30).

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Woord. Dank U wel dat er rust is bij U. Dank U wel dat we U Abba, Papa mogen noemen, dat we bij U op schoot mogen kruipen als we het leven moeilijk vinden. Dank U wel Here Jezus voor Uw herhaalde uitnodiging om bij U te komen en dat we rust zullen vinden voor onze ziel als we dat doen. Wil ons helpen Here om de rust op te zoeken en niet het donderend geweld van zovele hypes, workshops en conferenties. Bij U is rust en vrede voor onze zielen!