

Dagboek Filippenzen

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Filippenzen

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 8 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



Filippenzen 1

Christus groot maken

Scripture - Filippenzen 1:20-24 "*... Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil*"

Observation - In alles wil Paulus dat Christus wordt grootgemaakt - geprezen, verheven, lof gebracht -, ook door zijn lichaam. In de context is duidelijk dat hij het hier niet over zijn aardse fysieke lichaam heeft, maar over zijn aardse leven. Want of hij nou in leven blijft of te sterven komt, de naam van Jezus zal worden geprezen!

Want, zo zegt hij, zijn leven is helemaal aan Christus gewijd en het sterven zal winst zijn ("het leven is mij Christus en het sterven gewin"). Dat betekent niet dat hij dood wil, maar dat hij bij Christus wil zijn. De dood is een voertuig om bij Christus te komen.

Zou hij blijven leven, dan zal dat een leven van werken met vrucht zijn. Paulus kan dat zeggen, omdat hij dat al ervaren heeft voordat hij in moeilijkheden raakte. Sterker nog, dat is voor hem precies de reden dát hij in moeilijkheden raakte. Zou hij sterven dan zal hij op dat moment bij Christus zijn. Ook niet verkeerd dunkt me.

Hij ervaart dan ook dat hij heen en weer getrokken wordt tussen die twee dingen, hij verlangt er naar om bij de Here Jezus te zijn en weet tegelijk dat hij hier nog een taak te volbrengen heeft en die is "nodiger om uwentwil".

Application - Hoe gaat dat met ons? Ik kijk wel eens naar mooie wolkenluchten en denk bij mezelf: kwam Hij nu maar terug, dan was het afgelopen met dit aardse gedoe en mochten we allemaal bij Hem zijn!

Die geloofszekerheid drukt Paulus hier ook uit. Hij weet dat als hij sterft, hij op dat moment bij Christus zal zijn. Die zekerheid mogen wij ook hebben. We hebben ons leven immers aan Hem overgegeven?

In de worsteling die Paulus hier beschrijft en die we allemaal wel eens hebben denk ik, delen we God's hart. Hij heeft weliswaar het moment van de wederkomst al bepaald maar Hij is geduldig om mensen de gelegenheid te geven alsnog een keuze voor hem te maken. In de bewoordingen van Petrus: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" 2 Petrus 3:9.

Prayer - Vader dank U wel dat wij zeker mogen weten dat wanneer U terugkomt, dat wij dan met U in de hemel zullen zijn, in Uw eeuwige aanwezigheid, dat we U van aangezicht tot aangezicht mogen ontmoeten, dat U alle tranen van onze ogen zult afwissen, dat er geen dood meer zal zijn, Halleluja, wat zal dat geweldig zijn Here! Tegelijk danken we U voor Uw talmen, waardoor degenen die nog niet voor U hebben gekozen, nog bereikt kunnen worden met Uw koorden van liefde. Geef ons bewogenheid, ontferming en open oren en ogen voor mensen om ons heen, begeleid ons Heer met Uw Heilige Geest.



Filippenzen 2

Ootmoedigheid

Scripture - Filippenzen 2:3-5, 14-16 "... in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was - Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende ..."

Observation - "in ootmoedigheid", dat betekent: met slechts een ootje moed, nederig, inschikkelijk, gehoorzaam zonder vragen. In die ootmoedigheid mogen wij de ander hoger, beter, belangrijker, uitnemender achten dan onszelf.

En kijk, je mag ook wel op je eigen belang letten, zolang dat van de ander er maar niet onder lijdt. Dan heb je een deel van de levensstijl, de gezindheid van Jezus te pakken.

En na nog een aantal aanwijzingen schrijft Paulus dat we dit alles zonder mopperen mogen doen, zonder tegenwerpingen. Hij wist denk ik maar al te goed hoe mensen reageren als je ze opdrachten geeft.

De reden dat hij deze aansporing doet volgt na het reden-gevende woordje "opdat", namelijk dat wij onberispelijk en onbesmet mogen zijn, onbesproken kinderen van God, temidden van mensen die Hem niet (willen) kennen. Onder hen mogen wij Gods licht laten schijnen en ons vast blijven houden aan Zijn Woord.

Application - Hoe is dat met ons? Zijn we nederig als het om Gods geboden gaat? Plaatsen wij het belang van de ander voor dat van onszelf? Zijn wij gehoor-

zaam aan onze oudsten? Of hebben we bedenkingen en gaan we lopen moppen?

Wij Nederlanders kunnen er wat van, we reageren al snel zoiets als: "en wie ben jij dan wel, dat je ons komt vertellen wat me moeten doen?".

Wel, zou Paulus zeggen, ik ben je oudste, en een dienaar van de Almachtige God, die jou zijn Woord heeft uitgelegd. Je hoeft niet mij, maar je moet wel Zijn Woord gehoorzamen! En zo is het ook met de oudsten in onze tijd als het goed is.

Zij brengen je Gods Woord, door prediking en / of gesprek, niet als bazige tirannen, maar als mede-broeders, lees maar mee in de eerste Petrusbrief: "De oudsten onder u vermaan ik dan ... hoedt de kudde Gods, die bij u is, ... niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde" (1 Petrus 5:1-3).

Even verder in diezelfde brief vinden we hoe wij dan mogen reageren: "onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade" (1 Petrus 5:5)

Laten wij dan de levensstijl van Jezus aannemen. Laten we er naar streven om op Hem te gaan lijken, te groeien naar Zijn beeld, discipelen te worden!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw oneindige genade. Dank U Jezus voor Uw voorbeeld in ootmoedigheid, nederigheid, maar ook Uw voorbeeld in autoriteit. Gebieden waar wij in onze tijd vaak veel problemen mee hebben. Wil ons daarbij helpen Heer, door de leiding van Uw Heilige Geest. Maak ons goede leiders van anderen, en maak ons goede leerlingen van U als we leiding mogen aanvaarden.



Filippenzen 3

Eigen kracht en vuilnis

Scripture - Filippenzen 3:4, 8, 13-14 "*Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen.*

Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer - Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen - Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus"

Observation - Paulus heeft, opgevoed als leerling van Gamaliël, als Farizeeër, als schriftgeleerde, als afkomstig uit de stam van Benjamin, voldoende reden om zich onberispelijk naar de gerechtigheid der wet te noemen. Ja zelfs om daar in te roemen, er trots op te zijn. Maar zegt hij: dat is vertrouwen op het vlees, op eigen kracht (:4).

Maar het brengt hem niet dichterbij Jezus. Kennis van de Schriften, kennis van de wetten en voorschriften mag dan belangrijk zijn, het kennen van de Here Jezus is belangrijker. Hij drukt het zo uit: "Om zijnentwil heb ik dit alles" (de kennis waar we het net over hadden) "prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen" (:8b).

En nu volgt er een stukje dat Paulus' nederigheid laat zien, hij zegt dat hij het nog niet gegrepen heeft, maar dat hij er naar jaagt. Hij kijkt daarbij niet om, maar vooruit, naar de prijs die aan het einde ligt, de prijs op de roeping van God. Het verkrijgen van het eeuwige, verheerlijkte leven. Een link met Jesaja viel me hier op:

"Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis" (Jesaja 43:18-19).

Application - Vertrouwen wij nog op onze afkomst, op het geloof van onze kerk of onze ouders bijvoorbeeld? Op ons houden van de wet (letterlijk of afgeleid in bijvoorbeeld het 'ren-je-rot-voor-God' syndroom?).

Laten we ons dan met Paulus realiseren dat dit allemaal als vuilnis is. Werk uit het vlees, werk uit eigenkracht, heeft geen geestelijke betekenis voor God. Dit is naar mijn stellige overtuiging ook één van de redenen voor de krachteloosheid van veel kerken. Het is eigen kracht geworden. Dode kennis en het kennen door de Geest - Die ons altijd weer op Jezus wijst - is weg.

En het Evangelie is zo eenvoudig, mensen... Lees Handelingen 2:42 "En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden". Zo eenvoudig is het. Lees je Bijbel, bid elke dag, beweeg je in de christelijke gemeenschap met je borders en zusters in de bijeenkomsten van de gemeente, en heb avondmaal met elkaar.

Hou dat vol, in volharding. Dan ga je groeien in je geloof, in je zekerheid en in de kracht van je bediening!

Prayer - Vader dank U voor de eenvoud van Uw Evangelie. Wij maken het vaak veel te ingewikkeld HEER. U wilt ons altijd weer helpen om terug te komen in de eenvoud van het christenleven zoals Uw Woord dat laat zien. Dank U dat U ons met Uw Heilige Geest wilt leiden, en dank U dat we ons gered en verlost mogen weten door het verzoenend en overwinnend sterven en opstaan van Uw Zoon Jezus!



Filippenzen 4

De Here is nabij!

Scripture - Filippenzen 4:1, 4-6, 13, 19 "*Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden! - Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God - Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft - Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus"*

Observation - Paulus schrijft mooie woorden aan de mensen in Filippi. Zo te horen hebben ze een speciaal plekje in zijn hart. "Geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon". De kroon waar hier sprake van is (Gri. stephanos) is de erekrans die aan atleten werd gegeven als zij de wedstrijd hadden gewonnen of aan militairen die een veldslag hadden gewonnen. Het is een overwinningsteken.

De Filippenzen zijn tot geloof gekomen en houden dat geloof nog steeds vast. We mogen hier ook denken aan Paulus' 'loon' op de dag van Jezus Christus (Filippenzen 2:16). Hij roept hen op om "vast te staan in de Here", kortom, om hun geloof vast te houden tegen dwaalleren als wetticisme en libertinisme.

Verder roept hij hen op om "te allen tijde" blij te zijn. Nu zou je kunnen denken, dat kan toch helemaal niet? Ja dat kan wel! Want let op, er staat bij: "in de Here". We kunnen ons altijd in de Here verblijden. Er is geen dag zo zwart of er zijn dingen waar je God voor kunt bedanken! Van daar uit kun je er ook voor zorgen dat jouw vriendelijkheid bij alle mensen bekend is. De mensen in de wereld kun-

nen als het goed is een getuigenis over jou geven dat je altijd zo'n vriendelijk persoon bent. (nou ja, bijna altijd).

We hoeven dan ook niet bezorgd te zijn, want we weten dat Hij ons draagt, en dat we alles, maar dan ook alles, bij Hem mogen neerleggen, met dankzegging! Spreuken zegt het ook al: "Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht-maken" (Spreuken 3:6). Dan geeft Hij ons ook kracht om door te gaan en kunnen we alles aan. Niet meer in eigen kracht, maar door Zijn kracht.

Dan zal Hij in al onze behoeften "naar zijn rijkdom heerlijk voorzien"! Wat een heerlijke belofte!

Application - Hoe zit dat met jou, met mij? Ik weet van mezelf dat ik niet op alle dagen en op alle momenten even blij ben. Ik maak me ook wel eens bezorgd. En dat is dan met één gebed soms ook niet weg...

Maar als ik er dan tijd voor neem en er voor ga zitten en "Hem ken in al mijn wegen", dan duurt het niet heel lang of ik kom weer in de rust en de zekerheid dat Hij alles in Zijn handen heeft, en dan besef ik me weer: "De Here is nabij". Een vriend zei me eens "when you feel a sudden distance between you and God, guess who moved?". En hij had gelijk... Wij schuiven wel eens een stukje op. God nooit. Hij was, Hij is, Hij zal er altijd zijn!

Dan zijn we ook weer open, reine kanalen voor zijn kracht om door ons heen te kunnen werken naar mensen om ons heen. Ik vermag alles dingen in Hem die mij kracht geeft!

Prayer - Vader dank U voor de zekerheid dat we niet alleen door het leven gaan. Dank U voor de leiding van Uw Heilige Geest, die ons wil sterken en bemoedigen in U Here Jezus. Dank U voor Uw genade en al Uw zegeningen!