

Dagboek Galaten

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Galaten

© Gerard Wassink, 2012

Dit is deel 6 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



Galaten 1

Paulus, apostel door roeping

Scripture - Galaten 1:6, 11-12, 22-24 *"Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van de-
gene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en
dat is geen evangelie - Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij ver-
kondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door openbaring van Jezus Christus - En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea
van aanzien onbekend. Alleen hoorden zij telkens: hij, die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het
geloof, dat hij tevoren trachtte uit te roeien. En zij verheerlijkten God in mij"*

Observation - Deze brief wordt door Paulus geschreven aan de mensen in Galatië, die het evangelie van hem hadden gehoord. Ze hadden zich echter - waar- schijnlijk door Messias-belijdende Joden, Judaïsten - weer laten terugvoeren naar wetticisme en werkheiligheid.

Deze hele brief is - zoals we de komende dagen zullen zien, gericht op het be- strijden daarvan, op het verduidelijken van de genade boven de wet en op een le- ven door de Geest en de vruchten daarvan.

In dit eerste hoofdstuk maakt Paulus duidelijk dat hij het Evangelie dat hij heeft verkondigd niet zomaar zelf heeft bedacht, maar dat het hem door Christus Zelf is geopenbaard. Er is maar één Evangelie, en iedereen die een evangelie brengt wat daarvan afwijkt, die zij vervloekt!

Dat Evangelie is ook niet beïnvloed door de andere apostelen, want behalve Kefas en Jacobus de broer van de Heer heeft hij geen andere apostelen ontmoet voordat hij het bij de Galaten bracht.

En hij wijst hen er op dat de gemeenten in klein-azië hem erkennen als apostel omdat ze zien dat hij het geloof - dat hij eerst vervolgde - nu zelf verkondigt. En ze verheerlijken God door de werken van Paulus heen.

Application - Hoe staat dat bij ons? Zijn er wel eens momenten dat we een wit voetje bij de Heer willen halen door dingen die we doen?

Het is zo gemakkelijk om in werkheiligheid te vervallen. Te denken dat God een beetje extra van je houdt wanneer je goede werken doet. De kerkgeschiedenis staat er bol van. En het is kletskoek!

Het evangelie gaat over de genade. Over het leven vanuit de leiding van de Geest. Daar is het behoud, niet in werken.

Als wij vanuit onze toewijding aan Hem doen wat de Here van ons vraagt is dat Hem genoeg. Maar het is de toewijding die voor Hem telt. Hij ziet het hart aan, niet de werken.

Prayer - Vader dank U wel dat we Uw heil niet zelf kunnen verdienen, maar dat U genadig bent en gaarne vergevend. Dank U Jezus, dat U onze redding hebt bewerkt in Uw opstanding. Dank U Heilige Geest die ons wilt helpen dit steeds dieper te gaan beseffen.



Galaten 2

Vrijheid in Christus!

Scripture - Galaten 2:14 *"Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?"*

Observation - Paulus wijst Kefas (Petrus) scherp terecht in deze tekst. De reden hiervoor is dat Petrus - waarschijnlijk weer uit angst wat anderen zullen zeggen - zich anders gedraagt als die anderen er bij zijn.

In dit geval gaat het om gelovigen uit de Joden die op bezoek kamen. Voordat zij er waren at hij gewoon bij de gelovigen uit de heidenen aan tafel mee. Maar toen deze mensen gearriveerd waren zonderde hij zich af. Zo hoorde dat immers volgens de Joodse reinheidswetten.

En dat terwijl de Here aan Petrus zeer duidelijk had gemaakt dat die reinheidswetten niet meer nodig waren: "Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden" (Handelingen 10:15).

Hij mag dan ook deze mensen niet dwingen zich als Joden te gaan gedragen want daarmee zou hij hen hun nieuw verworven vrijheid weer afnemen. Het gevaar voor een scheuring in deze jonge gemeente over dit punt was niet denkbeeldig.

Application - Heb jij jezelf wel eens onderzocht op restanten van wetticisme? Wat voor dingen heb jij vanuit je vroegere religie of traditie nog meegenomen? Waar zit je nog aan vast, wat staat je vrijheid in Christus nog in de weg?

Hoe herkenbaar is dit toch. We willen het als mensen vanuit de beste bedoelingen altijd beter doen dan God van ons vraagt. We zijn geneigd onszelf en elkaar allerlei regeltjes en "verplichtingen" op te leggen.

"Als je christen bent dan moet je toch wel"

"Als je vervuld bent van de Geest dan behoort je ..."

"Als je gelooft dan ..."

En ook:

"Nu ik tot geloof ben gekomen moet ik ..."

"Nu ik een nieuwe Bijbel heb gekregen weet ik dat ik moet ..."

Stop er mee mensen!

Al die regeltjes halen je vrijheid in Christus weer weg! Lees wat Paulus schrijft aan het eind van dit hoofdstuk: "indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven" (:21).

En in een andere brief schrijft hij over deze religieuze restanten: "Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen" (Filippenzen 3:8)

Prayer - Vader dank U wel voor Uw geweldige genade. Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis en voor Uw overwinning die ons in de vrijheid heeft gezet. Help ons Heer met Uw Heilige Geest om onszelf en elkaar niet weer opnieuw onder de regeltjes van nieuwe wetten te brengen. Help ons vrij te blijven Heer! Dank U dat U dat doet.



Galaten 3

Vrij van de tucht

Scripture - Galaten 3:25-26, 29 "Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus - Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen"

Observation - De wet wordt hier voorgesteld als "tuchtmeester", misschien ook wel gevangenebewaarder. De wet is als het ware aangesteld om ons mensen voor slechte dingen te bewaren, ons te behoeden voor verkeerde dingen, totdat Jezus zou komen!

De wet kon dat alleen maar doen door deze verkeerde zaken te benoemen, aan te wijzen. En als verkeerde dingen worden benoemd en aangewezen kan dat niet zonder het begrip van gerechtigheid en vergelding. Zie immers vers 10: "want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen".

Een centraal thema bij Paulus: de wet brengt de dood, de Geest brengt leven. Hier koppelt hij het aan de belofte die God heeft gedaan aan Abraham en zijn zaad. Onder het "zaad van Abraham" kan zowel worden verstaan "al zijn nageslacht" als de persoon van de Here Jezus Christus (zie ook Genesis 3:15).

De belofte van heil aan Abraham's zaad heeft zijn vervulling gevonden in en door Jezus Christus, en Zijn verzoenend sterven en Zijn opstanding. Daardoor is voor ieder die dat aanneemt vrijheid, redding en verlossing beschikbaar.

In Jezus zijn we in de vrijheid gesteld, en niet meer onder het bewind van de gevangenvaarder die de wet was. We zijn in de vrijheid gesteld van de belofte van Leven.

Application - Realiseren we ons dat? We zijn vrijgelaten! Niet op borgtocht, niet voorwaardelijk, maar werkelijk vrij! Vrij om te zijn wie God ons heeft gemaakt, vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van de bedekking van de wet!

We hoeven de wet niet meer elke dag of elke week te lezen of te horen. Gods Geest is in ons en geeft ons kennis van wat God wil (zie Ezechiël 36:25-27).

Prayer - Vader dank U wel dat U door Uw geest maakt dat wij naar Uw inzettingen wandelen, dat we van binnen en ten diepste weten wat het is dat U van ons vraagt. Dank U Here Jezus dat U door Uw verlossend sterven en door Uw opstanding de overwinning hebt behaald en dat de tucht van de tuchtmeester daardoor niet meer nodig is!



Galaten 4

Leaver soan as slaef

Scripture - Galaten 4:1, 4-5, 28, 31 *"Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf - Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden ... om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen - En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte - Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije"*

Observation - Zolang Jezus nog niet gekomen was waren wij onmondig, slaven van de wet. Door Jezus' overwinning en door de uitstorting van de Heilige Geest hebben wij de mogelijkheid gekregen om - als wij dit aannemen - zonen te worden van de belofte.

Jezus heeft ons namelijk vrijgekocht vanonder de wet. Hij heeft de prijs betaald die nodig was om ons van slaven tot zonen te maken. Daarmee zijn wij juridisch in de positie van erfgenamen gekomen!

Het gaat al terug op de tijd van Abraham. Het Joodse volk, en daarmee de christen gemeenten, stammen af van de zoon van de vrije vrouw, de zoon die is geboren op basis van de belofte en niet vanuit de vleselijke wil van Abraham.

Application - In de geschiedenis lezen we over de slag om de Friesche vrijheid bij Warns. Op het Roode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst 'leaver dea as slaef' (liever dood dan slaaf).

Parafrazerend kunnen we over dit gedeelte zeggen 'leaver soan as slaef' (liever zoon dan slaaf). Wij staan in de positie van zonen! We erven het geboorterecht op het moment dat we Jezus' offer aannemen en vervuld worden met de Heilige Geest.

Ben jij nog 'slaef'? Of ben je al erfgenaam, ben jij al 'soan'?

Prayer - Vader dank U wel voor de vrijheid die U ons hebt gegeven. Vrijheid die veel verder gaat dan niet gebonden zijn. Vrijheid van de dood, vrijheid die eeuwig duurt! Dank U Jezus dat U deze overwinning voor ons hebt behaald, en dank U dat we er in en door Uw Heilige Geest in mogen delen!



Galaten 5

Geen juk meer!

Scripture - Galaten 5:25 *"Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden"*

Observation - De Here Jezus heeft ons vrij gemaakt zodat wij echt vrij in het leven zouden staan! Zonder belemmeringen, zorgen of angsten! Daarom moeten we oppassen dat we ons niet terug laten zuigen in allerlei regeltjes of in gewoontes of tradities, ook al worden ze heel heilig gebracht...

Voorbeelden: 'wij hebben de gewoonte dat iedereen 25% van zijn inkomsten geeft' of 'in onze gemeente wordt je wel geacht mee te werken in je vrije tijd'. Ik zeg met Paulus: "Laat je niet weer een slavenjuk opleggen!" (:1).

Paulus schrijft dat niet voor niks, hij is oprecht bezorgd om de jonge christenen. In vers 4 schrijft hij dat als we dat soort regeltjes weer gaan volgen, en daar onze redding van verwachten, dat we dan los van Christus zijn, ja sterker nog, dat we dan buiten de genade staan!

Wat de Heer van ons verwacht is dat we "door de Geest wandelen en niet naar het vlees" (:16, zie ook deze blog).

Het kenmerk van de Geest is: "liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (:22 HSV).

Ons vers van vandaag zegt eigenlijk: als we vervuld zijn geworden van de Heilige Geest, wat een moment was in ons leven, dat we ons dan ook door de Geest mogen laten leiden. "Blijft dan vervuld worden door de Geest".

Application - Hoe zit dat met ons? Staan we vrij in het leven, of "moeten" we nog van alles? Hoe gaan we er mee om als mensen tegen ons zeggen dat we dingen "moeten" doen?

Onthoud: je bent een koningskind! Je moet niks! Alles is al gedaan op het kruis van Golgotha en in de opstanding.

Prayer - Vader dank U voor onze vrijheid, dank U voor het leven dat U voor ons klaar hebt liggen. Here Jezus, dank U voor Uw overwinning waar wij door Uw Geest deel aan mogen hebben. Dank U dat we zonen zijn, erfgenamen van het Koninkrijk, Uw koningskinderen, en geen slaven van de tuchtmeester meer!



Galaten 6

Mededeelzaamheid en brandmerk

Scripture - Galaten 6:6, 10, 17 *"En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft - Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof - Verder, laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam"*

Observation - Twee aanwijzingen geeft Paulus hier voor de manier waarop we met welvaart mogen omgaan. Namelijk delen met degenen die ons onderwijzen in het Woord, immers, we mogen een "dorsende os niet muilbanden" (1 Timotheus 5:18). Iemand die onderwijs geeft moet dat ook terdege voorbereiden en heeft daardoor minder gelegenheid om zijn eigen inkomen te vergaren.

Een tweede aanwijzing is om goed te doen aan allen, in het bijzonder aan onze geloofsgenoten. Het is de onderlinge liefde die onder andere tot uiting komt in de mededeelzaamheid. In het bijzonder aan elkaar, maar ook aan "allen".

Paulus sluit deze brief af met een bijzondere opmerking over de littekens van de Heere Jezus. Deze kwam wat vreemd op me over. Laat Paulus zich nou voorstaan op zijn littekens die een bewijs zijn dat hij gezeseld is en zo?

De Griekse grondtekst en wat commentaren lieten er een ander licht op schijnen. Het Griekse woord "stigmata" dat hier wordt gebruikt kan ook "brandmerk" betekenen. Slaven kregen vaak een brandmerk, hetgeen vluchten bemoeilijkte.

Maar het brandmerk van een goede meester bood ook bescherming. Als zo'n slaaf werd aangevallen dan wist je dat zo'n goede meester de slaaf zou verdedigen.

Vermoedelijk is het dit laatste begrip wat Paulus wil overbrengen aan de Galaten die hem aanvielen.

Application - Wat doen wij met onze welvaart? Zijn er mensen in de gemeente die tekort hebben? Volgens bovenstaande tekst zou dat niet mogen! Zijn we mededeelzaam naar mensen buiten de gemeente?

En hoe gaan we om met eventuele kritiek op onze oudsten? Brengen we die aanvallend? Of in liefde en opbouwend? Realiseren we ons dat ze het brandmerk van Christus hebben? Begrijp me goed, het zijn mensen en dus niet onfeilbaar. Maar ze zijn wel door de Here aangesteld in zijn dienst!

Prayer - Vader dank U wel voor de welvaart die U ons geeft in dit vrije land. Help ons Heer, om er mee om te gaan zoals U dat van ons vraagt. Help ons ook Here, om ons te scharen onder het gezag van door U aangestelde oudsten, want vanuit onze menselijke natuur vinden wij dat lastig. Dank U Heer voor Uw Heilige Geest die ons in al deze opzichten leidt.