

Dagboek Hebreeën

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Hebreëën

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 16 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



Hebreeën 1

Jezus, voorbeeld en oudste broer

Scripture - Hebreeën 1: "*Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,*

Hij,

- *Die Erfgenaam is van alles,*
- *door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.*
- *Die de afstraling van Gods heerlijkheid is*
- *Die de afdruk is van Zijn zelfstandigheid,*
- *Die Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord,*
- *Die de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand heeft gebracht,*
- *Die Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.*

Hij,

- *Die zoveel meer geworden is dan de engelen,*
- *Die de Naam als erfdeel ontvangen heeft.*
- *tot Wie God heeft gezegd:*
 - *U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt?*
 - *Ik zal voor Hem tot een Vader zijn,*
 - *Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?*
 - *laten alle engelen van God Hem aanbidden.*

- *Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid.*

- *De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.*

- *U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.*

In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

God zet tot Hem:

- *Zit aan Mijn rechterhand,*

- *Ik leg Uw vijanden neer als een voetbank voor Uw voeten?" (HSV)*

Observation - Ik kon het niet laten om deze tekst in zijn geheel op te nemen, het is te mooi om iets weg te laten. De schrijver van de Hebreeën brief is er op uit om de Here Jezus te presenteren aan de gelovigen uit de Joden, die langzamerhand onder verdrukking het geloof in Jezus als Messias dreigden terug te vallen in hun Joodse religie.

In dit eerste hoofdstuk maakt hij duidelijk waaruit de majesteit van Jezus bestaat; Hij is meer dan de profeten, en Hij is meer dan de engelen. Hij is betrokken geweest bij de schepping van hemel en aarde en Hij zal blijven tot in eeuwigheid!

Hij zit aan de rechterhand van God en zijn vijanden zullen aan hem onderworpen worden. Eerst de geestelijke vijanden zoals voorzeggd in de zogeheten 'moederbelofte': "En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen" (Genesis 3:15).

En dan ook de natuurlijke vijanden, zoals we lezen in de profetische zegen van Jakob aan Juda: "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat hem schatting wordt gebracht en alle volkeren hem gehoorzaam zullen zijn" (Genesis 49:10).

Application - Telkens raak ik weer onder de indruk van de manier waarop de Bijbel op alle plekken hetzelfde zegt, en van de rode draad die door alle bladzijden heen is te vinden.

De hele Bijbel heeft maar één Hoofdpersoon, en dat is Jezus, door Wie de in het hele Oude Testament voorzegde verlossing in de wereld is gekomen. Je kunt je heil zoeken in allerlei dingen - en dat is mensen eigen - maar het is alleen in Jezus te vinden!

We moeten er dan ook naar streven om op Jezus te gaan lijken! Laatst sprak ik iemand die dacht dat dit geen Bijbels streven was, omdat het niet in de Bijbel zou staan. Ik hoop dat jullie onderstaande tekst goed tot je willen laten doordringen:

"Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders" (Romeinen 8:29).

Jezus is de Eerstgeborene, onze oudste broer!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Woord, voor Uw Zoon, voor Uw Heilige Geest die ons leidt en beschermt. Dank U voor Uw heilsplan dat zich voltrekt. Dank U voor alle zegen en genade die U ons geeft. Dank U dat U ons hebt bestemd om gelijkvormig te mogen worden aan het beeld van Uw Zoon, want daartoe hebt U ons geschapen!



Hebreeën 2

Geduld in de schemertijd

Scripture - Hebreeën 2:2-4, 7-9, 18 "*Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, ... God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil - U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; ... alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. ... Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond - Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen"* (HSV)

Observation - God heeft Zijn - door engelen gesproken - boodschap en wet in de Schriften, in het Oude Testament al bindend verklaard en elke overtreding ervan heeft Hij vergezeld laten gaan van rechtvaardige vergelding.

Hoeveel te meer moeten wij de boodschap van Jezus - van Wie de majesteit in hoofdstuk 1 is beschreven, en Die ver boven de engelen is gesteld - niet nog meer serieus nemen! En we kunnen niet anders dan het aannemen, omdat God het Evangelie van Jezus kracht heeft bijgezet door tekenen en wonderen, en gaven van de Heilige Geest.

Om ons deze Boodschap te brengen is Jezus "voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen". Hij heeft onder ons gewoond! Met dit citaat uit Psalm 8:5-7 maakt de schrijver ons hier duidelijk dat de Here Jezus koning over de schepping is en dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn.

In de overgang van vers 8-9 wordt duidelijk dat wij nog niet volledig kunnen zien dat alles aan Hem onderworpen is, maar we kunnen Jezus wel zien in zijn heerlijkheid en eer. We kunnen dat ook ervaren omdat Hij ons helpt en bijstaat bij alles wat ons in ons leven overkomt. We mogen altijd schuilen bij Hem. Hij heeft namelijk alles geleden wat wij ook hebben meegemaakt en meer dan dat.

Hierin klinkt ook het mysterie door van het Koninkrijk dat nabij gekomen is, dat er al is, en dat nog zal komen. Sinds de komst van Jezus kunnen wij proeven en ervaren van het Koninkrijk, we zijn als wedergeboren mensen al burgers van dat Koninkrijk, en tegelijkertijd ervaren we nog steeds de gebrokenheid van deze wereld.

Application - Hoe is dat bij jou, bij ons? De ene dag voel ik me geweldig, als hemelburger in mijn eeuwige leven dat begonnen is op de dag dat ik de Here Jezus aannam als mijn Redder en Verlosser. Maar de volgende dag overkomt me iets vanuit de gebrokenheid van de wereld en raak ik even uit evenwicht, tenminste, totdat ik me weer aan Zijn hand vastpak, want Hij is altijd dichtbij!

Wij leven in de periode die door de Bijbel als "de laatste dagen" wordt genoemd, de 'schemertijd' tussen hemelvaart en wederkomst. Hoe lang deze tijd zal duren weet God de Vader alleen.

Het uitblijven van de definitieve doorbraak van het Koninkrijk is een bron van vragen, maar het is genade: "De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen" (2 Petrus 3:9).

Hij wil iedereen de gelegenheid geven om het Evangelie te horen en in de gelegenheid stellen om een keus te maken.

Prayer - Vader dank U voor Uw genade, dank voor Uw geduld, waardoor ook wij gered konden worden. We leven in een soort schemering Heer, in afwachting van het doorbreken van Uw licht, Uw nieuwe dag! We bidden U voor de mensen die ons dierbaar zijn en die hun keuze nog niet hebben gemaakt, of die zich misschien wel hebben afgekeerd van U. Alleen U kunt mensenharten bereiken Here! Wilt U dat ook doen? En als wij daarbij in de weg staan, wilt U ons dan maar duidelijk maken wat wij mogen doen (of nalaten)?



Hebreeën 3

Zijn huis zijn wij

Scripture - Hebreeën 3:4-6, 12-13 *"Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij ... - Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken"*

Observation - Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar dit huis (en de schrijver bedoelt hier de gemeente: "Zijn huis zijn wij") is en wordt gebouwd door God. Wij kunnen werken wat we willen, zelfs tot we een ons wegen, maar "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan" (Psalm 127:1).

De bedoeling van de schrijver is hier om aan te tonen dat Jezus niet alleen boven de engelen is gesteld (zie het vorige hoofdstuk), maar ook boven Mozes (boven de wet). Want Mozes was gesteld als dienaar en als getuige in het huis, als een soort bewaarder van het huis. Jezus is als erfgenaam aangesteld over het huis. Hij is de nieuwe Baas, de nieuwe Bewoner, de nieuwe Eigenaar.

Daarom doet de schrijver ook een oproep om goed op elkaar te letten dat niemand van ons afvallig zal worden, we moeten elkaar steunen en in de buurt blijven van de levende God! We moeten elkaar elke dag bemoedigen (dat is hetzelfde woord als vermanen), elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Dat bete-

kent: zolang er nog tijd is. Ik lees hier een echo van Jesaja 55:6 - "Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is".

Application - Het jaarthema in ons gemeente is Psalm 127:1, "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan". Dit in het kader van het nieuwe gebouw dat begin 2012 is betrokken.

We kunnen dit erg letterlijk opvatten, met steen op steen stapelen bouw je een huis, met plannen, inrichten, budgetten, installaties en timmerwerk bouw je een gebouw voor de gemeente. Maar bouwen we daarmee het huis?

Ik zeg nee. Het huis van de gemeente, dat zijn wij, immers "Zijn huis zijn wij" en Jezus is de Hoeksteen! De Here doet er alles aan om ons bij elkaar te brengen en te houden, en we mogen elkaar bemoedigen en vermanen om in Zijn aanwezigheid te blijven.

Ons geestelijk huis is veel belangrijker dan ons gebouw. De oude staat van het vlees, waar Mozes voor staat, is vervangen door de nieuwe staat van de Geest, Die Jezus ons had beloofd en Die met het Pinksterfeest over ons is uitgestort. "Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede" (Romeinen 8:6).

Zolang er tijd is mogen we mensen het Goede Nieuws vertellen en elkaar bemoedigen om bij de Heer te blijven. En dat hoeft niet moeilijk te zijn, het is enkel vreugde! Lees maar mee - "Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid" (Psalm 84:11)

Prayer - Vader dank U wel dat U ons onderdak biedt bij elkaar, in Uw huis, waarvan Uw Zoon Jezus de Hoeksteen is. Dank U Here voor Uw Heilige Geest, Die als het cement is dat ons geestelijk huis bij elkaar houdt. Dank U wel dat U zo goed voor ons bent en ons geeft, niet altijd wat wij vragen, maar wel precies wat wij nodig hebben!



Hebreeën 4

Vrijmoedig naar de troon van genade!

Scripture - Hebreeën 4:11-12, 15-16 *"Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. - Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip"* (HSV)

Observation - God belooft rust aan zijn volk, aan ons, de mensen die Hem volgen. Er zijn allerlei oorzaken waardoor we bij die rust weg kunnen dwalen, de belangrijkste is ongehoorzaamheid. Dat maakt de schrijver ons duidelijk in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk.

Dan roept hij ons op om ons er toch vooral voor te blijven beijveren om die rust binnen te gaan, zodat niemand "ten val zal komen". Want we kunnen ons niet verstoppen voor ons almachtige God. Dat wordt hier prachtig tot uitdrukking gebracht in een van mijn favoriete bijbelverzen: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart".

God's Woord:

* is levend!

* is krachtig!

* is scherper dan enig tweesnijdend zwaard!

* dringt door, zelfs tot op de scheiding van ziel en geest!

* oordeelt overleggingen en gedachten van het hart!

Kortom, als wij dicht bij God's Woord blijven en er naar leven, dan gaat het goed met ons en hoeven we ons geen zorgen te maken dat we zijn rust zullen mislopen! (Zie voor een uitleg over het belangrijke verschil tussen ziel en geest deze blog over geest, ziel en lichaam en deze blog over geest en ziel).

En dan volgt aan het eind van dit hoofdstuk een van mijn andere favoriete bijbelteksten, over onze Hogepriester, Die op dezelfde wijze als wijzelf verzocht is geweest omdat Hij mens is geworden en als mens (in het vlees) heeft geleefd.

Mijn God WEET waar Hij over praat als Hij naar mijn gebeden luistert. Hij heeft het Zelf meegemaakt! Wij kunnen NIETS voor zijn troon brengen wat Hij niet ook zelf heeft gezien en ervaren!

En puur op grond van Zijn overwinning over zonde en dood mogen wij nu met vrijmoedigheid komen voor de troon van genade in het Heilige der Heiligen, in Gods aanwezigheid, om met Hem te praten over wat ons bezighoudt! En dan zullen we hulp krijgen op de juiste tijd!

Application - Wat een rijkdom! Ervaar jij dat ook zo?

Je kunt er ook bang van worden. Een Woord van God dat tot in alle diepten van je geest en je ziel kan kijken. Het hangt er van af met welk beeld van God je bent opgevoed, een gestreng of een liefdevol beeld. Ze zijn allebei waar en ze zijn ook allebei de halve waarheid!

God is streng in wat Hij verwacht (zijn wet), en liefdevol in zijn oneindige genade en vergeving voor allen die het offer van de Here Jezus Christus aannemen en Hem accepteren als hun Redder en Verlosser!

Hebben we Hem aangenomen, dan heeft God ons gegeven dat we kinderen van Hem mogen zijn, en dan ook erfgenamen van Zijn Koninkrijk. We zijn vanaf dat moment kinderen van de Koning, prinsen en prinsessen!

Daarom mogen we vrijmoedig naderen tot Zijn troon, welke Vader laat zijn kinderen immers niet bij zich komen als ze iets willen vragen of bespreken?

En dan zullen we hulp krijgen op de juiste tijd!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw oneindige genade en vergeving, waardoor wij dicht bij U mogen komen. Dank U Jezus voor uw offer dat ons redding en verlossing bracht. Dank U wel Heer dat wij mogen weten dat wij Uw kinderen zijn, en dat we altijd, dag en nacht, de troonzaal mogen binnenlopen om U om raad te vragen, troost bij U te vinden, of gewoon om bij U te zijn.



Hebreeën 5

Melk of boerenkool?

Scripture - Hebreeën 5:11-14 *"Over Hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad"* (HSV)

Observation - De schrijver van de Hebreeën brief richt zich voornamelijk tot de Joden die waren toegetreden tot de gemeente omdat zij de Here Jezus erkenden als Messias, als hun Redder en Verlosser.

In het onderwijs over het christelijk geloof zijn "veel dingen te zeggen", maar die zijn moeilijk uit te leggen omdat deze groep "traag geworden is aan de oren". Ze vinden het wel best. Ze zijn gered en that's it. Ze verdiepen zich verder niet en investeren niet in hun eigen geestelijke groei.

En dan loopt hun eigen kennis rond de grondbeginselen ook achteruit, want hoewel ze gezien de tijd dat ze al in het geloof meelopen leraars zouden moeten zijn hebben ze weer nodig dat ze worden onderwezen in de elementaire grondbeginselen van Gods Woord.

De schrijver trekt hier een parallel met voedsel. Deze groep is als baby's in het geloof, die nog aan de borst liggen en melk nodig hebben. Daarmee laten ze zien onvolwassen te zijn in het geloof, onervaren in het "woord van de gerechtigheid".

Als ze volwassen zouden zijn, zouden ze vast voedsel kunnen verdragen. Zij die vaker het vaste voedsel eten oefenen daarmee hun zintuigen zodat ze op den duur kunnen onderscheiden wat goed voedsel is en wat niet.

De parallel naar Gods Woord is dat de zintuigen worden geoefend in het onderscheiden tussen wat de rechte leer is naar Gods Woord enerzijds en dwaal-leringen anderzijds.

Application - Laten we er voor onszelf ook even bij stilstaan. Vinden we het wel prima? Hebben we Jezus offer aangenomen en gaan we verder met ons leven als geredde mensen? Lezen we nog regelmatig in zijn Woord?

Vaak als ik studeer in Gods Woord kom ik erachter hoe weinig ik nog maar weet en toepas van zijn onmetelijke rijkdom. Heel veel van mijn primaire reacties worden bepaald door mijn ziel, en minder door mijn geest onder leiding van Gods Geest.

En toch merk ik dat, stukje bij beetje, mijn zintuigen geoefend raken in het onderscheiden van wat goed is en wat kwaad is. Geoefend raken ook in het onderscheid tussen wat wel en wat niet past bij Gods Woord, wat goede leringen zijn en wat dwaal-leringen.

En alleen de preek op zondag is hiervoor niet genoeg! We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor onze geestelijke groei. Dat is de kern van de boodschap hier! Een baby krijgt voedsel, melk uit de moederborst, maar denk je eens in hoe vreemd je het zou vinden om een kerel van 20 of 30 jaar oud bij zijn moeder aan de borst te zien liggen...

Da's niet gezond! Van een volwassene verwachten we dat deze in zijn eigen levensonderhoud voorziet. Zo is het in het geloof ook. Melk? Prima als je nog pas bekeerd bent. Niks mis mee, sterker nog, je hebt het nodig om sterke botten te krijgen. Maar als je een jaar of wat christen bent mag van je verwacht worden dat je zelf gaat lopen, zelf gaat eten, etc.

Zoals ik wel vaker doe, roep ik jullie op om zoveel mogelijk dagelijks een gedeelte uit het Woord te lezen, er over te bidden en eventjes de tijd te nemen er over na te denken hoe je het op die dag in je eigen leven toe kunt passen.

Denk daarbij niet aan wat je deze week zou kunnen of willen bereiken, maar denk aan de uitwerking op de lange termijn. Meet in jaren, niet in weken. God zegent wie zijn Woord bestuderen!

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord. Dank U Jezus voor Uw Redding en Verlossing. Dank U Heer voor Uw Heilige Geest Die ons wil helpen en begeleiden in het volle begrip van Uw Woord. Wil ons helpen Heer om de melk voorbij te komen en het vast voedsel te eten en onze zinnen te oefenen in het onderscheid dat U ons wilt geven.



Hebreeën 6

Heiliging en volmaaktheid

Scripture - Hebreeën 6:1-2, 10, 19 "*Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. - Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. - Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.*"

Observation - Het "eerste onderwijs" moeten we laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Wat is dat, het eerste onderwijs? In het vorige hoofdstuk lazen we van melk. Hier wordt uitgelegd wat dat is. Het zijn de grondbeginselen van ons geloof.

- * bekering van dode werken
- * geloof in God
- * een leer van dopen
- * een leer van handoplegging
- * opstanding van de doden
- * een eeuwig oordeel

Dat zijn de beginselen, de eerste stapjes, in het geloof. De schrijver van de Hebreëën brief roept ons op dit achter ons te laten. Hij veronderstelt dit als bekende materie en roept ons op om dor te gaan "tot de volmaaktheid".

Wanneer we scherp hebben waar het in het geloof om gaat, worden we opgeroepen om dit ook in ons leven tot uiting te brengen door middel van heiliging. Goed beschouwd volgt dit het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

En dan is God niet onrechtvaardig, dat hij jouw werken en jouw liefdevolle inspanning zou vergeten die je in Zijn Naam hebt gedaan doordat je de heiligen hebt gediend. Hij wacht op je en zal tegen je zeggen: goed gedaan gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen.

Dat is de hoop die wij in Christus mogen hebben. Een hoop die als een anker onwrikbaar bevestigd is in het hart van God zelf, in het Heilige der Heiligen, waar niemand het los kan maken.

Application - Heiliging. Als je - als het ware - de fundamentele cursus achter je hebt gelaten, dan begint er een leven lang van heiliging. Van steeds dichter toegroeien naar het beeld van Jezus. Van dienstbaarheid in de gaven en talenten die je van de Heer hebt gekregen. Dienstbaarheid naar de mensen om je heen.

Dat is de volmaaktheid waarin Hij ons roept. Niet om kerkje te spelen met elkaar, maar om dienstbaar te zijn naar onze medemensen, binnen en buiten de gemeente. Want "aan uw onderlinge liefde zullen zij zien dat u mijn kinderen bent". Dat is goed voor onszelf, omdat we geliefd worden in de gemeente, en het is goed voor hen die buiten de gemeente naar ons kijken, want ze worden daardoor aange trokken.

Dan kunnen we hen wellicht ook melk te drinken geven zodat ze opgroeien tot vast voedsel en zo gaat het dan door. God voegt toe aan de gemeente!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Woord en voor Uw beloften. Dank U Jezus, dat U ons door Uw Geest wilt helpen te groeien naar Uw beeld. Dank U dat we elkaar mogen dienen met de gaven en talenten die U ons geeft. Dank U Heer dat U daar door heen wilt werken naar mensen om ons heen.



Hebreeën 7

Jezus en Melchizedek

Scripture - Hebreeën 7:1-2, 9-10, 21-22, 28 *"Deze Melchizedek ... Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. - En – om zo te zeggen – ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen Melchizedek hem tegemoetging. - De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. - Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is."* (HSV)

Observation - Melchizedek was een koning uit de tijd van Abraham. Abraham gaf tienden aan Melchizedek. Zijn naam (malki-tsedek) betekent koning der gerechtigheid en zijn titel (koning van sjalēm - volmaakt, vreedzaam) betekent koning van de vrede. We vinden Melchizedek in Genesis 14:18-20, waar we lezen dat Melchizedek Abraham na een zegetocht tegemoet kwam met brood en wijn.

De priesters in het Oude Testament kwamen uit de stam van Levi. Zij hadden de opdracht om namens God tienden te heffen van het volk. Maar de stam van Levi bestond nog niet ten tijde van Abraham. Zij bevonden zich nog "in Abrahams lendenen". Door Abraham heen gaf Levi dus tienden aan Melchizedek.

De Levieten werden priester zonder een eed, maar op grond van de wet. Nu heeft God gezworen dat de Here Jezus Priester zou zijn in de ordening van Melchi-

zedek (Psalm 110:4). En in zoverre is Hij dus Priester geworden van een zo veel beter verbond.

De wet stelt immers mensen aan - die zelf ook met zonden behept zijn en zelf elke dag ook voor hun eigen tekortkomingen moeten offeren. Het woord van de eed, van het nieuwe verbond, dat na de wet is gezworen, stelt de Zoon aan als Priester, Die tot in eeuwigheid volmaakt is!

Van Melchizedek wordt gezegd (:3) dat hij priester zal zijn "eis to diēnekes" wat betekent "tot in het ononderbrokene". Dit wordt vertaald met "voor altijd" (NBV), "voor altoos" (NBG51) en "in eeuwigheid" (HSV). Niet helemaal juist, deze uitdrukking betekent namelijk in het toenmalige spraakgebruik nèt even een gradatie minder dan "in eeuwigheid".

De Griekse uitdrukking voor 'in eeuwigheid' is "eis ton aiōna" of "tot in alle eeuwen". Deze uitdrukking wordt (:21) wél gebruikt voor de Here Jezus.

Application - Jezus is zoveel meer dan Melchizedek, dat is wat de schrijver hier betoogt. Melchizedek was in zijn tijd al niet niks hoor, hij was koning en priester. Abraham schatte hem hoog in, want hij betaalde hem tienden.

En Melchizedek was een goede koning en leider (herder), want hij kwam Abraham tegemoet na een behaalde overwinning toen Abraham terugkwam van een veldtocht. Wat een prachtig beeld, wat een mooie voorafschaduwung van onze Heer!

Mooi he? De hele Oudtestamentische, Levitische priesterdienst heeft al voor haar bestaan, vanuit de "lendenen van Abraham" eer bewezen aan de Messias van Wie zij de wettelijke, vleselijke voorlopers zouden zijn!

En wanneer wij ons bekeerd hebben en wedergeboren zijn (beeld van de overwinning na een veldtocht) komt de Here Jezus (onze Koning der gerechtigheid en onze Vredevorst!) ons tegemoet met brood en wijn in het avondmaal!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Woord. Ik was gewoon ontroerd Vader om dit weer te ontdekken. Uw aanwezigheid Here Jezus spat als het ware van elke bladzijde van de Bijbel af. Dank U voor de leiding van Uw Heilige Geest Die ons onderwijst in en door het Woord. Geprezen zij Uw Naam!



Hebreeën 8

Het nieuwe verbond!

Scripture - Hebreeën 8:6-7, 13 *"Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. - Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen."* (HSV)

Observation - Hier is de kern van de brief aan de Hebreeën. Jezus heeft een betere bediening ontvangen dan Mozes, Hij is ook Vertegenwoordiger van een beter verbond, dat in betere beloften is vastgelegd, ja, in een eed van God zelf (zie blog van gisteren).

Als dat eerste verbond helemaal goed geweest zou zijn was het niet nodig geweest er een tweede voor in de plaats te stellen. Maar God had al lang voorzien dat het nieuwe verbond nodig zou zijn, daarom heeft Hij het in de hele Bijbel al voorzegd. Met name de hier geciteerde tekst (in vers 8b tot en met 12) uit Jeremia 31 is de voorzegging van Pinksteren.

Na dit citaat vinden we nog weer de bevestiging van het verdwijnen van het oude verbond. Het staat op het punt van verdwijnen.

Application - De overwinning IS behaald op het kruis van Golgotha! Jezus heeft satan en zijn demonen verslagen, Hij heeft de dood overwonnen en de weg terug naar de Vader weer geopend!

Hiermee is het oude verbond in het vlees en in de wet verouderd verklaard en het "staat op het punt te verdwijnen". In de nieuwe bedeling van de Geest is er de mogelijkheid om - in de wedergeboorte - de wet in ons verstand en in ons hart geschreven te krijgen.

We hebben dan de wet op papier - die de "bedekking der wet" brengt die pas in Christus verdwijnt (2Cor.3) - niet meer nodig, deze is immer vervuld!

Prayer - Vader dank U voor de wet en voor Uw Woord. Uw wet is goed en rechtvaardig. De wet was nodig totdat de overwinning werd behaald. Dank U Jezus voor Uw overwinning over de zonde en de dood! Dank U Heilige Geest dat U de wet in ons hart en in ons verstand hebt geschreven. Dank U Heer voor de overwinning waarin wij mogen delen! Halleluja!



Hebreeën 9

Er is kracht in het bloed van het Lam!

Scripture - Hebreeën 9:7-8, 11, 22, 24 *"In het tweede deel echter" [van de tabernakel, het heilige der heiligen gw] "ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. - Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt - bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. - Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons" (HSV)*

Observation - In het oude verbond ging de hogepriester één maal per jaar het heilige der heiligen binnen en mocht daar in de aanwezigheid van God zijn, nadat hij allerlei offers had gebracht voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk.

Dat was, op de grote verzoendag, het ritueel dat duidelijk maakte door de Heilige Geest dat het heiligdom nog ontoegankelijk was zolang de tabernakel of de tempel stond. Pas na het verschijnen van Jezus als Hogepriester Die door de hemel is gegaan, de volmaakte tabernakel, is het heiligdom toegankelijk geworden.

Zijn offer was het volmaakte offer, waardoor er geen andere offers meer nodig zijn. Daarom is het voorhangsel ook van boven naar beneden gescheurd als aan-

duiding dat het heiligdom nu toegankelijk is geworden. Jezus heeft de weg gebaad waardoor wij in vrijmoedigheid in Gods aanwezigheid mogen komen!

De wet beschrijft dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschied. Het is mede daardoor dat Jezus de wet heeft vervuld, Zijn volmaakte offer heeft vergeving gebracht voor alle zonden, in zoverre wij dit met een gelovig hart aannemen. Lees 1 Johannes 1:9.

Application - Wat een boodschap is dit! Geen bloedige offers meer te brengen. Geen gedoe rondom een altaar, maar een Heer Die Zichzelf heeft gegeven, ja overgegeven in de dood. Voor ons, voor onze zonden. Hij heeft Zichzelf geofferd en zijn bloed uitgestort tot vergeving. Dat is het ook dat wij telkens wanneer we het avondmaal vieren mogen verkondigen.

En omdat Hij zelf niet gezondigd heeft maar een volmaakt leven heeft geleid, kon de dood Hem niet vasthouden, Hij LEEFT! Hij is de hemel, de volmaakte tabernakel, doorgegaan en daardoor kon Hij doen wat Hij heeft gedaan.

Hij is de hel doorgegaan en heeft de dood overwonnen en de sleutels van het dodenrijk gewonnen. Daardoor hebben wij nu eeuwig leven als wij in Hem geloven en ons leven aan Hem overgeven!

Prayer - Vader dank U voor het instellen van de wet die ons heeft bewaard totdat Uw Zoon kwam. Dank U Jezus voor Uw verzoenend offer aan het kruis, voor de storting van Uw bloed dat ons redding heeft gebracht. Dank U Heilige Geest voor Uw leiding in ons leven.



Hebreeën 10

Eén offer is genoeg!

Scripture - Hebreeën 10 - *"Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. - Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouwe. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken."* (:1, 19-24, HSV)

Observation - Wij hebben de volle vrijmoedigheid gekregen om in het heiligdom in te gaan, doordat Jezus' bloed heeft gevloeid. In het Joodse denken is de ziel in het bloed, en het leven is in het bloed. Dus als we zeggen dat het bloed van Jezus heeft gevloeid, staat dat voor het afleggen van Zijn leven.

Het offer van Jezus was nodig, "Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen." (:1), ja, sterker nog, "Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht." (:8) .

Het besluit van Jezus' vervult de wet en maakt die daarmee overbodig: "Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. - aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig." (:9, 17-18)

Het offer van het Lichaam van het zondeloze Lam ("Zijn vlees") is het ultieme en volmaakte offer waardoor alle priester- en offerdienst in één klap overbodig zijn geworden. Als teken scheurde het voorhangsel van de tempel en was de weg vrij naar het heilige der heiligen en mochten wij weer met vrijmoedigheid in Gods aanwezigheid komen.

We mogen nu naderen in de volle verzekerdheid van ons geloof, want ons hart is gereinigd van een slecht geweten (wedergeboorte en aanvaarding van het bloed van Jezus) en ons lichaam gewassen met rein water (de doop). Dat is waar, want Hij heeft het gezegd, en Hij is getrouw!

Dan mogen wij reageren door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dan zal iedereen om ons heen een glimp van het Koninkrijk kunnen opvangen, omdat wij het 'present stellen' in deze wereld, zolang wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof!

Application - De Boodschap van het offer van Jezus is zo belangrijk, het vervangen van het oude door het nieuwe verbond is zo belangrijk, het feit dat wij met vrijmoedigheid mogen toetreden tot Gods troon is zo belangrijk, dat het in deze brief aan de Hebreëën steeds weer terugkomt.

Waar het in het vorige hoofdstuk ging over de vergelijking tussen het bloed van de offerdieren en het bloed van Christus, wordt in dit hoofdstuk het verschil geïdentificeerd tussen de veelvuldige offers van offerdieren en het eenmalige offer van Christus. De onmacht van de wet en de onmacht van de priesterdienst wordt in vers 1 onder woorden gebracht.

Die telkens terugkerende offers, ook die op de grote verzoendag, hadden dezelfde functie als de wet, namelijk de mens herinneren aan zijn zonde, immers "de wet doet de zonde kennen" (Romeinen 7:6). De wet is niet in staat de zonde te verzoenen, maar bewerkt in het geweten een verlangen naar verzoening, die nu uiteindelijk door Jezus is bewerkt!

Zo was ook de inrichting van de tabernakel (onderdeel van de wet) een illustratie van het feit dat de toegang tot God niet vrij was. Zo ontstond het verlangen naar Gods aanwezigheid, en ook dat is nu door Jezus uiteindelijk bewerkt!

We hebben dan nu niet alleen de vrije toegang tot de troon van de Almachtige, maar ook hebben we een Grote Hogepriester Die voor ons pleit (7:25). Zelf zijn wij nu een koninklijk priesterschap, en Jezus is onze Hogepriester.

Menselijke priesters hebben wij dan ook niet meer nodig, we zijn het zelf, immers "Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus" (Mattheüs 23:8).

Laten we dan tot Hem naderen en tot niemand anders!

Prayer - Vader dank U wel dat U door het offer van Jezus er voor hebt gezorgd dat we in Uw aanwezigheid mogen komen. Dank U ook voor Uw Heilige Geest die ons overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, zoals Uw Woord schrijft. Dank U voor de reiniging van ons geweten door het bloed van Uw Zoon, en voor de reiniging van ons lichaam door de doop. Dank U Jezus, glorie voor Uw Naam!



Hebreeën 11

Geloof, vertrouwen, wederkomst

Scripture - Hebreeën 11 - *"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. - Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. - En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen."* (1-3, 6, 39-40, HSV)

Observation - Nadat de schrijver in de vorige hoofdstukken het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond uiteen heeft gezet, wijdt hij nu een hoofdstuk aan het geloof. Geloof is in het Grieks "pistis" wat ook wel wordt vertaald met vertrouwen. We kunnen God vertrouwen omdat Hij heeft gedaan wat Hij heeft zegt. Dan zal Hij dat nu en in de toekomst ook doen.

We hebben gezien en gelezen dat de wereld door God geschapen is uit het niets. Hij sprak en het was er. De wereld is geschapen door onze God. Zijn Woord is kracht en actie. Hij roept de dingen tot bestaan. Wat Hij zegt gebeurt!

Zonder geloof (vertrouwen) kun je dat niet zien. Zonder geloof kun je God niet dienen. Dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Er wordt een "wolk van getuigen" opgeroepen om dit punt kracht bij te zetten. Let wel dat in de Joodse traditie op

het getuigenis van twee of drie mensen een zaak vaststond. Dan vormt in dat licht bezien dit hoofdstuk een overweldigend bewijs!

En deze veelheid van getuigen hebben zelf het resultaat, de vervulling van de belofte, niet gezien, want God had nog iets beters op het oog. Alles wachtte op de definitieve vervulling in het Messiaanse Rijk. Jezus moest als eerste worden verheerlijkt en plaatsnemen aan Gods rechterhand. Nu dat is gebeurd is die heerlijkheid gekomen en bereikbaar voor allen die geloven.

Application - Wat een zekerheid waarin wij mogen leven! De zekerheid van het geloof, die ons laat weten dat het Koninkrijk er is, en dat het zijn uiteindelijke vervulling zal gaan vinden in de wederkomst van onze Heer, Jezus Christus!

Zijn wij ook getuigen van ons geloof, van de zekerheid die in ons is? Laten we wel zijn, als je gelooft in zo'n geweldige verwachting, dan kan het toch niet anders of de blijdschap spat aan alle kanten van je af? Wat zouden aardse dingen je deren?

Geloof, vertrouwen en volharding, dat zijn de sleutelwoorden hier. Geloven dat God is (:6). Vertrouwen dat Hij ook in de toekomst zal doen wat hij zegt. Volharding als dat langer duurt dan onze verwachting.

Temidden van de alsmaar groeiende wolk van geloofsgetuige wachten we samen op de ultieme vervulling van Gods beloften in de wederkomst, wanneer Hij Zijn Koninkrijk definitief zal vestigen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Dan zullen er geen tranen meer zijn, geen dood, geen pijn, geen rouw, geen jammerklacht, want zie, zegt God, Ik maak alle dingen nieuw!

Prayer - Vader, dank U wel voor al Uw beloften, en voor alle getuigen die in Uw Woord aan het woord komen. Dank U Jezus, U bent het Woord, dank U voor Uw offer van overwinning. Dank U Heer voor het geweldige vooruitzicht dat U ons hebt beloofd!



Hebreeën 12

Hou vol, bemoedig!

Scripture - Hebreeën 12 - *"Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. - En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. - Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden."* (1-2, 9-10, 15, HSV)

Observation - De schrijver doet aan ons een oproep. Er is een enorme wolk van getuigen om ons heen, een overweldigende bewijslast zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Niemand kan om zo'n bewijslast heen. Laten we dan daarom de last en de zonde afleggen zodat we de wedloop van het christenleven kunnen lopen.

Met volharding, het oog gericht op Jezus, Die voorop loopt als onze Grote Broer en Voorbeeld. Als eersteling opgestaan uit de dood, is Hij onze Leider, en ook de Voleinder van ons geloof. Hij wist waarvoor Hij het deed, namelijk om de vreugde die voor Hem lag! Daarom heeft Hij alles verdragen wat Hem overkwam en zit Hij nu op de troon aan Gods rechterhand!

Een stukje verder schrijft de schrijver over tuchtiging, zeg maar de liefdevolle corrigerende straf en het toelaten van wat hardere omstandigheden, die soms in opvoeding en training nodig zijn. Daardoor hadden wij ontzag en respect voor onze aardse vaders - althans in zoverre we uit een gezond gezin komen.

Van daaruit gedacht, zullen we dan niet nog veel meer respect en ontzag hebben voor onze Hemelse Vader? Die tuchtigt ons ook, en net als onze eigen aardse vader daar een opvoedingsdoel mee had heeft Abba dat ook, want "Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid".

Daarom moeten we ook goed op elkaar letten, dat er niemand achteropraakt, laten we maar zeggen: bij de pakken neer gaat zitten. De tuchtiging kan wel eens zwaar voelen en dan kan het zomaar zijn dat iemand in bitterheid en negativiteit vervalt. Dan is het belangrijk dat we elkaar steunen en opbouwen.

Application - Lopen wij de wedloop? Houden wij ons oog gericht op Jezus en op zijn doel? Is Zijn doel ook ons doel?

Hoe gaan wij om met de tuchtiging - die overigens betekent dat wij als zonen zijn aangenomen! Dat mogen we ons als eerste beseffen als we door moeilijke tijden heen gaan als christen, we zijn kinderen van God!

Onze eerste reactie mag best boosheid, nukkigheid zijn. Tuchtiging is niet leuk! Zodra de eerste boosheid, nukkigheid over is, realiseer je dan dat God je die dingen niet laat overkomen om je te plagen, maar opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid! Wauw!

De beste reactie die wij dus kunnen hebben op moeilijkheden is: HEERE, wat wilt U dat ik in deze omstandigheden zal leren? Hoe kan dit wat ik nu meemaak er toe bijdragen dat ik dichterbij Uw heiligheid kom?

En laten we elkaar ook op die manier terzijde staan. Laten we elkaar opbouwen in moeilijkheden, wenen met de wenenden, maar ook ons verblijden met de-

genen die reden tot blijdschap hebben! Laten we elkaar aanvuren tot het zoeken van Gods heiligheid.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw tuchtiging die ons als kinderen van U ten deel valt. Wil ons helpen Abba om ervan te leren wat U wilt dat wij ervan leren. Dank U Abba voor Uw oneindige geduld. Dank U Jezus voor Uw voorbeeld als Leider van ons peloton in de wedloop. Dank U voor Uw voorbeeld ook in volharding. Wil ons bijstaan met Uw Heilige Geest om elkaar te steunen, te bemoedigen om vol te houden, zoals U ons Voorbeeld bent!



Hebreeën 13

In Jezus vrijgemaakt!

Scripture - Hebreeën 13 - *"Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden."* (:8-12, HSV)

Observation - Onze God verandert niet. Hij is er vanaf voor de schepping, Hij is er nu en Hij zal er zijn tot in eeuwigheid, en Hij verandert niet. Misschien past Hij zich aan aan jouw situatie, maar dat zal Zijn wezen niet veranderen!

Laten we ons dan niet laten meeslepen en beïnvloeden door allerlei leringen die ons van Hem proberen af te brengen. Ons hart mag worden gesterkt door Zijn genade. Met de uitdrukking "niet door voedsel" bedoelt de schrijver overdrachtelijk de Joodse spijswetten. Het je houden aan wetten en regeltjes dient echt nergens meer toe!

Het vlees van al die zondoffers - waarvan het bloed op het altaar werd gesprenkeld tot verzoening - werd buiten de legerplaats verbrand. De priesters mochten daar dus niet van eten. Van de meeste andere offers wel, maar niet van deze zondoffers waarvan het bloed in het heiligdom was gesprenkeld. Zij hadden dus geen deel aan het altaar wanneer daar verzoeningsoffers werden gebracht. Zij hadden

dus ook geen aandeel in de verzoening zelf. Bovendien hebben deze offers sinds Jezus' offer aan het kruis hun geldigheid definitief verloren (zie ook hoofdstuk 10:18).

Als beeld van deze zondoffers heeft Jezus, het volmaakte offer, buiten de poort geleden aan het kruis. Het is dat Altaar - het kruis - waaraan wij als gelovigen wel deel hebben, dat wil zeggen dat wij wel aandeel in de verzoening hebben. Zij die in de tabernakel dienen niet mogen eten van dit Altaar (daarmee wordt bedoeld de religieuze mensen die het nog van de regeltjes van het oude verbond verwachten).

En door middel van het avondmaal hebben wij voortdurend deel aan dit Altaar

Application - Het spat er af! Aan alle kanten! In deze brief aan de Hebreëen wordt echt klip en klaar duidelijk gemaakt dat het oude verbond met al zijn regeltjes, moetjes en wetjes, en al het gedoe met herhalende offers rond het altaar voorbij zijn, over, uit.

Paulus schrijft daar ook over, lees maar mee: "*Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen*" (Kolossenzen 2:20-22).

"Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood." (Romeinen 8:2)

"Het geloof door de liefde werkzaam Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten." (Galaten 5:1)

"U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen." (Galaten 5:4-5)

Wij zijn in Christus vrijgemaakt!

Prayer - Vader dank U wel dat met het offer van Uw Zoon het Nieuwe Verbond is ingegaan, het Verbond van de Geest en de genade, en dat daarmee alle wetten door U, Jezus, zijn vervuld. Dank U dat U Uw wetten, Uw leefregels in onze harten hebt geschreven en dat Uw Heilige Geest ons helpt om deze te houden. Dank U dat we mogen weten dat de overwinning reeds IS behaald en dat wij gekocht en betaald zijn door het kostbar bloed van Uw Zoon!