



Dagboek Johannes brieven



ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Johannes brieven

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 19 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



1 Johannes 1

Getrouw en rechtvaardig

Scripture - 1 Johannes 1 - "*En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. - Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.*" (:5, 8-10, HSV)

Observation - God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Niet zoals in het boeddhisme waar in het goede een stukje kwaad wordt geacht te zijn en waar in het kwade een stukje goed aanwezig zou zijn. Onzin!

Er waren dwaalleraars die beweerden dat zij niet zondigden en dus geen reiniging van zonden nodig hadden. Daarmee misleidden zij niet alleen zichzelf, niet alleen anderen, maar ze verklaarden eigenlijk daarmee het offer van Jezus voor overbodig voor zichzelf.

Maar zoals vers 10 zegt, zijn we leugenaars als we zeggen dat we niet zondigen. Gelukkig is onze Heer barmhartig en genadig, Hij belooft dat als wij oprecht berouw hebben en onze zonden belijden, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle (ja, alle) ongerechtigheid.

Application - Hoe staan wij hier in? Denken we af en toe ook niet dat het wel meevalt met ons? Dat we het eigenlijk best wel goed doen? Ik betrap me daar af

en toe wel op. Maar als ik dan nadenk over Gods grootheid, Zijn almacht, Zijn heiligheid, dan smelten die gedachten al snel weg...

De dwaling dat wij als christenen niet meer zondigen vinden we tegenwoordig ook nog wel, bijvoorbeeld in de doorgeslagen genadeleer zoals we die vinden bij de volgelingen van 'pastor Prince'. Het is natuurlijk kletsboek en de Bijbel leert ons dit zeker niet!

Maar wat een prachtig vers vinden we in dit gedeelte. Naast Johannes 3:16 is dit een vers om te memoriseren:

1 Johannes 1:9 - *"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."*

Prayer - Vader dank U wel voor Uw trouw, Uw almacht, Uw goedheid. Dank U voor Uw belofte dat wanneer wij wat we verkeerd doen belijden, dat U ons vergeeft en sterker nog, dat U ons reinigt van alle ongerechtigheid door het bloed van Uw Zoon.



1Johannes 2

Niet meer gebukt onder schuldgevoel!

Scripture - 1 Johannes 2 - *"Kinderen van mij, ik schrijf jullie dit om te voorkomen dat jullie zouden zondigen. En als iemand dan zondigt, weet dan dat we een voorspraak hebben bij de Vader, namelijk de Here Jezus zelf, de Rechtvaardige. Hij is het die onze zonden heeft uitgewist; trouwens, niet alleen die van ons, maar ook die van de hele wereld."* (:1-2, eigen vertaling)

Observation - Johannes schrijft al deze dingen om te voorkomen dat wij zondigen. Hij schrijft dit niet als wet, zo zit Johannes niet in elkaar, maar herderlijk, liefdevol. Vergeet niet, hij was al op hoge leeftijd toen hij deze brief schreef, en hij schreef waarschijnlijk aan mensen die onze zijn herderlijke zorg vielen en die hij al jaren gediend had. Wat opvalt is zijn gebruik van het liefdevolle "kinderen van mij". Misschien zouden wij gebruiken: "Ik schrijf jullie dit, lieve mensen"...

En als iemand dan zondigt... Zie? Johannes, op zijn hoge leeftijd, kent het leven en de moeilijkheden, hij weet uit ervaring dat een zondeloos leven niet mogelijk is. Daarom wijst hij ons op de Here Jezus Die onze pleitbezorger is.

Het woord "voorspraak" is een vertaling van het Griekse "paraklēton", een samengesteld woord vanuit "para", erbij, en "kaleo", roepen of noemen. Het is het woord dat ook bij de belofte van de Heilige Geest door de Here Jezus wordt gebruikt en dat daar wordt vertaald met "Trooster". "Paraklēton" betekent dus letterlijk de "Erbij Geroepene".

Die naam voor de Here Jezus is dan goed gekozen, want Hij is de Erbij Geroepene. Iemand die je bijstaat, iemand die jouw zaak mee verdedigt, die jouw zaak namens jou bepleit. Wij kennen dat woord ook, maar dan vanuit het Latijn, samen-

gesteld uit "ad", erbij, en "vocare" roepen; advocaat, de Here Jezus is jouw Middelaar. De vertaling met 'een voorspraak' (HSV) is volgens mij de beste.

Onder het woord verzoening in dit vers (vertaald als "uitgewist") ligt het Griekse woord 'hilasmos'. Dit woord is afgeleid van 'hilaskomai, of genadig stemmen, verzoenen', en geeft ten eerste eigenlijk de voltrokken daad aan van 'genadig stemmen', het genadig gestemd zijn. Als tweede betekenis geldt de '(concrete) verzoening' in het zoenoffer van de Here Jezus. Deze tweede vertaling past beter in de NT context. Het woord duidt daarom op het volbrachte verzoeningswerk van onze Here Jezus. Waar een aantal vertalingen vertalen met 'verzoening', gaat alleen de Willibrord Vertaling een stapje verder en vertaalt met 'die onze zonden uitwist'. Dat is ook de vertaling die ik heb gekozen.

Application - Wat een dijk van een tekst! Wat een voorbeeld van liefdevolle herderlijke (pastorale) zorg is Johannes toch... Niet voor niets staat hij bekend als de apostel van de liefde! Bijna teder schrijft hij de gemeente aan en roept hen op om vol te houden, niet mee te gaan in de dwalingen, maar aan leer en leven vast te houden, "om te voorkomen dat jullie zouden zondigen".

Hij weet dat dit toch zal gebeuren, en daarom legt hij nogmaals de nadruk op de Voorspraak die wij hebben in de hemel, namelijk onze Heer en Heiland Jezus Christus, Die aan de rechterhand van de Vader op de troon zit en daar pleit voor ons! (zie ook Romeinen 8:34).

Wij hoeven niet meer te leven met een last van schuldgevoel op onze nek! Onze zonden zijn uitgewist door het bloed van het Lam. De overwinning is behaald op Golgotha! Halleluja!

En vanuit het Liefdevolle en Vergevingsgezinde hart en karakter van God ligt die Vergeving (uitwissing) klaar voor iedereen die Jezus als Redder en Verlosser heeft aangenomen en die belijdt dat hij heeft gezondigd. Denk aan ons vers van gisteren (1Johannes 1:9). Ken je het al uit je hoofd?

Prayer - Vader dank u wel voor Uw knecht Johannes die ons zo'n prachtig liefdevol leven heeft voorgeleefd. Die met alles wat in hem was de Here Jezus navolgte. Dank U Jezus voor Uw verzoenend offer aan het kruis dat al onze zonden heeft uitgewist. Dank U dat Uw Geest ons helpt en leidt als wij luisteren. Dank U voor het overwinningsleven dat U voor ons hebt mogelijk gemaakt!



1 Johannes 3

Vrijheid en vrijmoedigheid

Scripture - 1 Johannes 3 - *"Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft."* (:18-24, HSV)

Observation - Johannes roept ons hier op om niet allen met de mond, maar ook met de handen te geloven. Voeg de daad bij het woord. In waarheid. Want dan weten we dat we in de waarheid zijn en hebben we vrede en rust. Ons hart (wij zelf) kan ons wel veroordelen, God doet dat niet als we in Jezus zijn (Romeinen 8:1, NBG51).

En als we dat eenmaal zeker weten en we veroordelen ook onszelf niet meer, dan verkrijgen we vrijmoedigheid om tot God te gaan (zie ook Hebreëen 4:16). En wat we dan ook bidden zullen we ontvangen omdat we naar Zijn wil leven.

Johannes herhaalt hier in zijn woorden ook het grote gebod: geloven in de Naam van Jezus en elkaar liefhebben. En als we dat doen blijft Jezus in ons en wij

in Hem. Als teken en zekerheid hebben we de Heilige Geest ontvangen Die in ons is.

Application - Wat een rust. We mogen hervormd worden in ons denken (Romeinen 12:2) zodat we onszelf niet meer veroordelen, want God doet het ook niet meer. Dan staan we pas echt in de vrijheid, dan zijn we pas echt Vrijgemaakt!

Dan kunnen we ons geloof ook handen en voeten geven, in vrijheid en vrijmoedigheid. We staan immers vrij tegenover God en tegenover onszelf. En we hebben van Hem Zijn Geest gekregen die ons leidt en helpt.

Laten we ons daar naar uitstrekken, zodat de wereld ziet dat wij anders zijn, apart gezet. Dan zullen ze vanzelf aan ons komen vragen wat dat toch is, wat wij hebben. En dan kunnen we getuigen van onze grote God!

Prayer - Vader dank U wel dat U ons niet meer veroordeelt, en dat we daarom ook zelf in de vrijheid en de vrijmoedigheid mogen staan tegenover U en tegenover onze naasten. Dank U Heer voor Uw geweldige genade, en voor Uw Heilige Geest. Dank U wel dat U ons leven leidt.



1 Johannes 4

Onderscheid de geesten

Scripture - 1 Johannes 4 - "*Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.*" (:1-4, HSV)

Observation - De geest van de mens heeft het vermogen contact met het bovennatuurlijke te leggen en te onderhouden (zie "Geest, ziel en lichaam" en "Geest en ziel". Zo kan de geest van de mens staan onder invloed van de Heilige Geest van God, of van de demonische machten van de duisternis.

Daarom schrijft Johannes hier dat we niet "iedere geest" (van een profeet) moeten geloven, maar dat we de geesten moeten "beproeven of zij uit God zijn". Hij schrijft deze woorden tegen dwalingen, namelijk dat het leven van Jezus op aarde alleen in een geestelijke gedaante had plaatsgevonden en dus geen vleeselijk leven was geweest.

Daar werd onder invloed van het Griekse denken aan gekoppeld dat men hier op aarde alles gewoon mocht doen waar men zin in had, omdat het stoffelijke en het onstoffelijke rigoureus werden gescheiden. Men vond in die dwaalleer alleen het geestelijke, het onstoffelijke, van belang.

Het onderscheid of een profeet namens God spreekt kan worden gemaakt door te luisteren naar de woorden van die profeet. Als hij over dit onderwerp belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, dan spreekt hij namens God, anders niet, dan spreekt hij namens de duisternis.

Johannes spreekt zijn lezers aan en vertelt hen liefdevol dat zij "uit God" zijn. Zij hebben overwonnen, want Gods Geest, die in hen is, is groter dan de demonische machten die in de wereld zijn.

Application - Hoe zien wij tegenwoordig of iemand uit God spreekt of niet?

Allereerst hebben we natuurlijk Gods Woord. Geen enkele profetie zal strijdig zijn met het Woord van God. Dat is de eerste toetssteen. Het leven van de profeet is ook een indicatie. In het leven van een profeet zal godsvrucht te zien zijn. Hij zal een heilig leven lijden, of minstens een leven dat gericht is op heiliging. En uit zijn antwoord op de vraag "wie is de Here Jezus voor jou?" kun je een heleboel afleiden over de staat van het geestelijk leven van de profeet.

Het belangrijkste wapen echter is het gebed en de gave van onderscheiding, die we allemaal mogen ontvangen als we God daarom bidden. God wil met zijn Geest onze geest leiden in dit belangrijke onderscheid. Als wij in Zijn liefde blijven, in Zijn Woord blijven, dan zijn wij in Hem en is Hij in ons.

Prayer - Vader dank U wel dat U ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat U Uw Geest hebt gegeven om ons te leiden, ook op het gebied van het beproeven en onderscheiden van geesten. Dank U wel Here Jezus dat U zowel Goddelijk als menselijk was toen U hier op aarde bij ons was. Dank U wel dat U op Golgotha de overwinning over de duisternis hebt behaald!



1 Johannes 5

Zekerheid in het geloof

Scripture - 1 Johannes 5 - *"Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.*

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen." (:13-14, 18-21, HSV)

Observation - In het slot van deze brief geeft Johannes nogmaals aan wat de reden is dat hij heeft geschreven: "opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God". Wij hebben de zekerheid van het eeuwige leven! En we hebben vrijmoedigheid om tot God te gaan, en wanneer wij bidden naar Zijn wil zal Hij ons geven wat we vragen.

Wanneer we wedergeboren (uit God geboren) zijn, zondigen we niet. Dat is een radicale tekst, zo op het eerste oog. Het is een van de teksten waar de genade-theologie op wordt gebouwd. Men neemt deze tekst letterlijk. Maar er staat wel iets achteraan: "wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem". De volledige intentie van de tekst is anders dan alleen vers 18a. Het gaat hier om onze totale levensstijl. We "blijven niet in de zonde" (zie Romeinen 6:1-2).

Het gaat er om dat we deze zondige levensstijl achter ons hebben gelaten en er op gericht zijn de wil van God te doen.

En dat kunnen wij door Hem Die ons bewaart, waardoor wij onszelf kunnen bewaren voor de zonde, zodat de boze geen vat op ons heeft! Het volbrachte werk van Christus bewaart ons. Het is Zijn bloed dat ons beschermt, reinigt en heiligt!

Want drie zijn er die getuigen, de Geest, het water en het bloed (:8). Ze getuigen van Jezus. De Geest getuigt in ons dat Hij de Christus is, het water van Jezus' doop getuigt van Hem en Zijn bloed getuigt in de kruisiging. En voor ons getuigt de Geest in onze wedergeboorte, het water als het teken van onze doop, en het bloed door bescherming, reiniging en heiliging.

Application - Heb jij de zekerheid van het eeuwige leven? Op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis en je Redding en Verlossing mag je dat hebben! Beseffen we ons dat nog?

Beseffen we ons nog dat we niet meer hoeven te zondigen? Dat de boze geen vat op ons heeft als we in Christus zijn en leven naar zijn wil? Kijk maar in Romeinen 8:1, er is geen veroordeling meer! Wij hebben Jezus leren kennen en willen leven zoals Hij dat van ons vraagt!

Dan mogen we ons realiseren dat wanneer we weerstand bieden, satan niet bij ons kan komen. "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden." (Jakobus 4:7, NBG).

Prayer - Vader dank U voor de zekerheid dat we bij U mogen horen! Dank U Jezus voor Uw offer aan het kruis, dank U Heilige Geest dat U ons beschermt en leidt. Dank U dat we mogen weten dat wat we U ook vragen naar Uw wil, dat U het ons zult geven. Dank U dat U ons bewaart tegen de listen van de boze en dat hij van ons vlucht wanneer we in Uw machtige Naam weerstand bieden!



2Johannes 1

Houd dwalingen ver weg!

Scripture - 2 Johannes 1 - *"Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen."* (:4-8, 18-21, HSV)

Observation - Johannes is blij met wat hij hoort over de mensen aan wie hij schrijft. Er zijn er onder hen die in de waarheid wandelen. Dat kan op twee manieren worden uitgelegd. Het kan betekenen dat slechts een deel van die gemeente in de waarheid is gebleven. Waarschijnlijker is dat hij met een beperkte groep uit die gemeente contact heeft gehad.

Johannes vervolgt met een oproep: "laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden". Liefde tot God en tot elkaar is de samenvatting van de wet "zoals u vanaf het begin gehoord hebt". Johannes roept hiermee dus feitelijk op om bij de overlevering te blijven.

Dat doet hij niet zomaar, zo blijkt uit het vervolg. Er zijn misleiders gekomen, dwaalleraren, die andere zaken leren, en bijvoorbeeld twifelen aan het mens-zijn van de Here Jezus. Zij stellen dat de Here Jezus ook tijdens zijn gang op aarde

geest was en geen vlees. Daarmee ontkennen zij Zijn plaatsvervangend lijden en halen ze het hart uit het Evangelie.

Johannes' zorg is om zijn kinderen in het geloof, dat zij niet verliezen waar ze voor geijverd hebben. Verderop roept hij op om deze dwaalleraren niet in huis te ontvangen, ja, ze zelfs niet te groeten, want een welgemeende groet bouwt aan een relatie, en je gaat op geen enkele wijze een relatie aan met een dwaalleraar, die immers de anti-christ vertegenwoordigt!

Application - Wat voor dwaalleringen herkennen wij op ons huidige christelijk erf? Ze zijn er nog steeds hoor, de mensen die wonderen ontkennen en rationaliseren, mensen die Jezus "wel een toffe gast" vinden maar Hem geen God noemen, mensen die dwepen met allerhande oosterse wijsheden en van daaruit vinden dat alle religies wel op hetzelfde neerkomen...

En wij worden opgeroepen ons verre te houden van deze lui. We mogen ze zelfs niet groeten! Hoe gaan wij daar mee om? Nodigen we hen uit om te spreken? Nee toch? Nodigen we hen uit in ons huis?

Laten wij elkaar liefhebben en blijven bij wat ons is overgeleverd.

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord dat ons leert hoe U wilt dat wij leven. Dank U Jezus dat U als mens in het vlees op aarde bent gekomen om voor en namens ons te lijden aan het kruis. Dank U dat U ons Uw Geest hebt gegeven om ons te helpen dwalingen te herkennen als we ze tegenkomen. Dank U Heer dat U ons beschermt tegen de boze!



3 Johannes 1

Sektarische trekjes?

Scripture - 3 Johannes 1 - *"Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. - Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente."* (:1-6, 9-10, HSV)

Observation - Johannes en Gajus hadden blijkbaar een goede band met elkaar. Hij houdt van deze man. Er zijn hem getuigenissen ter ore gekomen waar hij alleen maar blij van kan worden. Gajus is trouw en liefdevol. De gemeente waar hij dient weet dat ook.

Maar dan over Diotrefes. Deze man was een oudste in dezelfde gemeente - of misschien in een zustergemeente - een vooraanstaand persoon, wellicht een leider, want hij het de mogelijkheid om mensen uit de gemeente te stoten.

Diotrefes erkent het gezag van de oudsten, van de apostelen, niet. Hij wil "steeds onder hen de eerste ... zijn". Het gaat hem niet meer om de Naam, maar om zijn eigen naam. Zijn 'ik' zit op de troon. Hij is - op zijn best - een vleselijk

christen. Het niet willen erkennen van algemeen aanvaard gezag is een van de eerste tekenen van vleeselijkheid in mensen.

De gevolgen zijn duidelijk:

- * hij wil de eerste zijn (in aanzien staan);
- * hij erkent de apostelen niet (want die bedreigen zijn 'positie');
- * hij belastert de apostelen (om hen zo neer te halen en zich boven hen te stellen);
- * hij gooit mensen die het niet met hem eens zijn de gemeente uit.

Application - Herken je dit? Het begint al aardig sektarisch te klinken als je het zo beschrijft, nietwaar? Hoe vaak maken we dit niet mee, in min of meer deze vorm... Er zijn op ons christelijk erf veel groepen en dit speelt denk ik in verontwaardigend veel gemeenten. Waarom? Zonder onderzoek heb ik een vermoeden. Heel veel gemeenten ontstaan vanuit onvrede met een andere en leggen daarmee aan hun eigen wortel juist dit soort verschijnselen.

Maar laten we dit niet alleen om ons heen zoeken. Ik denk dat het goed is om af en toe eens even te reflecteren op onszelf en ook onszelf niet uit te sluiten van deze dingen. Wie heeft dat ten diepste niet zelf af en toe ook, dat hij (of zij) in aanzien wil staan...

Laten we onszelf hier af en toe op onderzoeken. Zoek een gebedsmaatje (van hetzelfde geslacht) en praat eens in de zoveel tijd je geestelijk leven door. Laat je van hart tot hart bevragen op deze en andere zaken. Het houdt je geestelijk leven gezond!

Prayer - Vader dank U voor Uw wijsheid! Dank U voor Uw Woord waarin wij Uw wijsheid mogen vinden. Wil ons helpen Vader om zo te leven als U dat van ons verwacht. Dank U dat U dat ook doet. Wijs ons maar de weg Heer naar een leven waar U ons voor hebt geschapen!