

# Dagboek Johannes

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



---

# Dagboek Johannes

© Gerard Wassink, 2012

Dit is deel 1 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



# Inleiding

***Lees je Bijbel, bid elke dag...*** Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.





# S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

**Scripture** - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

**Observation** - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

**Application** - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

**Prayer** - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



# Johannes 1, kom en zie

**Scripture** - Johannes 1:1-5 "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen".

en als tweede tekst Johannes 1:47-48a: "En Natanaël zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zeide tot hem: Kom en zie".

**Observation** - Een samenvatting van de stand van zaken in de wereld.

Aan het begin van dit hoofdstuk die prachtige tekst die mij elke keer weer raakt in haar poëtische schoonheid. Het Woord, synoniem voor de Heer Jezus. Hij was er al in den beginne en Hij was God (:1-2). Hij heeft de wereld en alles wat er in is geschapen (:3). Hij heeft ons het leven gegeven en Hij was het "licht der mensen" (:4). Hier wordt de verleden tijd gebruikt omdat we in de tijd na de zondeval leven. De mensenwereld wordt om deze reden voorgesteld als "de duisternis" en de mensen hebben het leven niet aangenomen (:5).

Is dit dan voorgoed verdwenen? Reddeloos verloren? Nee, gelukkig niet!!!

Ik moet hierbij denken aan Maleachi 4:2 "Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen;



gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal", een profetie over de komst van de Heer Jezus, als "Zon der Gerechtigheid".

We vangen hier als vooruitblik een glimp op van Pinksteren, waar het Leven van Jezus in de Heilige Geest wordt uitgestort. En zie daar ons tweede vers van vandaag: "Kom en zie!". De Zoon van God is hier. Een kernthema bij Johannes: Jezus als Gods Zoon. En Hij, het Licht is terug! Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

**Application** - Hoe ben ik bezig met dit wereldschokkende nieuws? Ik kijk om me heen en als ik mijn best doe om met geestelijke ogen te kijken, dan huilt mijn hart. Nog steeds geldt "en de duisternis heeft het niet gegrepen". Deze hele machtige, prachtige schepping wordt door ons mensen bezoedeld en misbruikt. Al deze prachtige mensen, door God geschapen, die de keuze maken om hun levens zonder Hem te leven. Ze beseffen niet dat ze hun leven weggooien, dat ze als dood zijn voor God.

En dat komt op zijn minst gedeeltelijk omdat wij, christenen, blijkbaar niet in staat zijn om - bijvoorbeeld door onze onderlinge liefde (Johannes 13:35) - te laten zien hoe het leven met "het Licht der Wereld" ook kan zijn.

**Prayer** - Vader, Here Jezus, Heilige Geest, helpt U ons alstublieft om dienstbaar te zijn aan de geweldige boodschap van Uw Koninkrijk dat gekomen is, dat soms ook op zich laat wachten, maar dat voorzeker tot voltooiing zal komen! Help ons om voorbij te zien aan ons eigen onvermogen, want U zult het Zelf doen door ons heen!



# Johannes 2, feestgangers, of volgers van Jezus?

**Scripture** - Johannes 2:23-25 "En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was".

**Observation** - Op eerste lezing vond ik dit een paar mysterieuze verzen. Wat kan de Heer Jezus hiermee bedoelen? Wil Hij niet dat ze Hem kennen? Hij "vertrouwde Zichzelf hun niet toe", omdat "Hij hen allen kende". Dit lijkt zo op het eerste gezicht tegenstrijdig met ons beeld van de Goede Herder.

We moeten ons echter goed bedenken wat de context van dit gedeelte is. Het was feest, Paasfeest. Mensen waren in Jeruzalem om feest te vieren. En nu is daar Jezus, Die allerlei wonderen doet en mensen geneest. De mensen vinden dat geweldig! Om die reden "geloofden velen in zijn naam". Geloof op het eerste gezicht.

Eerder in hetzelfde hoofdstuk veegde Jezus met een zweep de tempel schoon. Uit heilige verontwaardiging jaagt Hij de handelaren met alle offerdieren de tempel uit. Hier bestrijdt Hij dezelfde oppervlakkigheid, mensen die er een slaatje uit slaan door - nota bene in de tempel - handel te drijven en daarvoor een beste pacht aan de autoriteiten moesten betalen. Wie weet heeft hierin misschien ook wel meegespeeld dat er geen offerdieren meer nodig waren, want het Offerlam was hier!



Hoe dan ook, de Heer Jezus weet hoe wij mensen zijn. Het was voor Hem niet nodig "dat iemand van de mens getuigde". Lees maar mee in Psalm 103:14 "Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn". Hij weet dat de mensen op de wonderen en tekenen afkomen en dat dit enthousiasme geen enkele garantie biedt op een langdurig, diep geloofsleven.

**Application** - En hoe zijn wij? Zijn wij ook feestgangers? Enthousiast geworden door de geweldige dingen die we de Heer zien doen in vuur en vlam geraakt? Laten we het daarbij, met een geloof dat uitsluitend op deze speciale gebeurtenissen gebaseerd is? Een geloof dat derhalve slechts een paar millimeter diep is? Gaan we proberen dit gevoel vast te houden door van kick naar kick, van conferentie naar conferentie, van genezingsdienst naar genezingsdienst te gaan?

Of willen we toegewijde volgers van de Heer Jezus zijn, en willen we de diepten van zijn Woord doorgronden? Willen we groeien in een levende relatie met Hem Die ons fundament is? (lees ook 1Kor. 3). Bouwen we met hooi en stro, of met goud, zilver en kostbaar gesteente?

Zonder de diepten van het Woord zijn de wonderen en tekenen van de Heer Jezus niet te onderscheiden van die welke zijn tegenstanders doen. Zie 2Kor 11:13-14 "Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts".

Laat ons geloof, ons leven, niet gefundeerd blijven in de oppervlakkigheid van wonderen, tekenen en genezingen, in de uiterlijke kenmerken van Jezus' bediening. De werkelijke betekenis van Zijn leven ligt in diepere lagen die alleen te ontdekken zijn als we Hem daadwerkelijk met ons hele hebben en houden gaan navolgen.

Laat ons fundament steeds dieper en dieper in de Heer Jezus zijn!

**Prayer** - Vader, bewaar ons alstublieft voor een oppervlakkig geloof. Het is zo gemakkelijk Vader, om te blijven hangen in de emotie van het moment, en om te proberen deze oppervlakkigheden vast te houden. Het is niet wat U voor ons wilt

Heer, U wilt ons een echte relatie met U geven, waarin diepgaande rust is voor onze zielen. Neemt U ons maar aan de hand Vader en voer ons op de weg die nog veel verder omhoog voert!



# Johannes 3, water en Geest

**Scripture** - Johannes 3:3-6 "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest".

**Observation** - Nikodemus komt, net als veel andere mensen, onder de indruk van de wonderen en tekenen die hij Jezus ziet doen. Als vooraanstaande bijbelle-raar ("een mens uit de Farizeeën" (SV), "een overste der Joden") was hij aan het denken gezet. Hij benadert Jezus verstandelijk, als een echte leraar en begint niet met een vraag, maar met een stelling. "Wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar", want anders kunt U die wonderen niet doen. Hij erkent ook Jezus' grote kennis door hem met Rabbi aan te spreken.

De Heer Jezus geeft hier aan dat er meer voor nodig is dan het diep-onder-de-indruk-zijn van wonderen en tekenen om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Wederom geboren worden. Dat is nodig om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Het komt er op aan deze wonderen en tekenen te zien als tekenen van het rijk van God. En dat zou Nikodemus alleen kunnen inzien als hij wederom geboren zou worden.



Uit Nikodemus' vragen blijkt dat hij het nogal onzinnig vond wat de Heer Jezus hem zei. Hij vatte Jezus' uitspraak letterlijk op.

De Heer Jezus gaat niet direct op de vragen van Nikodemus in. Hij herhaalt alleen in iets andere bewoordingen zijn eerdere antwoord. Geboren worden uit water en Geest, dat is nodig om het Koninkrijk van God binnen te gaan. "zien" wordt vervangen door "binnengaan". Dat duidt op een bestraffing, Nikodemus had beter kunnen weten. Uit het optreden van Johannes de Doper had hij al een en ander kunnen leren, maar ook al in Ezechiël 36 staat dat God de Joden uit de verstrooiing terug zou brengen en dat Hij ze met zuiver water zou besprengen om hen zo te reinigen van al hun ongerechtigheden (:24-25). Een nieuw hart en een nieuwe geest zou Hij hen geven (:26). Hij zou Zijn Geest in hun binnenste geven. Met andere woorden: door water en Geest zou een nieuw volk ontstaan dat naar zijn geboden zou leven (:27).

Als laatste maakt de Heer Jezus nogmaals erg duidelijk welk onderscheid er aan de orde is. De onmisbaarheid van de nieuwe geboorte is uit te drukken als een onderscheid tussen vlees en geest (vgl. Rom. 8:5-9). Van nature behoort de mens tot het vlees ("wat uit het vlees geboren is, is vlees"). In die staat is het voor de mens onmogelijk om het geestelijke te begrijpen. Hiertoe moet hij eerst wederom of "van boven" geboren worden. Want wie uit de Geest geboren is, is geest. En zo iemand kan wél ingaan in het Koninkrijk van God.

**Application** - Hoe kunnen we nu weten of we wedergeboren zijn? We worden niet wedergeboren door iets speciaals te doen, maar door te geloven in de Heer Jezus als onze Redder. "allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven" (Joh. 1:12).

Wedergeboorte is het minimum - het startpunt - van het geestelijk leven. Het is de fundering waarop kan worden gebouwd. Van geestelijk leven, van geestelijke groei, kan geen sprake zijn wanneer iemand niet wedergeboren is. Er is dan immers geen leven in zijn geest. Als we proberen hem te onderwijzen zijn we bezig een dode te onderwijzen.

Het is daarom van het grootste belang dat iedere gelovige zonder enige twijfel weet dat hij wedergeboren is. Ook moet hij inzien dat deze nieuwe geboorte geen poging is om het vlees op te lappen of te transformeren naar geestelijk leven. Dat kan niet. As iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Hoe kan een mens weten dat hij wedergeboren is? Hij hoeft zich slechts deze vraag te stellen: heb ik geknield aan de voet van het kruis als hulpeloze zondaar en heb ik de Heer Jezus als mijn persoonlijke Redder ontvangen? Als hij die vraag bevestigend beantwoord, is hij wedergeboren.

**Prayer** - Vader dank U voor de aloude beloften uit Uw Woord, dat U een nieuw verbond met Uw volk zult sluiten. Dank U wel Heer Jezus dat U de weg voor dit nieuwe verbond hebt geopend door Uw dood en opstanding. Dank U Heilige Geest dat U het verbond hebt bekrachtigd op de pinksterdag, en dat U het nog steeds bekrachtigd in in de wedergeboorte van elk mensenleven dat zich overgeeft aan U.



# Johannes 4, we hebben Hem nu zelf gehoord

**Scripture** - Johannes 4:42 "en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is".

**Observation** - Wat een prachtig verhaal over Jezus met de Samaritaanse vrouw! De Heer Jezus laat ons in een notendop zien hoe evangelisatie werkt en Johannes vertelt ons wat de vrucht is.

Hij begint met het opbouwen van een relatie met de vrouw (:7-10). Als deze vertrouwensbasis er is durft zij Hem vragen te stellen (:11-12). Na Zijn uitleg (:13-14) wil zij dit levende water, waar Hij van spreekt, ontvangen (:15).

Relatie, vertrouwen, uitleg, overgave. Dat is de volgorde die we hier zien. En na de overgave kan de Heer Jezus haar confronteren met zaken uit haar leven om die op te ruimen (:16-18).

Nu kan de vrouw tot haar doel komen: aanbidden van God. Daar gaan haar volgende vragen dan over, maar nog op een vleselijk niveau: "waar moet men aanbidden?" (:20). Hij maakt haar duidelijk dat het niet de plaats is die van belang is, maar de hartsgesteldheid. Op God gericht en oprecht (:24 "in geest en in waarheid"). Dan leidt Hij haar tot de Waarheid (:26 "Ik, Die met u spreek, ben het").

De vrouw gaat terug naar haar woonplaats en begint te getuigen in haar eigen omgeving (:28-30) en de mensen kwamen op haar getuigenis naar Hem toe. "Velen uit die stad" geloofden in Hem op basis van de getuigenis van deze vrouw (:39).



Ze wilden meer weten en vroegen Hem om te blijven. Jezus blijft een paar dagen en geeft hen onderwijs.

Dan volgt een belangrijk vers, het thema van vandaag: "Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is" (:42). Mensen moeten zelf tot geloof komen. Niet op basis van de woorden van anderen, niet op basis van wonderen en tekenen waarover ze hebben gehoord, maar op basis van een eigen relatie met de Levende God!

God wil geen kleinkinderen, Hij wil kinderen!

**Application** - Hoe staat dat met ons, met mij? Geloof ik op basis van wat anderen mij vertellen? Of duik ik zelf in het Woord om van Hem te leren? Zoek ik zelf de stilte op om met Hem in gesprek te komen?

Neem ik voor zoete koek aan wat ik in de dienst hoor en ga ik met een fijn gevoel naar huis, of ben ik als de mensen uit Berea, die "zich gunstig onderscheidden van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren" (Handelingen 17:10-11).

Stimuleren we mensen om zelf in het Woord te lezen, zelf de stilte op te zoeken en Hem "te aanbidden in geest en in waarheid"?

**Prayer** - Vader, schep in ons een verlangen om met U te praten, in de stilte, in de natuur, door Uw Woord, geleid door Uw Geest in onze geest, met een oprecht hart, in de Waarheid Die U bent Heer Jezus. Help ons ook om te getuigen van de schatten die we gevonden hebben, leer ons Uw voorbeeld te volgen in het bouwen van relaties en vertrouwen, zodat ook wij mensen tot de Waarheid en tot U kunnen leiden.



# Johannes 5, geen nieuw slavenjuk!

**Scripture** - Johannes 5:45-47 "Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofde, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?"

**Observation** - De mensen om Hem heen begrijpen niet wat Jezus hen eigenlijk komt leren. Ze zijn zo lang gewend geweest om hun leven te laten bepalen door regeltjes, dat ze deze nieuwe leer - van vrijheid - niet of nauwelijks kunnen bevatten. Hij probeert hen duidelijk te maken dat de wet uit haar aard alleen maar kan oordelen, en dat Hij gekomen is om leven en vrijheid te geven (:21 en :24), ja, dat Hij het Leven is! (:26)

Aan de Heer Jezus is "het gehele oordeel" gegeven (:22). Waar in onze verzen van vandaag wordt gesproken van Mozes wordt de hele wet bedoeld (de eerste vijf Bijbelboeken staan bekend als "de gehele wet" of "Mozes"). Vergelijk ook 2Kor. 3:12-18, waar wordt gesproken van een "bedekking over hun hart" telkens wanneer "Mozes voorgelezen wordt" (:15). Maar gelukkig: "telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen" (:16). Jezus biedt ons vrijheid aan. Wij moeten ons daar dan wel toe bekeren (:16). Vergelijk ook Gal. 5:1-5.

De wet brengt de dood, de Geest brengt leven!

**Application** - Hoe zeer zitten wij - ook in onze evangelische gemeentes - nog vast aan wettisch gedrag? Zeg nu niet te snel dat we daar al los van zijn. Activisme is ook een vorm van wetticisme. We "moeten" dit, of we "zouden eigenlijk" dat nog even moeten doen... We "moeten" stille tijd houden, we "moeten" onze tien-den geven.

Zijn wij wedergeboren? Dan geldt voor ons: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een sla-venjuk opleggen" (Gal 5:1).

God verplicht ons tot niets. Hij laat de keuze aan ons. En als wij voor Hem kie-zen zullen deze dingen vanuit ons gelovig hart omhoog borrelen (Jak 2:18)

**Prayer** - Vader help ons alstublieft om niet te blijven hangen in de wet, of er in terug te vallen. U geeft ons in plaats daarvan genade, ja genade op genade! Na-tuurlijk mogen we ons uitstrekken naar voortgaande heiliging om steeds meer op U te gaan lijken, Heer Jezus, maar dank U wel dat U Uw Heilige Geest hebt gege-ven als Trooster en sterke Helper!





# Johannes 6, radicaal volgen

**Scripture** - Johannes 6:60-66 "Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 'Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?' Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: 'Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. 'Daarom heb ik jullie gezegd,' zei hij, 'dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.' Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee".

**Observation** - Wauw! Een hele kudde mensen die al een hele tijd met de Heer Jezus mee trokken, haakt af nadat Hij Zijn boodschap heel helder uitlegt. Zijn boodschap wordt door hen als "hard" aangeduid. Het was echt onverteerbaar voor hen.

De kern van Zijn woorden in de verzen 53 en 54 is dat men om eeuwig leven te krijgen Zijn vlees moet eten en Zijn bloed moet drinken. De nadruk in het Grieks ligt niet alleen op het tot zich nemen, maar op het kauwen, het zeer bewust eten. Hierin alleen een verwijzing naar het avondmaal zien doet tekort aan wat de Heer Jezus bedoelt. Veel meer doelt Hij op een innige verbondenheid met Zijn natuur door zich geestelijk te blijven voeden met Hem Die het Leven is.

De Heer Jezus weet dat een deel van Zijn volgelingen loopt te morren en vraagt hen dan ook "nemen jullie aanstoot aan wat Ik zeg?". Dit is precies wat er

ook vaker in de Bijbel blijkt. Zodra mensen er achter komen dat Jezus volgen ook zelfopoffering betekent, koemen ze voor een hele duidelijke keus te staan. En soms haken ze dan af.

Jezus legt het nog een keer uit door hen de sleutel tot verstaan te geven (:63). Het is de Geest die levend maakt, het vleeselijk (of: ziels) proberen te begrijpen is van geen enkel nut.

Het gevolg is dat "vele van zijn discipelen" afhaken en niet langer met Hem mee trekken.

**Application** - Hoe geven wij vorm aan de radicaliteit van Jezus' boodschap? Waaruit bestaat onze zelfopoffering? Of gaan we gewoon ons dagelijks leventje gezapig door en vinden we het wel goed allemaal?

Het navolgen van Jezus vraagt van ons dat we Hem op de eerste plaats zetten in ons denken, dat we Hem op de eerste plaats zetten in ons handelen, dat we Hem op de eerste plaats zetten in de besteding van onze tijd en ons geld, kortom, dat we Hem **RADICAAL VOLGEN!**

**Prayer** - Vader, U kent ons, U heb ons gemaakt. U weet wat onze diepste verlangens zijn. Heer Jezus, U weet onze moeiten met Uw radicale boodschap van zelfopoffering. Help ons alstublieft Heer, met de steun en de verlichting door Uw Geest om er achter te komen welke dingen ons nog in de weg staan, en help ons Heer om deze hindernissen op te ruimen en U radicaal te volgen.



# Johannes 7, volle confrontatie

**Scripture** - Johannes 7:30 "Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen".

**Observation** - In dit hoofdstuk zien we wat het betekent als Jezus zegt: "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard" (Mat. 10:34).

Hij confronteert allerlei mensen en leringen met de Waarheid. Zonder Zich te bekommeren om wat zij er van zouden kunnen vinden.

Er was niemand die geen mening over Hem had (Joh 7:10-13). Anoniem naar het feest gekomen, spreekt Hij toch, en iedereen is verbaasd over Zijn woorden. En telkens weer confronteert Hij de religieuze Joden met de wet, die zij niet houden (:14-24).

Ook toen was het al zo dat velen tot geloof kwamen door de tekenen die zij zagen (:31). En dat is voor de wetenschappers van die tijd weer reden genoeg om een arrestatiebevel tegen Hem uit te vaardigen (:32).

Verdere verdeeldheid volgt als Jezus het begin van Jesaja 55 koppelt aan een profetie over de Heilige Geest (:37-39).

En de wetenschappers van die tijd reageren zoals de wetenschappers van onze tijd dat soms ook doen: ze negeren de feiten omdat wat er gebeurt niet past binnen hun wetenschappelijk wereldbeeld (:45-52). Nikodemus, die we al eerder hebben gezien, verdedigt Hem nog, maar ze luisteren niet naar hem.



**Application** - Wie zij wij? Zijn wij de broers van Jezus die Hem eigenlijk niet geloven? Zijn wij de mensen die op basis van tekenen tot geloof in Hem komen? Zijn wij de wetenschappers die alles wat niet in onze eigen denkbeelden past ontkennen en wegedeneren? Zijn wij Nikodemussen die Hem verdedigen?

**Prayer** - Vader wilt U ons genadig zijn en Here Jezus wilt U ons maar onderwijzen door de zachte stem van Uw Heilige Geest. Help ons Uw zachte stem te verstaan Here temidden van alle discussies om ons heen en de roerige soms vastgeroeste gedachten in onszelf.



# Johannes 8, grote schoonmaak

**Scripture** - Johannes 8:31-32,36,43,47 "Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. - Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. - Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. - Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt".

**Observation** - Als we maar in Zijn Woord blijven, dan kunnen we volgelingen van Hem zijn. Waarom? Omdat we dan de Waarheid leren kennen, die ons zal vrijmaken!

Maar waarom moeten we dan vrij gemaakt worden, zo vragen de Joden zich af. Zij voelden zich geen slaven, maar vrije mensen. De Heer Jezus maakt hen duidelijk dat ze slaven van de zonde zijn (:34). Dat kan ook niet anders. Dit is de slavernij van de wet, waar Paulus ook vaak over schrijft. De wet is een harde, oordelende tuchtmeester.

Daartegenover vinden we de Heer Jezus die van zichzelf zegt: "Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand, en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft" (:15-16). En wanneer Hij ons vrij maakt, zullen we echt vrij zijn, vrij van de wet en vrij van haar oordeel! (:36).

Maar zij kunnen Zijn Woord niet horen. Er ligt namelijk een bedekking over hun hart (vgl. 2Kor. 3:14-18), die pas verdwijnt wanneer zij de Heer Jezus aan nemen (:47).

**Application** - Op welke gebieden van mijn leven leef ik nog onder het juk van de wet? Erken ik dat de Heer Jezus mij vrij heeft gemaakt, ook op dat gebied? Wil ik mijn zekerheden (de wet) loslaten en Hem onvoorwaardelijk volgen? Of vind ik dit te eng en wil ik de (schijn-)zekerheid die de wet geeft vasthouden?

Overgave aan de Heer Jezus geeft rust! Dat kan ik je verzekeren! Ik heb dat al op verschillende gebieden van mijn leven gemerkt. En Hij is geduldig en verwacht niet dat we alles tegelijk opruimen. Het mag stap voor stap, gelukkig maar.

Een ding is zeker: Hij staat voor ons klaar. Altijd. Overal!

**Prayer** - Vader dank U wel voor het offer van Uw Zoon! Heer Jezus, dank U dat U niet oordeelt zoals mensen dat doen, maar altijd waarachtig. Wilt U ons helpen telkens weer nieuwe gebieden in ons leven te vinden om op te ruimen?





# Johannes 9, blinden zien

**Scripture** - Johannes 9:25 "Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan".

**Observation** - We zien hier voor onze ogen de profetie uit Jesaja 29 in vervulling gaan: "Te dien dage zullen de doven Schriftwoorden horen, en van donkerheid en duisternis verlost, zullen de ogen der blinden zien" (:18). Lees ook de verzen 17-24 uit dit prachtige hoofdstuk!

Jezus' leerlingen reageren vanuit hun opvoeding: "wie heeft gezondigd, deze, of zijn ouders?" (:2). Zij zaten nog vast in hun oude denkpatronen (zo herkenbaar). Blijkbaar zagen zij ziekte als straf op zonde. Op zich geen verkeerd idee, in de bredere context van de zondeval, maar de Heer Jezus maakt in dit geval duidelijk dat deze ziekte is toegelaten opdat God's glorie zichtbaar zou worden (:3).

De burenen kunnen hun ogen niet geloven, ze twijfelen zelfs of hij het is (:9). Hij doet zijn verhaal en ze brengen hem bij de Farizeeën (:13).

De Farizeeën reageren ook direct vanuit veroordeling (:16a). En ze geloofden hem gewoon niet en roepen zijn ouders erbij (:18). Zijn ouders getuigen dat hij hun zoon is en dat hij blindgeboren was. Maar verder durven ze niet gaan, want ze waren bang (:22). Ze zeggen: hey, vraag het hem zelf, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken!

Dan vragen ze het weer aan hemzelf, en dan komt dat prachtige antwoord in ons vers van vandaag (25).

Na zijn getuigenis schelden ze hem uit en vallen terug op hun oude denken, op Mozes en de wet. Uiteindelijk mondt dat uit in hun super-arrogante antwoord in vers 34: Wat denk je wel, je bent niet geleerd, en wil jij ons vertellen hoe het in elkaar zit? "En zij wierpen hem uit"... Zaken en mensen die niet in de goedgekeurde denkbeelden passen worden verwijderd. (Zie ook de angst van de ouders in vers 22)

**Application** - Een ontmoeting van een open hart met Jezus leidt tot heling en herstel. Je wordt van donkerheid en duisternis verlost en je gaat zien! In de wedergeboorte ontvang je de Heilige Geest, die jouw geestelijke ogen een oren wil zijn, en Die jouw denken en je gevoelens wil verlichten. Hij zal ons wijzen op Jezus.

**Prayer** - Vader, wilt u mij helpen mijn oude denkpatronen los te laten? Heer Jezus, ik dank U dat U mij ziende hebt gemaakt in mijn wedergeboorte. Dank U Heilige Geest, dat U mijn gedachten wilt verlichten. Wilt U mij helpen om die hulp steeds meer en meer toe te laten?



# Johannes 10, in Zijn handpalm

**Scripture** - Johannes 10:10,14,17-18,29 "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. - Ik ben de goede Herder en Ik ken de mijne, en de mijne kennen Mij. - Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen. - Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één."

**Observation** - Een getuigenis van de Here Jezus over Zichzelf en over Zijn relatie met ons. Zo laat dit hoofdstuk zich wat mij betreft omschrijven. Een paar verzen licht ik er uit.

Het doel van Jezus' komst is om ons het leven te geven en overvloed (:10). Niet "in overvloed", het is niet een leven in materiële welstand dat Hij ons hier belooft, maar het overvloedige leven. Het door Hem gegeven leven staat centraal. De Griekse tekst duidt aan "dat zij leven hebben en (het) overvloedig hebben". Hierin onderscheidt de Here Jezus Zich van de dieven en rovers die Hij in het voorgaande heeft beschreven, en die alleen maar hun eigen zelfverrijking tot doel hebben en daartoe het doden van schapen niet uit de weg gaan.

Zij die dit overvloedige leven van Hem hebben ontvangen zijn door Hem gekend en Hij is door hen gekend, ze kennen Zijn stem (:14). Dit wederzijdse kennen is niet zomaar een verstandelijk kennen, maar moet in verband met het OT ge-



bruik van het woord kennen worden gelezen als de uitdrukking van een intieme relatie.

In de verzen 17 en 18 lezen we dat de Here Jezus de totale macht over Zijn eigen leven van Zijn Vader had gekregen. Niemand neemt zijn leven, Hij heeft het gegeven. En waarom? "Opdat" (SV) Hij het weer op zou nemen. Deze verzen geven de absolute eenheid en eenstemmingheid aan tussen Vader en Zoon. Het is in hun volmaakte onderlinge liefde dat Zij dit besluit hebben genomen "opdat wij leven zouden hebben en (het) overvloedig zouden hebben".

Dit overvloedige leven (:10) dat de Here Jezus ons geeft is het eeuwige leven (:28) dat Hij weer van de Vader heeft ontvangen. En wat de Vader Hem heeft gegeven gaat alles te boven (:29). Niemand kan ook maar iets roven uit de hand van de Vader, en ook niet uit Jezus' hand, want Zij zijn één (:29). Vergelijk ook Romeinen 8:35-39.

**Application** - Wat een wetenschap! Als we Zijn offer hebben aanvaard en ons hebben overgegeven aan Zijn redding en verlossing voor ons persoonlijk, zijn we in Gods hand en kan niemand, echt niemand ons daaruit meer roven!

We kunnen daar wel eens aan twijfelen, maar dan mogen we gaan staan op de beloften in Gods woord, bijvoorbeeld uit Jesaja 49:16: "Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift". Anderen mogen je misschien vergeten, God niet. Hij heeft onze namen in Zijn doorboorde handpalmen gegrift!

**Prayer** - Vader dank U wel voor deze geweldige beloften. Here Jezus, dank U wel voor Uw goede herderlijke zorg voor ons. Heilige Geest, wilt U ons telkens als we even mismoedig zijn of down, ons optillen en ons de beloften uit Uw Woord te binnen brengen? Dank U dat U dat zult doen!



# Johannes 11, alles op Zijn tijd

**Scripture** - Johannes 11: "9 Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; 10 maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is".

**Observation** - Opmerkelijke verzen waar mijn oog op viel vandaag. Op de vraag van de discipelen of het wel verstandig was om weer terug naar Judea te gaan antwoordt de Here Jezus zo op het eerste gezicht in raadsels. Zijn leerlingen stelden deze vraag niet voor niets. Ze waren met zijn allen immers net uit Judea vertrokken, waar de Joden Hem wilden stenigen (Joh. 10:31,39).

De leerlingen hadden nog niet het juiste zicht op het werk van God en Jezus' lijdende rol daarin (Marc. 8:31, 9:31, 10:32-34).

Het antwoord van de Here Jezus doet denken aan wat Hij zei in Joh. 9:4: "Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan". Het einde van Jezus' werkdag - de "nacht, waarin niemand werken kan" - is nog niet aangebroken. Welke voorzorgsmaatregelen de leerlingen ook zouden nemen, ze konden de periode niet verlengen. Welke acties door Zijn tegenstanders ook zouden worden ondernomen, ze zouden de periode niet kunnen verkorten.

De dag van Jezus' werk is van eeuwigheid door God bepaald, en daarom zou Jezus Zich niet stoten als Hij naar Judea zou gaan. Hij moest daar zijn! Zo is de opwekking van Lazarus onderdeel van het grote heilsplan van God.

Ik moest hierbij ook denken aan Jesaja 55, waar we in vers 6 vinden: "Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is".

**Application** - Gods plan omspannt de eeuwen. Hij was. Hij is. Hij komt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij dezelfde. Zijn plannen veranderen niet.

Wat een rust geeft dit. Te mogen weten, te mogen vertrouwen dat we in Zijn plan leven. En dat als we ons aan Hem overgeven, we onderdeel mogen zijn van Zijn grote werken. Hij heeft er immers voor gekozen Zijn plannen uit te voeren door ons heen. 1Kor 3:9 "Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij".

**Prayer** - Vader dank U wel dat we ons geborgen mogen weten in Uw machtige heilsplan. Dat we Uw akker, Uw bouwwerk zijn, en Uw medearbeiders. Here Jezus, dank U dat U het pad dat de Vader voor U had klaargelegd hebt gelopen en dat U Uzelf door de Heilige Geest hebt laten leiden om de zaken op de goede tijd te doen.





# Johannes 12, de Here tegemoet

**Scripture** - Johannes 12:31-32 "Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken"

**Observation** - De overwinning wordt behaald! Jezus kondigt het hier aan! Het begint al in het begin van ons hoofdstuk van vandaag: "Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis" (:3). Jezus wordt gezalfd. En Hij wordt binnengehaald door het volk als Koning: "zij namen palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israël!" (:13).

Mensen willen Hem graag zien en spreken, "Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden" (:23). De Vader bevestigt Jezus in zijn positie: "Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!" (:28).

Er is een zekere vergelijking met koning David te maken, zoek in 1 en 2 Samuel maar eens naar parallellen met dit verhaal en ontdek hoe David's leven in zekere zin al een voorafschaduwung van Jezus' leven was.

Parallel hieraan neemt het verzet van de oversten van de Joden toe (verzen 10-11, 19, 42). Waar Jezus komt en spreekt volgt verdeeldheid. Dat kan ook niet an-

ders, want Hij stelt het onechte aan de kaak, de onoprechtheid, de huichelarij. Het gaat zelfs zo ver dat "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze" (:40). God verhardt het hart van de ongelovigen; he die zich bewust van Hem hebben afgewend, zoals een Farao's hart werd verhard.

Maar dan die heerlijke belofte in vers 32: "en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken".

**Application** - Leef ik iedere dag in de verwachting van de spoedige wederkomst, van dat glorieuze moment dat " wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Tess. 4:17)?

Of ben ik in verzet, zoals de Farizeeën en schriftgeleerden? Wil ik mijn leven voor mezelf houden (:25)?

**Prayer** - Vader ik loof en prijs U voor de geweldige beloften uit Uw Woord. U belooft ons de overwinning Heer, behaald door het offer van de Here Jezus. Wilt U met Uw Heilige Geest ons helpen ons leven te delen in plaats van het voor onszelf te houden, en elke dag te leven in de verwachting van Uw spoedige komst? Dank U Heer dat U ons komt halen en dat wij altijd met U zullen zijn!



# Johannes 13, amme nooit niet!

**Scripture** - Johannes 13:8-9 "Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd!"

**Observation** - Wat een prachtige kerel toch, die Petrus. Heethoofd, driftkop, ongeduldig mannetje, primair. En zoals we in de verzen van vandaag kunnen lezen was hij ook: RADICAAL! Dit is nu precies eigen aan radicale mensen, ze slaan als dat nodig is als een blad aan de boom om.

Jezus geeft de discipelen het voorbeeld door hen als Meester-Knecht de voeten te wassen, als symbolische handeling die vooruitwijst naar Zijn totale vernedering waaraan wij ons mogen overgeven tot onze redding. Petrus ziet alleen de situatie, en niet de betekenis. Hij weigert dan ook resoluut. Vandaag zouden wij zeggen "Amme nooit niet!!! Echt niet, dat U mij de voeten gaat wassen!".

Maar dan zegt Jezus "Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij". Petrus slaat acuut om, zoals alleen een radicale volger dat kan. Je ziet het gebeuren! Het is zo herkenbaar, voor jou ook? Ik moet er altijd ook wel wat om lachen... "Maar dan niet alleen mijn voeten Heer, dan ook helemaal!". Prachtig, wat een kerel...

Maar als men naar een maaltijd ging, was het goede gewoonte zich van te voren te baden. De voeten werden dan doorgaans gewassen omdat men ten slotte toch naar de plaats van de maaltijd moest lopen. De voetwassing was hiermee niet



de reiniging, maar meer een symbool ervan. Doordat men gebaad had, was de rest van het lichaam al rein. Toch biedt Petrus dan ook alle onbedekte lichaamsdelen aan om ook te worden gewassen. Hij wil er echt helemaal, hals over kop, bij horen.

Met Petrus is het helemaal goed gekomen. Lees maar in 1 Petrus 1:14-15: "Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel;". Nog steeds radicaal, maar wel wat bedaarder, en zich bewust van het feit dat ook hij onwetend is geweest.

**Application** - Laat ons ook worden als Petrus, als we driftkoppen zijn, opvlie-gend, ongeduldig. Laten we aan de voeten van de Here Jezus gaan zitten en ons laten onderwijzen. Laten we ons door Zijn zachtmoedigheid laten inspireren om milder te worden, geduldiger en zachtmoediger.

Maar laten we er alsjeblieft voor waken dat we onze radicaliteit niet kwijt raken! Dat deed Petrus ook niet, lees het tweede hoofdstuk van zijn tweede brief maar eens (2 Petrus 2).

**Prayer** - Vader dank U wel dat U mij helpt om mijn ongeduld om te vormen naar radicale keuzes. Dank U wel Here Jezus, dat U ons het ultieme voorbeeld van zachtmoedigheid, nederigheid en radicaliteit heeft gegeven. Wilt U mij inspireren met Uw Heilige Geest Inspirator om steeds meer te worden als U?



# Johannes 14, de Erbij Geroepene

**Scripture** - Johannes 14:25-26 "Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb".

**Observation** - De Trooster, Die ons door de Vader wordt gegeven (:16) en Die helpt op onze weg naar de vele woningen die de Here Jezus voor ons bereidt in het huis van zijn Vader (:2) voor wanneer Hij ons komt halen (:3) en Die ons alles leert en te binnen brengt wat Jezus ons heeft geleerd (:26).

We zien hier de aankondiging door de Here Jezus van de vervulling - in Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest - van de profetie in Jeremia 31:33 "Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn".

De Trooster of Helper die ons hier wordt beloofd heet in het Grieks "parakletos". Para kennen we bijvoorbeeld in ons woord para-medisch. Naast de medicus, "erbij". Kletos komt van het werkwoord kaleo, roepen. Kletos is het bijvoeglijk naamwoord en betekent "geroepen".

We kennen het ook in een Latijnse vorm in ons dagelijks leven. In het Latijn wordt het namelijk "ad" - erbij - "vocare" - roepen - "advocaat", iemand die je erbij roept als je hulp nodig hebt, een bemiddelaar tussen jou en het recht, de wet.

De Heilige Geest getuigt van Jezus, onze Éne Middelaar, zoals Paulus ook aan Timoteüs schrijft in 1 Tim 2:5-6, "Want er is één God en ook één middelaar tus-

sen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd".

Deze Trooster, Parakleet, Middelaar, de Erbij Geroepene staat ons bij in ons hart (Jer 31) en leert ons en brengt ons alles te binnen wat Jezus ons heeft gezegd!

Daar kunnen we mee op weg: "Staat op, laten wij vanhier gaan"! (:31).

**Application** - Wat een boodschap! Onze Almachtige God Die in ons hart zijn intrek neemt om ons te leiden en te helpen als wij ons aan Hem overgeven en Hem dat vragen. In die wedergeboorte neemt Hij ons op in Zijn nieuwe verbond, het verbond van de Geest en de genade!

We ervaren dat ook. Op de momenten dat het even moeilijk is, kunnen we in onze geest rust ervaren, maar woedt in onze ziel strijd door onzekerheid, bezorgdheid, etc. We mogen dan de Trooster, de Helper erbij roepen en onze ziel bemoedigend (laten) toespreken. Dan verdwijnt de onzekerheid, de bezorgdheid en komt de rust ook in onze ziel terug.

Dit is ook wat David bedoelde toen hij in Psalm 42:6 schreef: "Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!".

**Prayer** - Vader dank U wel dat U in Uw huis genoeg ruimte hebt voor iedereen die dat wil. Here Jezus dank U wel dat U al bezig bent met in het huis van Uw Vader vele woningen te maken. Heilige Geest, Trooster, Helper, dank U wel dat wij U erbij mogen roepen als Erbij Geroepene, als we het even niet zien zitten, als we hulp nodig hebben, dat U gevraagd en ongevraagd ons helpt!





# Johannes 15, snoei en groei

**Scripture** - Johannes 15:1-2, 26-27 "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. - Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij"

**Observation** - Jezus is de wijnstok waarop wij zijn geënt. God de Vader is de landman. De landman bemest en bewatert de planten. Hij schept de voorwaarden voor groei, geeft voedingsstoffen (mest) en middelen (water, wortels en een stevige stronk) om de voeding op te nemen. Hij is het die de enten ent op de stronk. En als de enten dan beginnen te groeien hebben ze een doel: vrucht dragen, opbrengst opleveren!

De ranken of enten doen dat vanzelf. Ze kunnen niet anders, want ze zijn daarvoor bedoeld. Als ze goed geënt zijn en aanslaan, dan kan de voeding die wordt aangeboden ze goed bereiken. Er zijn dan mooie kanalen ontstaan die de in het water opgeloste voeding transporteren vanuit de grond naar de toppen van de ranken.

Om er nu voor te zorgen dat de opbrengst maximaal wordt zal de landman er voor zorgen dat de ranken niet te ver uitlopen, omdat dan alle voeding naar takken en bladeren gaat en er minder overblijft voor de vorming van vruchten. De ervaren landman weet hoeveel bladeren de rank nodig heeft om goede vrucht te dragen. Dat houdt Hij in evenwicht.

Er zijn jammer genoeg ook ranken die niet goed aanslaan. De vorming van de kanaaltjes is verstoord, waardoor de voeding de toppen niet bereikt. Ze verdorren of verpieteren. Die zullen geen vrucht dragen. Daarom worden ze weggenomen, zodat ze geen voeding en licht wegnemen voor de goede ranken.

Onze voeding is Gods Woord (en dat is Jezus, zie Joh. 1:1), dat ons duidelijk wordt gemaakt door de Heilige Geest (het Levende Water, zie Joh 4:14 en 23). Als Gods Woord door de Heilige Geest in ons werkt, ontstaat de vrucht vanzelf, daar hoeven wij ons niet voor in te spannen. Het is Gods werk! Wel zal Hij ons af en toe snoeien, daar moeten we op voorbereid zijn.

Maar dan gaat ook voor ons op: "de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal van Mij getuigen; en gij moet ook getuigen". Dat gaat dan vanzelf. De Geest getuigt van Jezus en dat doet Hij door ons heen, soms door woorden te gebruiken.

**Application** - Hoe wordt ik gesnoeid? Wat knipt Vader bij mij weg om me meer vrucht te laten dragen?

In elk geval heeft Hij al veel ongeduld, sarcasme en ego-centrisme bij me weggenomen. Deze dingen stonden het op-anderen-gericht-zijn in de weg en kostten veel energie. Dat ging ten koste van vrucht dragen. Hij doet mijn zachtmoedigheid en zelfbeheersing (lees Gal 5:22) nog steeds toenemen. Behalve dat dit het leven aangenaamer maakt, zorgt het ook voor de mogelijkheid om meer vrucht voor Hem te dragen.

**Prayer** - Vader, dank U wel dat U de landman bent, ik zou me geen betere snoeier kunnen voorstellen. Dank U Here Jezus dat U door Uzelf te offeren een stevige Stronk van een Wijnstok bent geworden waar wij onze bescheiden plekjes op mogen innemen. Dank U Heilige Geest, dat U ons helpt door onze voeding, die in het Woord is, verdund en opgelost tot ons te brengen zodat we het kunnen opnemen in de concentratie die we op dat moment kunnen hebben!



# Johannes 16, bemoediging

**Scripture** - Johannes 16:1, 33 "Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. - Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen".

**Observation** - Het zal niet gemakkelijk worden voor discipelen van de Here Jezus. Er zal vervolging komen. Dit hele hoofdstuk is ingesloten in de twee verzen van vandaag en dit gedeelte is dan ook één grote bemoediging van de Here Jezus aan zijn discipelen.

Als eerste benoemt Jezus dat er mensen zullen zijn die christenen zullen vervolgen en die zullen menen God daar een plezier mee te doen. Dan verklaart Hij zijn heengaan. Immers wanneer Hij geen plaats maakt kan de Trooster, de Erbij Ge-roepene (zie bespreking Johannes 14) niet komen.

En wat zal de Heilige Geest dan doen als Hij komt? Allereerst zal Hij op Jezus wijzen (Joh 14:26).

Hij zal de "wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel" (:8). Dat hoeven wij dus niet te doen! We hoeven anderen niet te vertellen hoe verkeerd ze handelen. We mogen ze voorleven wat het is om christen te zijn zodat ze naar de Heer toetrokken worden door onze onderlinge liefde. De Heilige Geest maakt ze dan wel duidelijk dat ze hun oude leven achter zich moeten laten!

Hij zal "u de weg wijzen tot de volle waarheid" (:13). Dit is nogal wat! De Here Jezus belooft ons hier dat als we goed naar de leiding van de Heilige Geest zullen



luisteren, Hij ons in de volle waarheid zal leiden! Hij zal ons helpen alles te weten wat wij voor ons leven nodig hebben.

De Here Jezus, de Heilige Geest en de Vader zijn één (:14-15). Hiermee sluit de Here Jezus aan bij de kernbelijdenis van de Joden uit Deuteronomium 6:4, het sj-ma israël: "Hoor Israël: de Here is onze God; de Here is één!".

**Application** - Wat zijn wij bevoorrechte mensen, dat we zulke beloften hebben gekregen. God zelf is bij ons en zal ons helpen de volle waarheid te vinden. En de Here Jezus zei van Zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

We mogen in Hem wandelen, Hij is de Weg.

We mogen Hem door de Heilige Geest leren kennen, Hij is de Waarheid.

We mogen in Hem verzekerd zijn van eeuwig Leven, Hij is het Leven.

**Prayer** - Vader dank U wel voor de Weg die U met ons gaat. Here Jezus, dank U wel dat we in U de Waarheid mogen leren kennen. Heilige Geest dank U wel dat U ons de Weg wijst naar het Leven! Drie-enig God, geloofd en geprezen zij Uw naam nu en voor eeuwig!



# Johannes 17, Gods verlangen

**Scripture** - Johannes 17:26 "Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen".

**Observation** - In dit gebed praat de Here Jezus met Zijn Vader over zijn bediening. De gebeurtenissen passeren de revue en worden door het woordje "opdat" van redenen voorzien. Zo kunnen we zien wat de bedoeling van Jezus' bediening was.

Het belangrijkste doel staat direct aan het begin: God moest worden verheerlijkt; "opdat uw Zoon U verheerlijke" (:1).

God komt zijn beloften na; "opdat de Schrift vervuld werd" (:12).

God verlangt naar vreugde voor zijn kinderen; "opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben" (:13).

Wij mogen apart gezet worden in de waarheid; "opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid" (:19).

God verlangt naar eenheid, niet alleen onder ons, maar ook met ons; "opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn" (:21).

Het volgende doel is dat de wereld tot geloof komt: "opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt" (:21). Vergelijk 2 Petrus 3:9.

Want ook voor de rest van de wereld verlangt God naar herstel van eenheid, onderling en met Hem; "opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt" (:22).

God verlangt er naar dat liefde wordt verspreid, Hij IS immers Liefde; "opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen" (:26).

**Application** - Jezus bedoelingen komen behalve in de bergrede denk ik nergens zo duidelijk tot uiting als hier, waar Hij zijn hart uitstort bij de Vader. Mooi is ook de opbouw; van de discipelen (tot aan vers 19) naar de rest van de wereld vanaf vers 20).

Wat doen wij vandaag om de Liefde te verspreiden?

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw verlangens voor deze wereld en ons mensen. Dank U wel dat Uw verlangen is dat niemand verloren gaat maar dat allen tot geloof komen. Help ons alstublieft om daarbij dienstbaar te zijn en U niet in de weg te lopen.





# Johannes 18, radicaliteit of gemak?

**Scripture** - Johannes 18:37b-38b "... Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weer naar buiten naar de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in Hem."

**Observation** - In dit hoofdstuk lezen we over Jezus' gevangenneming. De rust van de Joodse leiders werd nu al ruim twee-en-half jaar lang verstoord door deze timmerman uit Nazareth. Voor hen is de maat vol. Er moet nu iets gebeuren. Ze vinden Judas bereid tot verraad.

Er is een heel peloton bewapende Romeinse soldaten uitgerukt onder zijn aanvoering. Ze werden begeleid door vertegenwoordigers van de Joodse leiders. Het was nacht, daarom hadden ze lampen en fakkels bij zich. De Joodse leiders wilden niet het risico lopen dat deze arrestatie te veel in de aandacht zou komen, want Jezus was geliefd bij het volk.

Jezus stapt op ze af en maakt Zich bekend. De reactie hierop is dat ze "terugdeinsden en ter aarde vielen" (:6). Jezus vraagt hen om zijn leerlingen te laten gaan, want dat had Hij de Vader beloofd (17:12).

En hier hebben we Petrus weer, onze impulsieve en radicale man. Ondanks de overmacht trekt hij zijn zwaard en hakt Malchus een oor af. Waarschijnlijk wilde hij hem het hoofd afhakken en bukte Malchus op tijd. Maar Jezus houdt hem tegen en zegt hem zijn zwaard terug te doen. In lijn met wat Zacharia namens de Heer zegt: "Niet door kracht, noch geweld, maar door Mijn Geest! zegt de Here der heerscharen" (Zach. 4:6).

Dan lezen we het verhaal van Petrus' verraad. Tot drie keer toe ontkent hij zijn betrokkenheid bij Jezus. Wat moet die man zich ontzettend schuldig hebben gevoeld toen de haan kraaide! Toch was dit nodig, denk ik, om Petrus later als voorbeeld voor ons in ere te kunnen herstellen. Net als David een voorbeeld was die vele fouten had gemaakt maar later toch een "man naar Gods hart" werd genoemd (Hand. 13:22).

Dan brengen ze Jezus naar het gerechtsgebouw en volgt het verhoor door Pilatus, de opperrechter namens de Romeinen. Het voornaamste waar Pilatus in geïnteresseerd is, is of Jezus de Koning der Joden is (:33, :37) en of Hij daardoor een bedreiging zou zijn voor de Romeinse overheersing. Maar hij kan dat niet vaststellen. Daarom gaat hij weer naar buiten en volgt ons vers van vandaag. Ik vind geen schuld in Hem.

Toch vindt hij een manier om de Joden hun zin te geven en zelf buiten schot te blijven. Pilatus was een echte politicus. Hij valt terug op een gebruik om rond Pasen iemand los te laten uit de gevangenis. Hij laat hen kiezen tussen Jezus en Barabbas. Een keuze tussen de Zoon van de Levende God en een moordenaar / verzetsstrijder wiens naam bar-abbas betekent: zoon van de vader.

Onder invloed van de Joodse leiders kiest het verzamelde volk voor het rijk van deze wereld in plaats van voor het Koninkrijk van de hemel.

**Application** - Waar kies ik voor? Kies ik voor radicaliteit voor Jezus, als Petrus? Of kies ik voor ontkenning, ook Petrus? Kies ik voor het rijk van de wereld, voor de wereldse bar-abbas, net als het Joodse volk? Of kies ik voor het Koninkrijk van de hemel, voor Jezus Messias, Bar-Abba, de Zoon van de Levende God? Per situatie, per moment van de dag moeten we weer deze keuze maken.

En - toegegeven - soms kies ik nog voor de wereld en mijn eigen verlangens. Maar altijd mag ik weten, dat ik wanneer ik mij weer met een oprecht hart bij het hemelse hoofdkwartier meldt en belijdt wat er is gebeurd, ik weer in ere wordt hersteld net als Petrus, net als David.

**Prayer** - Oh Here, dank U wel dat U niet ziet naar wat voor ogen is, maar U ziet het hart aan. U weet wat er in ons binnenste is, U weet wat ons ten diepste drijft. Soms kiezen we de verkeerde dingen, maar ons hart is vol van liefde voor U Heer! Dank U wel dat U ons helpt met het maken van de juiste keuzes, zoals U ons hebt beloofd in Uw Woord, onze oren zullen achter ons het woord horen: "Dit is de weg, wandelt daarop".





# Johannes 19, vervulling

**Scripture** - Johannes 19:6b "Pilatus zeide tot hen: Neemt gij hem en kruisigt Hem; want ik vind geen schuld in Hem."

**Observation** - Zonder het zelf te beseffen geeft Pilatus uitdrukking aan het wezen van Jezus' kruisdood. Vandaag gaan we even spitten, doe je mee?

Een onschuldig offerdier moest worden gedood als offer voor de zonden van het hele volk (Leviticus 16:7-9). De grote verzoendag, want daar gaat Leviticus 16 over, is het hart van de wet. De wet. Dat woord duidt niet alleen op de tien geboden, maar betekenden voor de Joden het geheel van de eerste vijf Bijbelboeken, de Thora. Leviticus 16 staat precies in het midden van die vijf Bijbelboeken, in het midden van de Thora. Verzoening! Dat is de kern van de Thora. De relatie weer goed maken. Dat op zich is al een prachtige ontdekking.

En nu zien we dat de handelingen die voor deze grote verzoendag waren voorgeschreven ook nog eens hun vervulling krijgen in Jezus' kruisdood en opstanding! Dit is een van de redenen waarom Jezus kon zeggen dat Hij de Thora had vervuld!

Het beeld van het offer van bokje "voor de Here" (Lev. 16:8) vindt zijn vervulling in Jezus' kruisdood. En het beeld van het andere bokje vindt zijn vervulling in Leviticus 16:10 "Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heren stellen, om daarmee verzoening te doen". De Here Jezus heeft, toen Hij stierf aan het kruis, gezegd: "Het is volbracht" en: "Va-

der, in Uw handen beveel Ik mijn geest" (Lucas 23:46, Johannes 19:30). Als mens stierf Hij, maar zijn geest gaf Hij aan de Vader.

Ook op een andere manier was het sterven van Jezus een vervulling. De woorden zijn onze gids. Gilgal en Golgotha zijn in het Hebreeuws nagenoeg gelijk. In Gilgal vond, na de woestijnperiode, de wederom-besnijdenis van het Joodse volk plaats, het wegsnijden van vlees dat van geen nut meer was, en het doorgaan in een nieuw verbond (tussen twee haakjes: een prachtig beeld van de wedergeboorte). Ook Jezus legde zijn vlees af, dat nu geen nut meer had, en stond op als eersteling uit de doden, in het nieuwe verbond, dat van de genade en niet meer van de wet!

De wet, de Thora was volbracht, vervuld! En Romeinen 8:34 zegt "Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit". Hij is voor het aangezicht des Heren gesteld, om daarmee voor ons verzoening te doen!

En de geest die Jezus aan de Vader terug gaf dan? Die wordt, naar de profetieën in het oude testament aan ons terug gegeven met Pinksteren, lees maar mee in Jeremia 31:31-33, Ezechiël 36:26-27 en Joël 2:28-29!

**Application** - Wat een rijkdom, het is te veel om in één leven te ontdekken. Wel geniet ik ervan om steeds dieper in het Woord te duiken en dit soort lijnen op te diepen, die een enorme verdieping in mijn, in ons geloof kunnen geven.

In dit hele grootse gebeuren vindt de Here Jezus nog steeds de tijd en de aandacht om Zich niet op Zichzelf, maar op anderen te richten. Denk aan de moordenaar die naast Hem aan een kruis hing, maar ook, in dit hoofdstuk, aan zijn eigen moeder, die Hij achterlaat in de zorg van "de discipel die Jezus liefhad", een term die Johannes gebruikt als hij over zichzelf schrijft. Een schijnbaar klein gebaar van zorg, van liefde, temidden van de grootste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis!

Kunnen wij, kan ik dat ook? Temidden van alle rumoer in ons leven kleine gebaren van liefde blijven maken?

**Prayer** - Vader, wat een rijkdom geeft U ons in Uw woord! Wat een onvoorstelbare zegen hebt U ons gegeven Here Jezus dat U voor ons een pleitbezorger bent in de hemel en dat U ons Uw Heilige Geest hebt gegeven, die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen! Dank U, dank U Vader, gezegend zij Uw naam! Wilt U ons maar helpen om aandacht te blijven hebben voor het "kleine".





# Johannes 20, (h)erkenning!

**Scripture** - Johannes 20:16, 22 "Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! - En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. - Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!"

**Observation** - Ook in dit hoofdstuk vinden we voorbeelden van Jezus' aandacht voor personen. Net als gisteren vinden, temidden van de grootse gebeurtenissen, liefdevolle contacten met mensen een belangrijke plaats.

Eerst verschijnt Hij aan Maria, die Hem eerst helemaal niet herkent, zo verdrietig is ze. Pas als Hij haar naam uitspreekt, "Maria!", herkent ze Wie het is Die met haar spreekt. Dan erkent ze Hem ook als haar Heer, "Rabboeni".

Dan het verhaal van de verschijningen aan de discipelen. Waarom, zo vroeg ik me af, zou Jezus in zijn alwetendheid zijn verschenen aan de discipelen terwijl Hij wist dat Thomas er niet was? Dan moest Hij immers nog een keer terugkomen om Zich ook aan Thomas te tonen? Ik denk dat het op deze manier is gebeurd om deze tekst in het Woord te laten opnemen: "Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven" (:29).

Zowel Maria als Thomas herkennen / erkennen Jezus pas als Hij Zich bekend maakt. Bij Maria wanneer Hij haar naam roept, Hij spreekt haar aan op haar gevoel, haar liefde voor Hem. Bij Thomas wanneer Hij zich bewijst door Zijn wonden te tonen en Thomas de gelegenheid te geven deze te onderzoeken. Hij spreekt Thomas' verstand aan. Beiden schakelen vervolgens hun wil in en erkennen Hem

als hun Heer. Bij de ene mens moet het verstand, bij de ander het gevoel worden aangesproken om te kunnen komen tot een wilsbesluit om Hem te erkennen. En God, Die ons geschapen heeft, weet precies wie wat nodig heeft.

Een ander punt dat aansluit bij de studie van gisteren vinden we in vers 22, waar de Here Jezus de Heilige Geest aan de leerlingen geeft. Ik zie hier een herstel van de situatie in het paradijs. Een herstel van de relatie zoals God die vanaf het begin had bedoeld! Lees maar mee in Genesis 2:7 waar staat dat God "blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levende ziel". Door de uitstorting van de Heilige Geest aan de discipelen werd hun geest, die tot dan toe - als gevolg van de val van de mens - dood was voor God, weer tot leven gewekt. Zie voor verdere uitleg deze samenvatting van "Geest, ziel en lichaam" van Watchman Nee.

Het contact is hiermee hersteld. Onze geest kan weer contact maken met Gods Geest. Onze heiliging kan beginnen. Het is volbracht!

**Application** - Wat een liefdevolle en zorgvuldige God hebben wij. Temidden van de grootste en belangrijkste operatie die ooit op de wereld heeft plaatsgevonden, namelijk het redden van de hele mensheid, vindt Hij tijd om liefdevolle aandacht te besteden aan individuen.

Zo doet Hij dat vandaag nog steeds. Niets is te klein voor Hem. Wat heb jij nodig? Moet jouw verstand worden aangesproken, of jouw emotie? God weet het. En Hij zal het doen "te gelegener tijd". Lees Hebreëën 4:16 maar "Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd". Door het lijden, het sterven en de opstanding heeft de Here Jezus de weg opengemaakt voor ons om vrijmoedig dicht bij God te mogen komen!

Hij zal ook jou geven dat je Hem mag herkennen als je Hem daar om vraagt. De keus is aan jou of je Hem ook wilt erkennen.

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw geweldige zegen en genade, voor Uw on-eindige liefdevolle aandacht voor mij persoonlijk. U hebt mensen op Uw hart Heer. U wil dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen wordt behouden. En U bent bereid te doen wat daarvoor nodig is. Tot in de dood hebt U dat ook gedaan Here Jezus! Dank U voor dit geweldige offer dat de duisternis heeft overwonnen en dat ons de weg weer heeft gebaand tot de troon van de Vader.





# Johannes 21, herstel

**Scripture** - Johannes 21:7, 15-17 "Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleeft, en wierp zich in zee - Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. 16 Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. 17 Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen"

**Observation** - Deze ochtend komen we mijn vriend Petrus weer tegen, de vurige radicaal. Lees maar in vers 7, zodra hij doorkreeg dat het de Here Jezus was die daar langs de kant van het water liep, trekt hij zijn nette kleren aan en stort zich in het water. Da's nou weer typisch zo'n impulsieve spontane actie van Petrus! Daarom hou ik van die man, hij doet wat zijn hart hem ingeeft. En zijn hart zit op de goede plaats, zoals we zullen zien.

Eerder heeft Petrus tot zijn grote spijt de Here Jezus tot drie maal toe verloochend in de nacht dat Hij gevangen werd genomen. Ten overstaan van de andere discipelen vraagt de Here Jezus hem nu ook drie keer of Petrus van Hem houdt. De eerste twee keer gebruikt de Here Jezus in Zijn vraag hier de woorden

"agapāis me", heb je Mij lief? Petrus gebruikt in zijn antwoorden de woorden "philō se", ik hou van U.

De woorden "agapaō" en "phileō" betekenen bijna hetzelfde, liefhebben of houden van. Bij het woord "agapaō" wordt enige afstandelijkheid verondersteld. Het duidt op de liefde tot God en wordt bij voorkeur gebruikt omdat bij het woord "phileō" te veel kan worden verondersteld dat er een al te gemakkelijke omgang met God zou kunnen zijn. Het woord "phileō" betekent houden van, kussen. Het gaat daarbij om liefhebben vanuit een intieme relatie naar een persoon die tot de eigen, intieme sfeer behoort.

Petrus beantwoordt de vragen van de Here Jezus met de intieme werkwoordsvorm. In Zijn derde en laatste vraag sluit de Here Jezus bij Petrus' antwoorden aan en vraagt Hij "phileis me", houdt je van Mij?

Met deze drie vragen en Petrus' antwoorden herstelt de Here Jezus hem in zijn apostelschap. Door het woordgebruik in de derde vraag maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij accepteert dat Petrus tot Zijn kring van intieme vrienden hoort. Het herstel is compleet!

**Application** - Wanneer ons hart op de juiste plek zit en volkomen naar Hem uitgaat, is er altijd herstel mogelijk! Dat is wat genade is! De vergelijking met David heb ik geloof ik al eerder gemaakt, maar ook David werd, nadat hij dingen had gedaan die absoluut niet door de beugel konden, toch een "man naar Gods hart" genoemd.

Gelukkig is dat waar! Zo is er voor ons ook iedere keer weer genade, een nieuwe kans: "Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat" (2 Kronieken 16:9).

**Prayer** - Vader dank U wel voor de geweldige belofte uit Uw Woord dat U krachtig zult bijstaan wier hart volkomen naar U uitgaat. Dank U wel Here Jezus dat U ons altijd weer in relatie tot Uzelf wilt herstellen. Leidt ons alstublieft Here, met Uw Heilige Geest om te ontdekken waar wij U hebben verloochend en om dat met U goed te maken. We gaan staan op de beloften van Uw Woord dat U ons dan ook krachtig zult bijstaan.