

# Dagboek Judas

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



---

# Dagboek Judas

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 20 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



# Inleiding

***Lees je Bijbel, bid elke dag...*** Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



# S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

**Scripture** - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

**Observation** - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

**Application** - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

**Prayer** - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



# Judas 1

## Bescherm elkaar, lees de Schrift!

**Scripture** - Judas 1 - *"Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevekt is."* (:20-23, HSV)

**Observation** - Ook Judas schrijft tegen de dwaalleraars en roept de gelovigen op om zichzelf op te bouwen in hun geloof en te bidden in de Heilige Geest, zichzelf te bewaren (te blijven in) de liefde van God, waarbij ze de barmhartigheid van de Here Jezus mogen verwachten, met aan het einde het eeuwige leven.

Nu zijn er mensen die door de dwaalleraren worden beïnvloed. Over hen moeten de gelovigen zich ontfermen. Het is wel nodig om dit met onderscheid te doen! Er zijn groepen in de gemeente die onder invloed van de dwalingen zijn (gekomen). Het gaat hierbij met name om de 'zwakken' in de gemeente, die gemakkelijk te beïnvloeden zijn. De werkwoordsvorm onder "ontferm u" duidt op een voortdurend doorgaande actie. Het is de voortdurende pastorale verantwoordelijkheid van de gemeente(-leden) om goed op elkaar te letten!

We mogen hen "uit het vuur rukken", de nood is acuut! En we moeten daarbij met vrees (ontzag) te werk gaan. Waarom? Omdat de dwalingen zo ontzettend besmettelijk zijn! De metafoor van het vuur is niet voor niets gekozen, ook als redder uit dat vuur kun je brandwonden oplopen.

Het laatste deel klinkt ons wat vreemd in de oren, maar het onderkleed was het kledingstuk dat het dichtst op het lichaam werd gedragen en staat voor een zondige, losbandige levensstijl vol met de zonden van het vlees. Deze levensstijl kenmerkte de dwaalleraars en kan als 'besmettelijk' worden aangemerkt.

**Application** - Ontfermen wij ons ook goed over elkaar? Hebben wij het in de gaten als een broeder of zuster meegaat in een dwaalleer? Kunnen en durven wij elkaar daar op grond van de Schrift op aan te spreken?

Dat is wel waar de Bijbel ons hier toe oproept! Jezus zegt dat Zelf immers ook? En Paulus schrijft het ook: "*Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?*" (1 Korinthe 5:6).

Naast de leerstellige thema's in de brieven van Paulus zijn er dus veel algemene en pastorale thema's in de brieven te ontdekken, en zeer vele daarvan gaan over het bestrijden van dwalingen. Ik denk dat mensen - ook in 2000 jaar - niet zo hard veranderen en dat er niets nieuws is onder de zon. Dat betekent dat ook wij bijzonder ons best moeten doen om de kennis van en de omgang met de Schrift te bevorderen. Op die manier rusten we elkaar toe om zelfstandig dwaalleraren te kunnen herkennen en bestrijden.

Wat dat betreft ben ik een fan van de mensen in Berea, zoek hier maar op waarom!

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw Woord. Dank U Jezus dat U ons waarschuwt voor zuurdesem. Dank U Heilige Geest dat U ons helpen wilt om bij de leer te blijven die U ons geeft. Dank U dat wij mensen die dreigen af te dwalen mogen redden 'als voor het vuur weg'. Dank U dat U ons beschermt tegen 'brandwonden', beïnvloeding door deze dwalingen.