

Dagboek Kolossenzen

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Kolossenzen

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 9 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



Kolossenzen 1

Jezus is Heer!

Scripture - Kolossenzen 1:15-23 *"Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie"* (HSV)

Observation - In deze brief, en specifiek in dit gedeelte, laat Paulus zien dat Jezus - onze opgestane Heer - daadwerkelijk ook Heer is over alle dingen. Dat Hij er was voordat er ook maar iets begon. Hij is het Beeld van de Onzichtbare God. Door Hem zijn alle dingen geschapen, en niet alleen door Hem, ook voor Hem (vergelijk ook Johannes 1).

Daarnaast is Hij ook het hoofd van de gemeente. Hij is ook de "Eerstgeborene uit de doden", waardoor de overwinning is behaald en de verlossing voor ons is mogelijk geworden.

En dan dat prachtige vers 19: "het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis"...

Jezus IS God! Zijn bloed heeft ons, en niet alleen ons, maar "alle dingen" verzoend met Hem, het bloed dat Hij aan het kruis vergoten heeft! De macht van zonde en de heerschappij van satan zijn daar op dat moment verbroken door het bloed van Jezus! Verzoening is daarmee mogelijk geworden voor iedereen die dit in geloof aanneemt! Halleluja Jezus!

En als wij in dat geloof gefundeerd en vast blijven, worden wij heilig en smetteloos en onberispelijk voor Hem geplaatst Als heiligen en leden van het lichaam van Christus, die zijn bruid is!

Application - Wat doet dit met jou, met mij?

Ik was weer onder de indruk van de omvang van het offer van de Here Jezus. Wat een majesteit blijkt er uit dit kleine gedeelte! Jezus is Heer over alle dingen, om wat Hij met zijn verzoenend bloed heeft gedaan:

- * het rijk van de duisternis IS verslagen,
- * de macht van de zonde IS gebroken,
- * satan en zijn demonen ZIJN overwonnen,
- * wij ZIJN gered en verlost,
- * wij ZIJN beschermd onder zijn bloed!!!

JEZUS IS HEER!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw zegen en genade, die U de hele geschiedenis al aan ons aanbiedt. Dank U Heer Jezus voor het offer van Uw bloed, waardoor ons verzoening en verlossing is geworden. Dank voor de Leiding van Uw Heilige Geest die ons wil helpen dit alles goed tot ons door te laten dringen.



Kolossenzen 2

Wandel met God

Scripture - Kolossenzen 2:6-7, 15, 20-23 *"Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; - Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande maakt en daardoor over hen getriomfeerd - Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen ... zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees."* (HSV)

Observation - Als we dan in Christus zijn, laten we dat dan ook laten blijken in onze handel en wandel. Geworteld in Hem kunnen we groeien en opgebouwd worden naar het beeld van Hem. Zo zijn we onderwezen.

Alle geestelijke machten zijn ontwapend door Jezus, openlijk heeft Hij hen aan de kaak gesteld en hen verslagen. De overwinning is behaald door de Here Jezus!

En met Hem zijn wij "dood voor de zonde". Dan moeten we ons ook niet weer allerlei bepalingen laten opleggen door mensen (vgl. ook Galaten 5:1). Die bepalingen en het je wel of niet houden daarvan hebben nul en generlei eeuwigheidswaarde.

Het is misschien lekker voor je vlees, dat je denkt: "oh, ik doe het wel aardig", maar God heeft er helemaal niks mee. Hij immers ziet niet aan wat voor ogen is, maar Hij ziet het hart aan (vgl. ook Jesaja 29:13).

Application - Hoe staat dat met jou, met mij? Is dit herkenbaar?

Wel, ik betrap me er wel eens op dat ik dingen doe die eigenlijk nader beschouwd een voldoen aan menselijke regels zijn. En als ik erachter kom lever ik het onmiddellijk bij de Heer in en dan denk ik, "wat een verspilde energie weer".

Laten we eenvoudig doen wat de Here van ons vraagt: "*niet anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God*" (Micha 6:8, HSV).

Prayer - Vader dank U voor de eenvoud van Uw Woord. Sorry HEER dat wij er zo vaak een ingewikkeld potje van maken. Wil ons helpen met de leiding van Uw Heilige Geest HERE, zodat we kunne doen wat U van ons vraagt in plaats van ons vlees te plezieren. Wilt U ons diep doordringen van het besef van de overwinning door Uw Zoon!



Kolossenzen 3

Elke dag een nieuw pak

Scripture - Kolossenzen 3:8-10, 15-16 *"Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. - laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart."* (HSV)

Observation - We hebben "de oude mens met zijn daden uitgetrokken", en toch kunnen we blijkbaar nog toorn hebben, woede, slechtheid, leugen. Paulus roept ons immers op om dit alles af te leggen...

Dat is het lastige proces dat we 'heiliging' noemen. We hebben ons "met de nieuwe mens bekleed" en die nieuwe mens wordt "vernieuwd tot kennis", naar het beeld van de Here Jezus! We worden telkens vernieuwd tot de volle kennis van de wil van God, waardoor we steeds beter gaan begrijpen hoe Hij ons leven wil hebben.

Dan kunnen we ook in dankbaarheid de vrede van God in onze harten ervaren, als onderdeel van de gemeente ("in één lichaam geroepen"). Het Woord mag dan "in rijke mate in ons wonen, in alle wijsheid".

Application - Dit alles afleggen... Pfoeh, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik zie dat als een zware taak, die ik niet in mijn eentje kan volbrengen. Ik vrees dat ik nog wel eens boos ben. Ik merk echt in mijn vlees dat ik Jezus daarvoor nodig heb!

Gelukkig mag ik weten dat ik mij met Jezus' hulp verkleed heb. De oude mens heb ik uitgetrokken en de nieuwe heb ik aangedaan. Als een nieuw pak. Het pak dat God al voor mij had bedoeld toen Hij mij bedacht.

Genade! God verstelt en vermaakt geen oude pakken! Hij deelt nieuwe uit!

Maar ook een nieuw pak kan nog wel een vlek oplopen. Als je een nieuw pak aan doet wil dat niet zeggen dat je ook nooit meer koffie morst... Het voordeel van dit pak is dat het elke dag wordt vernieuwd! Dat is genade, overvloedige genade zelfs, want je mag elke dag opnieuw met een schoon pak beginnen, elke dag een nieuwe kans!

En dat geeft rust, dat is de "vrede van God". Laten we elkaar blijven bemoedigen om niet meer te morsen op ons nieuwe pak en elkaar bemoedigen met het Woord van Christus, in alle wijsheid die Hij ons geeft.

"Zing voor de Heere met dank in uw hart."

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord. Dank U voor genade, elke dag een nieuwe kans. Dank U voor de gemeente waarin we samen in gemeenschap met broeders en zusters om ons heen U kunnen leren kennen. Dank U Here Jezus dat we naar Uw beeld mogen groeien door Uw Heilige Geest. Geef ons dat we ook iedere dag openstaan voor Uw leiding Heer!



Kolossenzen 3

Tijd met God

Scripture - Kolossenzen 4:2, 5-6, 16 *"Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging - Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden - En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicezen gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest"* (HSV)

Observation - Paulus sluit deze brief af met een oproep tot volharding in het gebed. Sterker nog, een oproep om hierin ook waakzaam te zijn, en tegelijkertijd om de dankbaarheid niet te vergeten. Hij voegt enige persoonlijke gebedsonderwerpen toe vanaf vers 3.

Dan geeft hij aanbevelingen over de opstelling die de gemeenteleden moeten kiezen naar mensen buiten de gemeente. Hij raadt hen aan om de "geschikte tijd" te kiezen, dat wil zeggen de timing goed te kiezen, en als de gelegenheid zich voordoet die dan ook ten volle te benutten om het Evangelie door te geven.

Daarbij moeten we aangename woorden gebruiken, aantrekkelijk, goed op smaak gebracht als een voortreffelijke maaltijd, zodat we voor iedereen het antwoord hebben dat die persoon op dat moment nodig heeft. Dat kan door de leiding van de Heilige Geest. Het beeld van zout wordt door de Here Jezus ook wel gebruikt als beeld van de vervulling met de Geest gebruikt (Marcus 9:49).

Dan geeft hij nog instructies voor de verdere verzending en voorlezing van zijn brief, en voor het voorlezen in Kolosse van de brief aan de mensen uit Laodicea. Deze brief kennen wij niet, maar er zijn aanwijzingen dat dit dezelfde brief was

als die welke wij kennen als de brief aan de Efeziërs (die door Marcion in zijn canon in ±160 n.Chr. ook de brief aan de Laodiceërs wordt genoemd).

Application - Volharden wij nog in onze gebeden? Bidden we voor anderen? Zijn we waakzaam in zaken van de geestelijke strijd? Danken we voor alles wat we van God ontvangen in genade en zegeningen?

Zelf merk ik dat dit volharding vergt. Nu ik in een periode zit met wat minder werk is het relatief eenvoudig om tijd met de Heer door te brengen en blogs te schrijven. Als je elke dag vroeg op moet voor je werk en je hebt nog kleine kinderen in huis rondlopen kan het een stuk ingewikkelder zijn om tijd voor en met God te vinden.

Weet in elk geval dat Hij met volle teugen van je geniet als je bij Hem komt en als je Hem Deelgenoot maakt van alles wat er in je leven gebeurt. Of je dat nou achter de strijkplank of achter het stuur van je auto doet, "ken Hem in al uw wegen" en "dank onder alles".

Lees bij elke gelegenheid die je kunt vinden in het Woord van God. Leer het kennen, zodat je smakelijke antwoorden hebt voor mensen die je ontmoet. Wees gezouten met het zout van de Geest!

Prayer - Vader dank U dat U geen zouteloos, maar een smakelijk God bent. Geef ons gebeurtenissen in ons leven die we als getuigenissen kunnen gebruiken Heer, naar mensen om ons heen. Dank U dat Uw Woord zo'n menselijk Woord is Heer, dank U voor de inkijkjes in levens van gewone mensen die elkaar de groeten en genegenheid overbrengen. Dank U Heer voor het zout van de vervulling met Uw Geest!