

# Dagboek Petrus brieven

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



---

# Dagboek Petrus brieven

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 18 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



# Inleiding

***Lees je Bijbel, bid elke dag...*** Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.





# S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

**Scripture** - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeelten. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

**Observation** - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

**Application** - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

**Prayer** - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



# 1 Petrus 1

## Vlees vergaat, liefde blijft

**Scripture** - 1 Petrus 1 - "*Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.*" (:22-25, HSV)

**Observation** - Onze zielen zijn gereinigd! Omdat we aan de Waarheid gehoorzaam zijn geworden door de Geest. Daarom hebben we nu ook broederliefde die oprecht is. En kunnen we elkaar vurig liefhebben.

Want we zijn opnieuw geboren, niet uit het zaad van een man, maar uit God, door de Here Jezus (Die het eeuwig blijvende Woord van God is). Dat is Gods wil voor ons, omdat alle vlees vergankelijk is, verdort en afvalt.

Maar het Woord blijft in eeuwigheid. Dat is wat ons verkondigd is! Het verbond van het vlees, van de fysieke dingen, is voorbij en het verbond van de Geest is hier!

**Application** - Beseffen wij ons dat we geheiligd en gereinigd zijn door het bloed van Jezus en door het bad van onze wedergeboorte?

Dan kunnen we dat ook laten zien in onze oprechte liefde voor elkaar! Daaraan zullen buitenstaanders immers zien dat we kinderen van God zijn.

Al het overige is vuilnis! Liefde voor God en liefde voor elkaar, dat is wat God van ons vraagt.

**Prayer** - Vader dank U voor Uw oproep van liefde. Dank U Jezus voor Uw offer aan het kruis waardoor ons Redding en Verlossing, reiniging en heiliging is gebracht. Dank U voor Uw Heilige Geest Die ons helpt en leidt in de liefde.





# 1 Petrus 2

## Nu weer Ammi, nu weer Ruchama

**Scripture** - 1 Petrus 2 - *"Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de redelijke zuivere melk, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, ... - Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. - Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen."* (:1-3, 9-10, 25 HSV)

**Observation** - Petrus roept hier op tot heiliging, het afleggen van alles wat niet goed is, alles wat niet behoort bij het Koninkrijk van God. We worden opgeroepen ons te houden aan de "redelijke zuivere melk", daarmee wordt het Woord van de verkondiging bedoeld waarin de Here Jezus centraal staat. Door dat Woord kun je groeien, tenminste, áls je hebt "geproefd hebt dat de Heere goedertieren is".

Als we dat hebben geproefd en we hebben de Here Jezus als onze Redder en Verlosser aangenomen, dan mogen we weten dat we een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap, een heilig (dat is: apart gezet) volk dat bij God hoort. En waarom heeft God ons tot Zijn eigendom gemaakt? "opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht". Wij bestaan om Zijn lof te zingen en Zijn Naam te verkondigen!



Door het offer van de Here Jezus en onze bekering is onze status wezenlijk veranderd. Eerst waren we niet-zijn-volk (Lo-Ammi) maar nu zijn we weer aangenomen als zijn volk (Ammi). Eerst waren we zonder-ontferming (Lo-Ruchama), nu zijn we weer in ontferming aangenomen (Ruchama). (Zie Hosea 1:6-12).

Dit was namelijk de bedoeling van de Goede Herder, dat de dwalende schapen zouden worden thuisgebracht en weer aangenomen.

**Application** - Hebben wij ervaren en geproefd dat de HEERE goedertieren is? Goedertieren. Ik hou van dat woord. Goedertierenheid betekent vriendschap. God wil als een Vriend voor ons zijn. Zijn goedertierenheid is over ons als we erop gericht zijn om Zijn wil te doen. Zijn ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wier hart volkomen naar Hem uitgaat!

Wij mogen ons een uitverkoren geslacht weten, een koninklijk priesterschap! Een volk dat door God voor Zich apart heeft gezet. Dan weten we ook gelijk wat onze taak op deze aarde is, zoveel mogelijk mensen laten delen in wat ons is overkomen. In ontspanning hoor, wees gerust. Het zij verre van mij om op te roepen tot een militant activisme. Maar wel, gewoon, in ons dagelijks leven als het zo ter sprake komt. En desnoods met woorden...

Het citaat uit Hosea vind ik ook zo prachtig, eerst niet-zijn-volk en zonder-ontferming, nu in Jezus Christus, als koninklijk priesterschap aangenomen als Zijn volk! Niet zomaar aangenomen, God doet geen half werk, Hij maakt ons in Zijn Zoon gelijk tot koninklijke priesters en tot een heilig volk! En "in ontferming"... Het is weer goed!

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw aanneming en ontferming! Heer ik prijs Uw Naam voor Wie U bent, onze Goedertieren God! Dank U Jezus voor het offer aan het kruis en voor de bescherming van Uw bloed waardoor ons redding en genezing s geworden!



# 1 Petrus 3

## Het sieraad van een zachtmoedige en stille geest

**Scripture** - 1 Petrus 3 - *"Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgene mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. - Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden."* (:1-4, 7, HSV)

**Observation** - In de eerste zeven verzen geeft Petrus hier dezelfde wederkerigheid aan voor het huwelijk als die we ook bij Paulus vinden. Zie de blog met de titel "Sta op mannen!". Het Bijbelse gegeven van het hoofdschap van de man in het gezin (Efeze 5:23) wordt ook hier uitgewerkt.

Het je stellen onder het geestelijk gezag van de man is voor de vrouw een eer, omdat ze daarmee Gods Woord gehoorzaam is en, zoals Petrus hier schrijft, omdat sommigen van buiten "zonder woorden gewonnen mogen worden" door de levenswandel, zeg maar het voorbeeld dat zo gegeven wordt van vrede en rust in de gezinnen.

Dan komt er een zin die ik persoonlijk prachtig vind. Het sieraad van de vrouw moet niet haar uiterlijk zijn. Van de man trouwens ook niet, maar gemiddeld zijn

wij er wat minder meer bezig denk ik. Wat Petrus bedoelt is dat het uiterlijk niet je primaire focus moet zijn.

Wat dan wel? "uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God". O, prachtig vind ik dit! Die opdracht wilde ik ook wel!

Maar voor ons mannen staat hier de opdracht om "met begrip" met onze vrouwen samen te wonen. En haar haar eer te geven. We zijn immers samen erfgenamen "van de genade van het eeuwige leven". En als we dit niet doen zou ons gebedsleven kunnen worden verhinderd...

**Application** - De tweezijdigheid van een verbond zien we ook in het verbond van het huwelijk terug. En wat een mooi doel is er aan het huwelijk gegeven! Een goed, vredig en rustig huwelijk levert een uitstekend voorbeeld op voor de omgeving. Daar worden zelfs mensen door aangetrokken. Het doet me denken aan Jezus' woorden "*aan uw onderlinge liefde zal men zien dat U mijn leerlingen bent*" (Johannes 13:35).

Wij, mannen, mogen "met begrip" met onze vrouwen omgaan. Da's soms al moeilijk genoeg! Vrouwen zijn (voor ons) soms van die onbegrijpelijke wezens. Het vergt een leven lang om elkaar goed te leren kennen.

Yvonne en ik gaan nu 35 jaar met elkaar om en we beginnen langzamerhand het idee te krijgen dat we elkaar goed kennen en elkaars reacties kunnen snappen. Dat vergt tijd lieve mensen!

En dat we nog bij elkaar zijn is voor een groot deel te danken aan Yvonne's "sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God".

**Prayer** - Vader dank U wel dat U ons aan elkaar hebt gegeven als mannen en vrouwen die U willen dienen. Dank U wel dat U het huwelijk zo evenwichtig hebt bedacht. Wil ons helpen Heer om er vorm aan te geven op een manier die U eert. Dan zult U onze huwelijken zegenen, dat hebben we ervaren. Dank U Heer!





# 1 Petrus 4

## Dienen en lijden

**Scripture** - 1 Petrus 4 - *"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen."* (:10-13, HSV)

**Observation** - Met de gaven die God ons door Zijn Heilige Geest heeft gegeven mogen we anderen dienen, als beheerders van de talenten die ons zijn toevertrouwd. Niet in de grond stoppen, maar gebruiken *"om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon"* (Efeze 4:12).

En als we onze gaven inzetten, dan vanuit de kracht van God, opdat Hij wordt verheerlijkt door onze daden heen, want Hem is alle kracht en heerlijkheid!

En er zal verdrukking zijn. Dat behoeft ons niet te verbazen. Integendeel, we mogen ons er over verblijden, omdat we mogen lijden met Christus. Want als we lijden omwille van Zijn Naam, dan zullen we ook mogen delen in Zijn heerlijkheid!

**Application** - Heb liefde voor elkaar, weest gastvrij zonder morren. Als we dat toch eens echt in de praktijk gingen brengen met elkaar, hoe zouden we enerzijds

mensen uit de wereld dan niet opwekken tot nieuwsgierigheid... En met alle gaven die we van de Heer krijgen mogen we elkaar gaan dienen omwille van Hem die ons heeft liefgehad.

Het is zo eenvoudig!

Anderzijds zullen er mensen zijn uit de wereld die de manier waarop we met elkaar omgaan niet begrijpen, en die uit jaloezie tot bespotting en verdrukking zullen overgaan. En in dat vuur van verdrukking, dat ons soms na aan de schenen wordt gelegd, mogen we ons dan weer verblijden. Ook de Here Jezus heeft zulke verdrukkingen geleden en we willen Zijn voorbeeld volgen. Toch?

**Prayer** - Vader dank U wel voor gaven en talenten die U aan ieder van ons hebt gegeven. Dank U wel dat we die ook mogen inzetten om elkaar te dienen. Met het Woord, met gastvrijheid, met liefde, met aanvaarding. En dat alles wilt U gebruiken Heer, om ons verder op te bouwen naar het beeld van Uw Zoon!



# 1 Petrus 5

## Wees nuchter en waakzaam!

**Scripture** - 1 Petrus 5 - "*De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, ... : Hoed de kudde van God ... houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren ... maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.*

*Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.*

*Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt." (:1-9, HSV)*

**Observation** - Afsluitend doet Petrus in deze eerste brief drie oproepen betreffende het functioneren van de gemeente, namelijk aan de oudsten over hun leiderschap, aan de jongeren over hun gehoorzaamheid en aan iedereen over de geestelijke strijd.

Aan de oudsten uiteraard de taak om de gemeente te leiden. De kudde Gods te hoeden, als beeld van de Goede Herder, toezicht houden, vrijwillig, zonder winstbejag, zonder dwang, maar als "mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn". In de grondtekst staat het net even mooier: "als voorbeelden wordend voor



de kudde", hierin zit het besef dat groei een doorgaande actie is, ook als je de gemeente leidt. Leiders in de gemeente worden opgeroepen om geestelijke groei te blijven nastreven.

Aan de overigen in de gemeente, "jongeren", wordt opgedragen aan de ouderen onderdanig te zijn. Dat betekent dat zij hen dienen te respecteren en zich aan hun leiding ondergeschikt zullen maken. Maar ook elkaar onderdanig, in nederigheid. "eenieder achte de ander uitnemender dan zichzelf". Hoogmoed is iets dat rechtstreeks tegen God ingaat (het is ook de oerzonde: gelijk aan - of zelfs hoger dan God willen zijn). Aan nederige mensen wordt genade gegeven.

En als laatste een dringende oproep tot geestelijke strijd en waakzaamheid. Wees nuchter en waakzaam! De duivel wordt hier vergeleken met een leeuw, een roofdier dat continue om de kudde heenloopt om de zwakste leden er uit te pikken en mee te nemen. We mogen in Jezus' Naam weerstand bieden, vast in ons geloof!

**Application** - We zijn door God aangesteld als koninklijk priesterschap. Dat is het priesterschap van alle gelovigen. Dat betekent dat we allemaal in onze eigen kring (bijvoorbeeld gezin) geacht worden priester te zijn voor mensen om ons heen.

Daarnaast heeft God ook oudsten aangesteld in de gemeente om de gemeente te leiden naar het voorbeeld van onze Goede Herder, Jezus zelf. Zolang die oudsten zich binnen de kaders van het Woord begeven, vertegenwoordigen ze Gods leiding voor de gemeente.

Wij als gemeenteleden worden opgeroepen de oudsten te gehoorzamen als aangesteld door God om de gemeente te leiden. En allemaal - ouderen en jongeren - krijgen we de oproep ons te vernederen onder de machtige hand van God. Waarom? Opdat Hij ons op Zijn tijd zal verhogen!

En dan de geestelijke strijd. Wie ken jij in jouw omgeving die nog niet zo heel sterk in zijn of haar geloof staat? Ga de strijd aan in de hemelse gewesten! Bid voor hen dat de duivel ze niet te pakken krijgt en ze achter uit de kudde pikt. Bemoeedig elkaar. Vuur elkaar aan in het geloof.

***Wees nuchter en waakzaam!***

**Prayer** - Vader dank U wel voor Uw duidelijkheid op die gebieden waar wij het het meeste nodig hebben. Wil ons helpen Vader om inderdaad waakzaam te zijn voor onze broers en zussen in de gemeente die anders achterop zouden kunnen raken. Help ons ook Heer, om onze leiders te gehoorzamen als door U aangestelde herders. Uit onszelf vinden we dat niet altijd even gemakkelijk in de mondiale maatschappij waarin we leven, mar U wilt ons helpen Heer. Help onze leiders ook Heer, geef ze geduld, kracht en wijsheid om aan ons, Uw gemeente, leiding te geven.



# 2Petrus 1

## Woord en Geest: niet los verkrijgbaar!

**Scripture** - 2Petrus 1 - "... daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.

*Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.*

*Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent.*

*Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken." (:5-8, 10-12, 20-21, HSV)*

**Observation** - Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, liefde voor iedereen! In dit prachtige rijtje en in de nog volgende verzen proef ik Petrus' passie voor het Woord, voor de profetie en voor de Geest. Hij roept ons hier echt op tot een zuiver, op Woord en Geest gebaseerd, heilig leven!

Geloof komt het eerst. En wanneer dat uitwerking in ons krijgt, volgt de deugd, dat is de door de Geest gegeven drijvende kracht achter onze heiliging. Dan komt het verlangen naar kennis, die tezamen onze zelfbeheersing versterken. En nadat we onszelf leren beheersen kunnen we volharing uitwerken en dan volgt gods-



vrucht. Gods vrucht wordt dan zichtbaar in ons leven, en dat is te zien aan onze liefde onder elkaar (broederliefde of philadelphiai) om uiteindelijk over te gaan in liefde voor iedereen (agapè).

Als al deze dingen bij ons aanwezig zijn en toenemen zal daarmee ook onze vrucht in het geloof toenemen en onze kennis van de Here Jezus. Dit is de reden voor Petrus' oproep aan de gemeente om haar roeping en verkiezing "vast te maken". Hij bedoelt daarmee dat we ons moeten toewijden om de genoemde zaken na te streven, zodat onze roeping en verkiezing zullen worden bevestigd. Roeping en verkiezing zijn natuurlijk Gods werk en hangen niet van onze inspanning af, onze toewijding is er het gevolg van!

Daarom, zegt Petrus (en ik herken dit zo!): "zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent". Blijf bij het Woord! Werk aan je toewijding! Alleen dan sta je vast in het geloof en kun je dwalingen leren herkennen en weerleggen!

In de laatste twee verzen van dit hoofdstuk wijdt Petrus nog enige woorden aan de profetie. Let op, zo zegt hij: profetie is NIET een eigenmachtige uitlegging van de Schrift! Dat is precies wat dwaalleraars doen, de Schrift verdraaien zoals het in hun kraam te pas komt. Dat is ook wat satan doet in de verzoeking in de woestijn!

Profetie wordt NIET voortgebracht door de wil van een mens! Wat is profetie dan wel? Profetie is het spreken van heilige (apart gezette) mensen die worden gedreven door de Geest van God!

**Application** - Wat doen wij? Hebben wij al geloof en deugd? Hoe staat het met onze kennis? Onze zelfbeheersing? Volharden wij en brengen we vrucht voort? Hebben wij liefde voor onze broeders? Voor iedereen?

Begrijp me goed, deze vragen worden niet gesteld om ons weer een nieuw slavenjuk op te leggen nu we door de Waarheid in de Vrijheid zijn gekomen! Wat ik zo herken in Petrus' woorden is de bewogenheid met mensen aan de ene kant en de verontwaardiging over dwaalleraars met hun valse leringen anderzijds!

Woord en Geest! Die zijn de belangrijkste ingrediënten voor een vruchtbaar christenleven. Waar die twee in evenwicht zijn, zul je groei aantreffen, zowel in het persoonlijk leven als in het leven van gemeenten.

Waar het Woord de overhand krijgt vervallen mensen in het juk van het wetticisme. Je moet dit, je moet dat, want zo spreekt de wet, zo spreekt de Schrift. Lees in Mattheüs 23 wat Jezus zegt over religieuze, wettische mensen, en in Handelingen 2:38-40 wat Petrus tegen hen zegt als ze hem vragen wat ze moeten doen!

Waar men zich onevenwichtig uitstrekt naar de uitingen van de Geest vervallen mensen in de extremiteiten die vaak gepaard gaan met charismatische stromingen. We zien dan mensen die van conferentie naar conferentie hoppen omdat de 'kracht' van de vorige is uitgewerkt. Mensen die spreken van 'zo spreekt de Heer tot mij' en 'de Heer heeft mij gezegd dat ...'. Vaak stemt dit precies overeen met hun eigen wil. Zie 2 Timotheüs 4:3.

Ken je het Woord? Als je twijfelt, ga naar de bijbelstudies in je gemeente, verdiep je in de Here Jezus, Die het Levende Woord is! Leer uit Vaders Woord!

Ben je vervuld van Zijn Heilige Geest? Als je dat niet zeker weet, bidt er God om, of laat voor je bidden door je oudsten om de vervulling met Gods Geest.

Ik zeg daarom met Petrus: "Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent".

Het Woord is belangrijk! De Geest is belangrijk! Maar ze zijn niet los verkrijgbaar!

**Prayer** - Vader dank U zo voor Uw Woord en Uw Geest. Wil ons helpen Vader om evenwichtig te zijn in ons leven voor U. Help ons Heer om de valkuilen van rationeel wetticisme en van emotionele zoektochten te vermijden. Dank U Heer dat Uw Geest ons wil helpen en leiden bij de evenwichtige bestudering en toepassing van Uw Woord.





# 2 Petrus 2

## Houd elkaar op het rechte spoor

**Scripture** - 2 Petrus 2 - *"Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, ... - en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft - dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden."* (:1-4, 7, 9, HSV)

**Observation** - Met profetische woorden duidt Petrus hier op het gevaar van dwaalleraars, die "ook onder u ... zullen zijn". Door het hele Nieuwe Testament heen klinken waarschuwingen tegen dwaalleraren. Het is blijkbaar erg gemakkelijk om in verkeerde leringen te vervallen.

Redenen daarvoor kunnen van religieuze aard zijn, verschillen van inzicht, vermengingen met andere religies, eigenmachtige uitleggingen van de Schrift (zie het vorige hoofdstuk), of van persoonlijke aard, als bijvoorbeeld het behalen van geldelijk gewin of aanzien.

Wat de redenen ook zijn, dwaalleringen zijn een zware bedreiging voor de gemeente. Ze kunnen maar zo heimelijk gebeuren. De Heere wordt daarmee verloochend. Vaak gebeurt het brengen van dwalingen door mensen die eerst gered zijn



doordat ze de Heer hadden aangenomen, maar daarna in dwaling hun eigen weg zijn gegaan. Hun vonnis is reeds lang in werking. Dat leert Petrus ons hier.

God zal met deze mensen Zijn weg gaan, Hij zal hen "bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden". Als wij godvruchtig zijn, zullen wij door Hem uit de verzoeking worden verlost.

**Application** - Bij dit soort teksten vraag ik me wel eens af of de dingen die ik schrijf de bijbelgetrouwe leer zijn. Het is denk ik goed om ons te allen tijde die vraag te blijven stellen en er ook naar elkaar scherp op te blijven.

Als we op Bijbelse gronden vinden dat iemand iets zegt dat niet strookt met het getuigenis van de gehele Schrift, laten we elkaar er dan in liefde op wijzen! Of het nu onderling is, of richting leraren, oudsten of voorgangers, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de Bijbelse leer vast te houden!

En er zullen dwalingen ontstaan, en er zullen leraren zijn die ze verspreiden. Daarom is het kennen en onderhouden van Gods Woord ook zo belangrijk! Allen dan zal de gemeente, zullen wij, in staat zijn om dwalingen te herkennen.

**Prayer** - Vader dank U voor Uw Woord, dank U voor Uw waarschuwingen tegen valse leringen. We zullen er extra op letten HEERE, wil ons daarbij helpen met het licht van Uw Heilige Geest. Wil ons helpen elkaar in liefde terecht te wijzen, te weerleggen en te bemoedigen met Uw Woord. Wil ons waar we dat nodig hebben ontvankelijk maken voor liefdevolle terechtwijzing.



# 2 Petrus 3

## Verwachting van een spoedige wederkomst

**Scripture** - 2 Petrus 3 - *"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. ... Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."* (:9-13, HSV)

**Observation** - Spotters vragen ons wel: "wanneer komt Hij dan, Hij heeft toch beloofd dat Hij zou komen?". We mogen weten dat de Heere niet onnodig uitstelt, maar dat Hij geduld heeft met mensen. Hij wil iedereen de kans geven om een keuze te maken en tot inkeer te komen zodat iedereen de mogelijkheid tot Redding en Verlossing heeft gehad. Want Hij wil niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen gered wordt. De keuze is echter aan ons.

Wanneer Hij precies komt weet niemand dan God de Vader alleen. Voor ons zal die dag komen als een dief in de nacht. We kunnen de tekenen zien en duiden, we kunnen vermoedens hebben, we kunnen denken dat het spoedig zal gaan gebeuren, maar we weten het niet.

In de tussentijd mogen we ons gedragen "in heilige levenswandel en in godsvrucht", in afwachting van die dag die we verwachten en waarnaar we verlangen.

Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn (zie ook Openbaring 21:1-5).

**Application** - Leven wij zo? Hebben jullie dat ook wel eens, dat je naar buiten kijkt naar een wolkenlucht en denkt: oh Heer, kwam U nu maar terug? Natuurlijk zijn er mensen om ons heen die zo te zien hun keuze nog niet hebben gemaakt, maar als het goed is heb je er omdat je van ze houdt wel met hen over gesproken. Dan hebben ze dus de mogelijkheid gehad om hun keus te maken en is het verder Gods werk!

Laten wij leven in een heilige levenswandel, ons leven apart gezet voor God, zodat ons leven vrucht mag dragen. Dan mogen we hopen en verwachten die dag waarop al dit aardse gebeuren zal vergaan en wij met een nieuwe verheerlijkt lichaam Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Wat een glorieuze dag zal dat zijn!

***Laten we leven in de verwachting van een spoedige wederkomst!***

**Prayer** - Vader dank U wel voor al Uw beloften. Dank U dat we U mogen verwachten, dat U voor ons terugkomt Here Jezus. We weten niet wanneer en we weten niet hoe dat zal zijn, maar dat het een groot feest zal worden weten we wel. Dank U Heer voor Uw Redding, Uw verlossing en Uw belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen pijn en geen verdriet meer zal zijn!