

Dagboek Romeinen

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Romeinen

© Gerard Wassink, 2012

Dit is deel 3 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



Romeinen 1

homosexualiteit

Scripture - Romeinen 1:20 "Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben"

Observation - Dat God bestaat kan iedereen weten die kan nadenken. Dat is vanaf de schepping al in die schepping neergelegd, en kan worden gezien en erkend voor iedereen die ook maar een beetje verstand heeft. Dat is wat Paulus hier schrijft.

Ondanks dat gaan mensen toch hun eigen weg. Buiten God om lopen hun eigen overleggingen op niets uit en dan "is het duister geworden in hun onverstandig hart" (:21). Ze vervangen de majesteit van God door beelden van wat vergankelijk is.

Het is om die reden, "Daarom" (:24), dat God hen overgeeft aan hun eigen hartstochten en onreinheid. Ze vereren en dienen het geschapene in plaats van de Schepper.

Gevolgen hiervan die Paulus noemt zijn onder andere seksuele onreinheid van vrouwen die omgang hebben met vrouwen, en mannen met mannen. Het woord dat hier in het Grieks wordt gebruikt voor 'omgang' is het woord "chrēsin", wat letterlijk betekent 'gebruikmaking'. Het wordt vaker gebruikt voor geslachtsgemeenschap.

De normale heteroseksuele omgang wordt door Paulus de 'natuurlijke' omgang genoemd, in die zin dat ze overeenkomt met hoe God het heeft bedoeld, intieme geslachtsgemeenschap in een monogame relatie van één man met één vrouw.

In de Grieks-Romeinse cultuur was homoseksualiteit tussen mannen, en meer nog die van mannen met 'knapen', een aanvaard verschijnsel. Zowel op basis van het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt hiertegen gewaarschuwd (vgl. 1Kor.6:10, 1Tim.1:10).

Omdat dit zo is, geeft God hen nu niet alleen over aan deze onreinheid, maar ook aan een "verwerpelijk denken" (:28). Het Griekse woord onder 'verwerpelijk' is 'adokimon'. Het grondwoord is 'dokimazō', dit staat voor onderzoeken, op de proef stellen, als beproefd erkennen, geschikt achten. De ontkennde vorm 'adokimon' in deze tekst betekent zoveel als het 'na erover nagedacht te hebben, het toch waardeloos of afkeurenswaardig vinden' om God te erkennen.

Deze mens sluit God heel bewust buiten zijn leven.

Dit is de kern van de reden waarom God hen overgeeft aan een waardeloos, afkeurenswaardig en verwerpelijk denken en een verwerpelijke levenspraktijk. Die overigens niet louter uit de beschreven homoseksuele praktijken bestaat, maar ook uit allerlei andere zaken, die worden genoemd in de volgende verzen (29-32).

Application - Dit is wel een bom van een tekst! Hoe ga ik, hoe ga jij, nu om met je homoseksuele medemens?

Ik voor mij heb hier erg veel over nagedacht en er tot op de dag van vandaag niet een eenduidig antwoord op gevonden. Ik houd mij het beeld van Jezus maar voor, van Wie ik weet dat Hij nog nooit een zondaar heeft veroordeeld, maar wel de zondige daden van de zondaar. Hij houdt van de mens, maar niet van de zonde.

Dat stelt echter mijn homoseksuele medemens niet gerust, want die wil erkend worden in zijn 'zijn zoals hij is'.

Gemakkelijke antwoorden bestaan hier niet. Het uitzonderen van homoseksualiteit in het rijtje van de andere zonden die in de laatste verzen ook worden genoemd is niet terecht. Immers 'wie een van de geboden overtreedt, overtreedt de gehele wet'.

De uitzonderingspositie die de seksuele zonden toch (juridisch onterecht) in zich lijken te hebben, hangen meer samen met de emotionele lading die het praten er over met zich meebrengt, omdat de seksualiteit wordt ervaren als een onderdeel van wie we zijn.

Prayer - Vader dank U wel dat U van mensen houdt en verlangt naar herstel van relatie met Uw schepselen. Dank U wel Here Jezus voor Uw nimmer aflatende trouw aan ons mensen en Dank U dat U ons met Uw Heilige Geest wilt leiden in liefde, ook in dit lastige onderwerp.



Romeinen 2

Besnijdenis van het hart

Scripture - Romeinen 2:11, 23, 29 "Want er is geen aanzien des persoons bij God - Als U zich op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? - de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter"

Observation - Of je nou Jood bent of Griek (niet-Jood), God kijkt echt niet anders naar je. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat God uit zijn schepping te kennen is, en dat Grieken (niet-Joden, heidenen) dus niet kunnen zeggen: 'maar ik wist het niet'.

In dit hoofdstuk schrijft Paulus aan de Joden, die zich beriepen op de wet en de besnijdenis. In een paar kernachtige stukjes maakt Paulus duidelijk dat die hen niet zullen helpen. Immers, ook de Joden wisten dat niemand de wet kon houden, want wie een van de geboden overtreedt, overtreedt daarmee de hele wet.

En besnijdenis, zo schrijft hij, heeft wel betekenis, maar alleen in samenhang met de rest van de wet. De betekenis ervan vervalt wanneer je de wet - ook al was het maar een gebod - overtreedt.

Aan het einde van het hoofdstuk komt hij tot de kern: "niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het lichaam geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgene is en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter".

Ik ben ervan overtuigd dat wat in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, wordt geschreven over Joden, heden ten dage geldt voor alle mensen die

zich religieus opstellen. We vinden hen in traditionele kerken van de behoudender richtingen, maar zeker en in toenemende mate ook in onze evangelische kringen.

Paulus schrijft hier tegen oppervlakkigheid en hypocrisie. Tegen oordelen, tegen hoogmoed en je beter achten dan de ander. Hij staat nederigheid en ootmoed voor, en een diep besef van je eigen onmacht om het goede te doen.

Zoals hij ook aan het einde schrijft: het gaat om je binnenkant, om je intentie, je gerichtheid! "De Here ziet niet aan wat voor ogen is, de Here ziet het hart aan"

Application - Zijn we in ons hart besneden? Heeft God zijn wet in ons hart geschreven? (Ezechiël 36:26-27) Is onze intentie echt om God te dienen? Hoe vaak oordelen wij nog?

Het is zo gemakkelijk! Het bevredigt ons vlees om te oordelen, het voelt wel lekker om jezelf boven een ander te verheffen. Net als die Farizeeër die dankte "dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar". Waar we ons ook vanuit onszelf op beroepen om ons te rechtvaardigen, het houdt geen stand.

Een nederig, ootmoedig en besneden hart dat gericht is op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, een hart dat de ander uitnemender acht dan onszelf, dat is wat tot ons behoud strekt!

Prayer - Vader dank U wel dat Uw Woord ons leert dat we onze redding zelf niet kunnen bewerken, wat een rust geeft ons dat. Dank U Here Jezus voor het offer dat U hebt gebracht en voor Uw opstanding waardoor U ons de gelegenheid geeft om met U op te staan in een nieuw leven. En dank U, Heilige Geest die Uw wet in onze harten schrijft en ons helpt te leven zoals U dat wilt, als wij maar luisteren naar Uw zachte stem.



Romeinen 3

Allen hebben gezondigd

Scripture - Romeinen 3:1, 22-24, 30 "Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? - er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus - Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof"

Observation - Zoals we gisteren zagen, kunnen wet en besnijdenis de Joden niet helpen. De Joden zouden zich (net als wij) dan heel goed de vraag kunnen stellen wat dan het nut is van hun religie, als die twee kernen niks (meer) waard zijn.

Paulus beantwoordt die vraag onder andere met hen er op te wijzen dat "hun de woorden Gods zijn toevertrouwd" (:2). De Joden zijn Gods oogappel! Hij heeft hen toevertrouwd zijn Woord te ontvangen, te bewaren en door te geven.

Toch is er verder geen onderscheid. Alle mensen hebben gezondigd en zijn om die reden voor altijd uitgesloten van Gods aanwezigheid (:23). Het enige dat redt, het enige dat rechtvaardigt, is Zijn genade, en wel door de verlossing in Christus! (:24) Voor Jood en heiden gelijk.

Zowel de Jood als de niet-Jood worden gerechtvaardigd uit het geloof, namelijk uit het geloof dat het bloed van Jezus voor al hun zonden genoeg is, en dat Hij door Zijn verlossingswerk, Zijn sterven en opstanding voor hen verlossing heeft bewerkt.

Application - Dit is ten diepste de betekenis van 'tot geloof komen'. Het is je bewust zijn van het feit dat je vanuit jezelf geen rechtvaardiging kunt bereiken en dat je daarmee (dus) tot in eeuwigheid van God verlaten zou zijn.

Het geloof is dat je het verlossingswerk van de Here Jezus aanneemt, omarmt, en dat je jouw hele leven stelt onder zijn leiding.

Hoe zit dat met mij, met jou? Staat ons leven nog onder Zijn leiding? nemen we al onze beslissingen met Hem? Of hebben we ons leven stukje bij beetje weer in eigen hand genomen? Als dat zo is, belijd het! Keer terug naar God! Hij kan en wil je leven leiden tot eer van Zijn Koninkrijk, maar alleen als jij Hem toelaat.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw leiding over ons leven. Help ons loslaten Heer, we pakken maar al te gemakkelijk de teugels weer in onze eigen handen. Dank U Jezus voor Uw vergoten bloed dat een genoegzaam offer is voor al onze overtredingen, en dank U Heilige Geest dat U ons Vader's wil bekend wilt maken.



Romeinen 4

Gods Woord verstaan

Scripture - Romeinen 4:9-10, 11b, 16, 24-25 "Wij zeggen immers: Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden - Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun [de] gerechtigheid zou worden toegerekend - Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, ... voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is - die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging"

Observation - Als je goed luistert kun je in Paulus' hoofd de puzzelstukjes op hun plek horen vallen... Deze man heeft zijn hele leven geleefd en geloofd in de leer van de Farizeeën, een zeer bijbelgetrouwe groep met een grote ijver voor Gods Woord. Hij zal hebben geworsteld met de gedachte hoe het nou toch kon dat ook onbesnedenen zouden worden gerechtvaardigd.

Hij maakt een grote omwenteling in zijn denken mee. Alle bekende teksten, alle denkbeelden die hij en zijn mede-Joden hadden, bekijkt hij opnieuw en hij moet regelmatig gedacht hebben: "wauw, dat we dat nooit gezien hebben!".

Aartsvader Abraham was niet besneden, maar werd dan ook niet door werken maar door zijn geloof gerechtvaardigd. Dat is zo'n gedachte die hij nu doordenkt en doortrekt naar Abraham's vaderschap van alle gelovigen, ook naar de gelovigen uit de heidenen.

Het hele Oude Testament staat bol van de vooruitwijzingen naar de Here Jezus. Zonder dat Oude Testament is het Nieuwe Testament niet in haar volle omvang te bevatten. Gods Woord is één geheel, de verschillende boeken kunnen niet los, zonder de andere, worden begrepen.

Terug naar Paulus. Wat is die man gezegend! Met al zijn kennis van de Joodse geschriften is hij een van degenen die de basis heeft mogen leggen voor de door-denkning van het christelijk geloof!

Application - Durf ik, durven wij op die manier ook al onze denkbeelden - bewuste en onbewuste - los te laten en opnieuw onder de loep te nemen? Of blijven we vasthouden aan wat we altijd hebben geleerd en wat ons - soms van generatie op generatie - is overgeleverd, net als Paulus deed voordat hij tot geloof kwam?

Het is aan iedere generatie, aan ieder mens, om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om het Woord van God opnieuw persoonlijk te verstaan. Daarbij hoeft niet alles overboord gegooid te worden wat ons is geleerd, maar we moeten het ons wel eigen maken en alles weer toetsen, net als de mensen uit Berea want "dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren" (Handelingen 17:11)

Prayer - Vader dank U voor Uw Woord en dank U dat Uw Heilige Geest ons telkens weer wil helpen om het in onze eigen tijd, in onze eigen situatie, te verstaan en toe te passen. Dank U Here Jezus, dat Uw bloed ons rechtvaardigt om ons geloof en niet om ook maar iets dat wij zelf zouden doen.



Romeinen 5

Genade, een nieuwe kans

Scripture - Romeinen 5:17 "Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus"

Observation - Paulus maakt in een prachtige tegenstelling duidelijk wat het verschil is tussen enerzijds zonde en dood, en anderzijds genade en leven. Hij doet dat met een woordspeling, heerschappij tegenover heerschappij, dood tegenover leven.

Door de overtreding van één (Adam) heeft de dood heerschappij gekregen over de mensen. En door het offer van de Here Jezus hebben wij overvloed van genade ontvangen waardoor wij mogen heersen als koningen, in het eeuwige leven met Hem (zie ook al Daniël 7:18).

In vers 15 maakt hij ons ook duidelijk dat de genade veel groter is dan de zonde "Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden".

De zonde van één betekent de dood voor velen, maar de genade van en door Één is overvloedig en genoeg voor iedereen.

Mijn favoriete vertaling voor genade is "een nieuwe kans". Telkens weer een nieuwe kans!

Application - Prachtig! We mogen weten dat de genade overvloedig is! Wij kunnen met z'n allen niet zo veel zondigen dat de genade op zou raken. De genade is net als God, oneindig in omvang. Natuurlijk, want genade komt voort uit Liefde, en God, die oneindig is, is Liefde.

Dit is waar de Bijbel van spreekt als er staat "en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32).

Door het offer van Jezus zijn wij Vrijgemaakt!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw overvloedige Liefde en Genade! Dank U Here Jezus voor Uw Waarheid, en het offer van Uw bloed, dat ons vrij maakt. Dank U Heilige Geest dat U ons helpt dit offer te aanvaarden.



Romeinen 6

Vrij van schuld!

Scripture - Romeinen 6:23 "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze He-re"

Observation - Dit hoofdstuk is niet in één dagstudie uit te leggen - dat geldt voor ieder hoofdstuk in de Bijbel, maar voor sommige nog wat meer. Dit hoofdstuk is (voor mij in elk geval) een van de kern-hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. Paulus zet zaken tegenover elkaar.

Hij begint in de vorm van een vraag met een vervolg op de genade uit het vorige hoofdstuk, "zullen we dan maar blijven zondigen, zodat er nog meer genade komt"? Natuurlijk niet. Wij zijn "der zonde" gestorven.

Ons vlees, onze oude mens, is in onze doop begraven met Christus in zijn dood; "dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn" (:6).

En omdat onze oude mens dood en begraven is, zijn wij juridisch vrij van schuld: "want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde" (:7).

Waarom? Omdat we in Christus' opstanding ook een nieuw leven mochten ontvangen! "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus" (:11). De zonde voert geen heerschappij meer over ons (:14)! Halleluja!

Eerst waren we slaven van de zonde, en moesten we daaraan wel gehoorzamen, maar nu zijn we echt ("van harte") - zie ook Jeremia 31:33 - bereid om te gehoorzamen aan het onderricht van Christus (:17). Nu - in onze nieuwe staat - hebben we "als vrucht onze heiliging en als einde het eeuwige leven" (:22).

Application - Ik mag weten dat mijn oude zondige mens dood is! Ik ben daarmee rechtens ('de jure' of juridisch) vrij van schuld en sta niet meer onder de heerschappij van de zonde! Zondig ik dan niet meer? Ja, net als iedereen zondig ik nog steeds wel eens ('de facto' of in de praktijk). Maar door mijn opstanding in de doop en door de wedergeboorte wordt mij dit niet meer aangerekend wanneer ik het belijd (1 Johannes 1:9).

Weet jij voor jezelf dit ook zeker? Zo niet, bidt om de leiding van de Heilige Geest en lees de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Romeinenbrief goed door!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw geweldige genade op genade, dat wij in en door het offer van Uw Zoon onze Here Jezus onszelf vrij mogen weten van schuld. U hebt ons Vrijgemaakt Here! Dank U wel dat Uw Heilige Geest ons dit wil helpen zien!



Romeinen 7

Ik ellendig mens?

Scripture - Romeinen 7:18, 23-24 "ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. - in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"

Observation - Paulus beschrijft in dit hoofdstuk op zijn eigen filosofische manier de worsteling die hij heeft doorgemaakt op het gebied van Gods geboden en de tegenstelling daarmee die hij ziet in zijn eigen leven.

Hij weet, net als wij, dat voor God alleen het beste goed genoeg is. Kijk maar naar de materialen waarmee de tabernakel, en later de tempel moest worden gebouwd, kijk naar de offerdieren die "zonder enig gebrek" moesten zijn.

Het beste dat wij uit onszelf kunnen voortbrengen is voor God bij lange na niet goed genoeg! De verzen die ik voor vandaag heb gekozen zijn de verzen die dit benadrukken. Het is dan ook vrij gemakkelijk om deze verzen er uit te lichten en je daarop te concentreren zoals veel kerken en gelovigen tientallen jaren, ja wel eeuwen hebben gedaan.

Je komt dan tot een vorm van geloof waarbij je maar mag hopen het eeuwige leven misschien wel te verkrijgen. Uit genade alleen. Als je verkozen wordt...

Maar zo te denken doet afbreuk aan Gods bedoeling! We zijn immers "kinderen van God" (1 Johannes 3:1), "erfgenamen naar de belofte" (Galaten 3:29), "een

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom" (1 Petrus 2:9).

We moeten dan ook verder lezen dan te stoppen bij "ik ellendig mens", zoals eeuwen is gebeurd. Er staat nog veel meer, zoals we ook morgen zullen zien.

Application - Zijn wij ons, ben ik mij bewust van de vrijheid die we in onze wedergeboorte hebben ontvangen? "Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:31-32).

Ik merk zelf wel dat ik me af en toe erg kan verliezen in gepieker over dingen die ik nog niet helemaal goed doe. Laat ik het maar niet mooier maken dan het is, dingen die ik soms heel erg fout doe.

Deze zonden brachten God veel verdriet, maar Hij heeft dat opgelost door het offer van de Here Jezus. Laten we Hem dan niet opnieuw verdriet gaan doen door dat offer ten diepste niet te aanvaarden en te blijven hangen in "ik ellendig mens".

Als aanloop naar je bekering is dit wel de juiste houding, want je kunt het zelf niet bereiken. Maar na je wedergeboorte ben je **VRIJ!!!**

Prayer - Vader dank U wel dat we mogen weten dat U een oplossing hebt voor ons, die U vanuit onszelf niets kunnen brengen wat U zou goedkeuren. Dank U wel Here Jezus, dat U het bent door Wie de Vader onze daden ziet en Die het bent Die aan onze daden glans verleent! Dank U Heilige Geest dat U ons wilt helpen en leiden zodat we steeds meer op de Here Jezus mogen gaan lijken!

"Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!" (:24).



Romeinen 8

De wet vervuld in ons!

Scripture - Romeinen 8:3-4, 37-39 "God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in eenzelfde vlees als dat van ons, de zonde veroordeeld in dat vlees opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons die niet overeenkomstig het vlees wandelen, maar overeenkomstig de Geest - Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here"

Observation - In de vorige hoofdstukken is duidelijk gemaakt dat de heidenen hadden kunnen weten dat God bestaat, maar dat velen van hen dat niet vatten of het ontkennen, en dat Gods eigen volk, de Joden, door de wet hadden kunnen weten hoe ze moesten leven, daar verschrikkelijk hun best voor deden maar het niet konden.

In dit hoofdstuk maakt Paulus duidelijk dat God, voor alle mensen die dat willen aanvaarden, het probleem heeft opgelost.

De wet van God die Hij door Mozes aan het volk had gegeven, was het niet gelukt om de overtredingen te voorkomen. Ons vlees is immers zwak. Het enige dat de wet kon doen was de zonde aanwijzen, openbaar maken.

Maar door de wet in ons hart te schrijven, door middel van de inwoning van de Heilige Geest in ons, wordt de wet in ons vervuld! Dat is wat Paulus in de verzen 3 en 4 betoogt. Daarom kan hij ook schrijven in de verzen 1 en 2 "Zo is er dan nu

geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood".

We hoeven het zelf niet meer te doen, dat lukt toch niet: "zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen" (:8). We mogen ons laten leiden door de Geest "want allen die door de Geest van God geleid worden zijn zonen van God" (:14).

Met de Geest is ons een overvloedige, super-overwinning geschonken, namelijk niet alleen de vervulling van de wet in ons, maar ook nog eens het eeuwige leven! Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt (huper-nikōmen) betekent: 'meer dan overvloedige overwinning' of 'overwinnen bovenmate'.

Application - Staan wij, sta ik in de overwinning? Da's tegelijk heel eenvoudig, en toch niet altijd even gemakkelijk. Het enige dat het namelijk vergt is overgave. Overgave aan de leiding van de Heilige Geest.

Dat is de keuze die wij elke dag weer opnieuw moeten maken. Ons leven niet zelf leiden, maar onze keuzes laten bepalen aan de hand van God. Zelf vind ik dat soms best een worsteling. "Ikke zelf doen" zit ook bij mij diep geworteld.

Gelukkig kijkt God naar onze intentie, Hij "kijkt naar ons hart", sterker nog, "Hij is het die het willen en het doen in ons bewerkt". En hoe doet Hij dat? Juist, dat kan Hij doen als wij ons aan zijn wil overgeven.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Heilige Geest die het willen en het doen in mij uitwerkt. Dank U wel dat U mijn leven wilt leiden op de manier die U het beste vindt, en die past bij de bouw van Uw Koninkrijk. Dank U Jezus voor Uw voorbeeld dat we mogen volgen. Wilt U ook vandaag de leiding nemen Abba? Dank U dat U dat ook doet, want U hebt het beloofd in Uw woord.



Romeinen 9

Israël moet Jezus erkennen als Heer

Scripture - Romeinen 9:4-5 "immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanne-
ming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de ere-
dienst en de beloften: 5 hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft,
de Christus"

Observation - Vandaag schrijven we over het volk Israël. In de eerste verzen
van dit hoofdstuk zegt Paulus dat hij zijn leven wel wilde opgeven als hij daarmee
zeker kon stellen dat zijn "broeders en verwanten naar het vlees", de Israëlieten,
behouden zouden worden. Want, zo schrijft hij in de verzen 4 en 5: voor hen zijn
alle beloften in de Schrift.

In de verzen 7 en 8 maakt hij vervolgens duidelijk dat deze beloften niet eenvou-
digweg gelden voor "kinderen van het vlees", maar voor "kinderen der belofte".
En in vers 16 maakt hij duidelijk dat het niet van daden van mensen afhangt,
"maar van God, die Zich ontfermt".

En God verkiest wie Hij wil tot heerlijkheid. "En dat zijn wij, die Hij geroepen
heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen" (:24). Zoals Hij ook
door Hosea heeft gesproken: "Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-
geliefde: geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen] gezegd was: gij
zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God"
(Hosea 2:22, 1:10).

Concluderend schrijft Paulus "heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, heb-
ben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof is; doch Israël,

hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen" (:30-31). En, zo gaat het verder: "Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots".

Kortom: zij wilden de Here Jezus niet aannemen voor Wie Hij is, en dat wordt hen aangerekend. Het staat al in de Psalmen: "Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen" (Psalm 25:3).

De Here Jezus zegt het zelf trouwens ook: "Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!" (Mattheüs 23:37-39) en verder "niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

God heeft heel veel beloften gedaan aan zijn uitverkoren volk en Hij zal die nakomen. Hij heeft een weg voor zijn volk klaarliggen. Maar ook zij, de Joden, het uitverkoren volk Israëel, zullen de Here Jezus moeten erkennen als Heer voordat zij gered zullen zijn.

Application - Er is in alle tijden veel te doen geweest over (de positie van) de Joden, van het volk Israëel. En "de geleerden" hebben nog geen overeenstemming. God wel. Hij weet welke weg Hij voor zijn volk heeft klaarliggen. Zijn beloften zijn, om het maar eens met een prachtig oud woord te zeggen: "onberouwelijk". Hij zal ze nakomen. Op zijn manier.

Op een of andere wijze zal Hij hen helpen om de Here Jezus als Heer te erkennen. Hoe? Dat weet ik niet, maar Zijn Woord spreekt duidelijke taal. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" is een heldere uitspraak die niet voor meer dan één uitleg vatbaar is.

Prayer - Vader dank U wel dat U Uw oogappel Israël beschermt, dat U hen bewaart tot het moment dat U voor hen hebt voorbereid is aangebroken. Dank U Here Jezus voor Uw offer, ook voor hen gebracht en dank U wel Heilige Geest die ons wil helpen om Uw Woord te bestuderen en er uit te leren zoveel als U voor ons bedoeld hebt.



Romeinen 10

Getuigen

Scripture - Romeinen 10:9-10 "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis"

Observation - Zo simpel is het eigenlijk. Met de mond belijden en met het hart geloven. Overgave. Klaar. Dat geldt voor ons uit de heidenen, en ook voor de Joden, "want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek" (:12).

Maar hoe kunnen mensen dan (gaan) geloven? Wel, doordat het goede nieuws ze verteld wordt. "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus" (:17).

God heeft op allerlei manieren geprobeerd zijn oogappel het goede nieuws te laten horen, zoals de Psalmist schreef: "Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden".

Application - Ziedaar de motivatie van evangelisten, en dat zijn we allemaal. Ook als we geen toespraken houden. Onze houding is van belang. Komen we een zondaar of een heiden tegen, hoe reageren we dan?

Gaan we direct met ons opgeheven vingertje aanwijzen wat er aan de hand is in het leven van de ander, of gaan we naast de ander zitten en geven we liefde, hulp, vriendschap? Staan we tegenover de ander, of naast hem?

Laten we alsjeblieft naast de ander staan, misschien ben je de enige Bijbel die hij ooit leest.

Prayer - Vader dank U wel voor Uw grote Liefde voor Uw volk en voor ons allemaal. Dank U Here Jezus voor Uw offer dat uit deze Liefde is voortgekomen. Dank U Heilige Geest die ons wil helpen er te zijn voor de ander. Uit onszelf vinden we dat soms lastig Heer, maar U wilt ons daar van hert bij helpen. Dank U wel.



Romeinen 11

Betrouwbare beloften

Scripture - Romeinen 11:17-18, 29, 36 "Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! - Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk - Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen"

Observation - Van de Joden heeft slechts een deel de Here Jezus aangenomen. Dat deel is behouden. De rest van de 'takken' van de edele olijf (Israël) zijn weggekapt. Wanneer zij ook tot het geloof in de Here Jezus komen, zullen zij "naar hun natuur" (:24) ook weer op hun eigen olijf worden geënt.

Paulus waarschuwt ons hier tegen hoogmoed ten opzichte van de 'takken' (de Joden die in de Here Jezus geloven). We zijn uit het wild genomen en geënt op de vette wortel, die veel sap geeft waardoor we kunnen groeien. Het Nieuwe Testament kan niet ten volle worden begrepen zonder het Oude Testament te lezen!

In deze enting hebben we deel gekregen aan de beloften die God aan zijn volk heeft gedaan. En Hij komt nooit terug op zijn beloften! Ze zijn "onberouwelijk". God heeft er geen spijt van en hij komt ze na. Altijd.

Hij is de Bron van alle dingen, Hij is de Scheper van alles wat we zien. Hij is de Kracht die alles beweegt, Hij geeft ons leiding in ons leven. Hij is het doel waar naar wij streven, Hij is het eindpunt van de reis.

Application - Is Hij ook jouw einddoel? Mijn einddoel? Realiseer ik me voldoende dat Hij het doel is waar ik naar streef?

Misschien niet altijd. Maar zijn genade is zo onmetelijk groot! Hij ziet daaraan voorbij in zijn oneindige Liefde. Hij roept mij op om net als Hij zelf, goedertieren te zijn (vriendelijk), ook naar zijn volk. Niet hoogmoedig, maar ootmoedig.

Prayer - Vader dank U wel dat U ons draagt. Dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw Zoon, die (naar de mens) voortkomt uit Uw volk zoals U door Uw profeten menigmaal hebt aangekondigd. Dank U voor de leiding van de Heilige Geest in ons leven.



Romeinen 12

Eenvoud van het geloof

Scripture - Romeinen 12:2, 3, 16, 21 "wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is - koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid - Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige - Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede"

Observation - Een hele bekende tekst: "wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken" (:2). Anders denken. Maar waarover dan? En hoe? Hier zijn natuurlijk al veel antwoorden op gegeven. Vandaag licht ik er een aantal teksten uit over eenvoud, omdat ook dat "de wil van God is" (:2).

Als eerste vers 3, "koester geen gedachten hoger dan u voegen". Met andere woorden: denk niet hoger van jezelf dan je past. Maar hoe hoog is dat dan? Paulus zegt: wees bedachtzaam naar de mate van het geloof dat je geschonken is. Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen, aan de hand van God.

In vers 16 vinden we ook zo'n tekst: "Wees eensgezind, niet ambitieus, doe maar gewoon". Verhef je niet boven anderen, ga normaal met al je broers en zusters om.

Andere teksten in de Bijbel zijn: "doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf" (Filippenzen 2:3) over nederigheid in onze relatie met de ander en "Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen

hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten" (Jesaja 55:9) over nederigheid in onze relatie met de Heer.

Hoogmoed is een onderdeel van "het kwade", en deze tekst roept ons onder andere op om ons daar niet door te laten verleiden, maar de hoogmoed te overwinnen door eenvoud.

Application - Het is zo gemakkelijk om je te verliezen in eindtijd-scenario's, in kleurtjes van de kledjes over het liturgisch centrum, in een Israël visie, in activisme, in het najagen van wonderen en tekenen, en meer zaken die op het christelijk erf af en toe de hypes bepalen. Je kunt die zaken (onbedoeld) tot afgod verheffen en er veel van je tijd in stoppen.

Vraag je echter altijd af: past dit bij de eenvoud van het geloof en bij de mate van mijn eigen geloof? Helpt dit mensen om tot Jezus te komen?

Het evangelie is zo eenvoudig: "Jij bent slecht, God is goed, Jezus redt. Halleluja!"

Er is een wereld aan mensen die naar de verdoemenis gaan, en die lak hebben aan jouw eindtijd-scenario, het kleurtje van de week of jouw Israël visie, laat staan wonderen en tekenen die ze nog nooit hebben gezien omdat wij ze in de weg staan om te zien Wie God is.

Laten we in alle nederigheid relaties aangaan met mensen om ons heen en er voor hen zijn als ze ons nodig hebben.

Prayer - Vader dank U wel dat U zo'n eenvoudige boodschap heeft nagelaten voor ons. Wij maken het vaak zo ingewikkeld Vader. Help ons om barmhartig te zijn in plaats van geleerd. Help ons te helpen Heer Jezus, zoals U voeten waste. Help ons alstublieft door Uw Heilige Geest om te zien met Uw ogen, te luisteren met Uw oren en te helpen met Uw handen. Dank U Vader, dat U dat wilt doen.



Romeinen 13

Mensenwetten en Gods wetten

Scripture - Romeinen 13:1, 3-4, 8, 12 "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan - Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede - wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld - De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!"

Observation - De overheid is door God boven ons gesteld. Hij is de bron van alle autoriteit. Daarom moeten wij ons aan de overheid onderwerpen. Niet omdat zij het zwaard draagt (ook dat heeft ze overigens van God ontvangen), maar omdat ze namens God optreedt.

Wat betreft de wetten van mensen: doe het goede, schrijft Paulus, en: betaal je belastingen. Wil je zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede. Geef de keizer wat des keizers is.

Gods wet is net even anders, ze bestaat in Liefde. Wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld! Alle geboden zijn immers door de Here Jezus samengevat in: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Liefde doet de ander geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Julie kennen immers de tijd wel, schrijft Paulus. De Here Jezus zei dat ook al, "Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is" (Mattheus 24:32).

Het is tijd om wakker te worden. De slaap is een beeld van het niet klaar zijn voor de wederkomst. Het is tijd om wakker te worden en ons klaar te maken voor de komst van de Heer. Paulus schrijft dit als extra motivatie.

Want de nacht (de tijd tot aan de wederkomst) is ver gevorderd en de dag (de wederkomst) is nabij. We moeten dan ook de nachtkleding afleggen (:13) en de wapenrusting van het licht aandoen (:14 en Efeze 6:11).

Application - Hoe zit dat bij ons, bij mij? Zijn we klaar voor de wederkomst? Betalen we (al) onze belastingen? Houden we ons altijd aan maximum snelheden, ook als er geen camera's staan? Werken we altijd 'wit' of doen we ook wel eens een klus 'onder tafel' of 'zonder bonnetje'?

De instelling van 'kijken hoe ver we kunnen gaan zonder gepakt te worden' is een gerichtheid van God af, van het goede af. Het is een zelfgerichte houding, die anderen te kort doet. Het is een houding die je ook vindt bij de Nicolaiëten die zich altijd afvroegen waar de grens van het gebod lag.

Bij tieners en jongeren hebben we dit ook veel gezien, logisch, omdat zij in een leeftijd zijn dat ze grenzen moeten leren kennen.

Ons antwoord is altijd geweest en is nu nog: gerichtheid op hoever je kunt gaan is gerichtheid op de wereld, van God af. Richt je op Jezus, en kijk hoe dichtbij je bij Hem kunt komen.

Met andere woorden, houd bij alles wat je doet je oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof.

Prayer - Vader dank U wel dat U de overheid hebt aangesteld. Dank U dat U de bron van alle autoriteit bent. Here Jezus, dank U dat U ons met Uw Heilige geest wilt helpen om dicht bij U te blijven en onze naaste lief te hebben. Als wij U alles wat we doen vertellen, dan zult U ons helpen op het rechte pad te blijven, dat belooft U in Uw Woord. Dank U Heer!



Romeinen 14

Geduld en ergernis

Scripture - Romeinen 14:12, 19 "Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God - Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwning bevordert"

Observation - Elkaar verdragen en aanvaarden, geduld met elkaar hebben, dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Ieder verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden. Van daar uit dan ook niet oordelen over de ander. Dat hoeft immers niet, het oordeel is aan de Here.

Aan de andere kant moeten we ook geen aanstoot geven. Dat wil zeggen: geen dingen doen waarvan je weet dat het je broer of zus in de Heer zal ergeren. Het geloof dat we hebben, de regels die we ons zelf stellen, mogen we "bij onszelf houden voor Gods aangezicht" (:22).

En als we rust hebben in ons geweten, dan hoeven we onszelf geen verwijten te maken of te twijfelen over wat goed is of niet, in dienst van onze broeder of zuster. We brengen hem of haar dan niet in verleiding. Hebben we die rust niet, of twijfelen we toch, dan moeten we datgene waarover we twijfelen nalaten, want als we het dan toch doen, zo zegt het Woord hier, dan is dat zonde (:23).

Application - Verdraagzaamheid, geduld. Het is soms zo moeilijk! Er zijn van die broeders en zusters die hun hoofd maar om de hoek van de deur te steken om je dag helemaal te verpesten... Het lijkt wel alsof ze speciaal gemaakt zijn om jou dwars te zitten en te irriteren.

Zal ik je een geheimpje verklappen? Dat is ook zo! Ze zijn gemaakt door onze hemelse Vader. En doordat ze zijn zoals ze zijn, geeft Hij jou daarmee de gelegenheid om je te oefenen in de gave van de Geest, het meeste in vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is zoals we lezen in Spreuken 27:17, "Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander".

Een ander niet ergeren is de andere kant van deze medaille. Als je weet dat een ander het niet fijn vindt of zich ongemakkelijk voelt als jij de tuin gaat sproeien op zondag, laat het dan na. Oefen de gave van zelfbeheersing terwille van je broeder of zuster.

Als we ons aan deze twee eenvoudige regels zouden houden in onze gemeenten en samenleving, dan zag de wereld er al direct een stuk vriendelijker uit.

Prayer - Vader dank U wel voor de eenvoud van Uw evangelie. Tegelijk is het soms zo moeilijk om ons aan deze regels te houden! Dank U Here Jezus voor Uw voorbeeld en voor de steun van Uw Heilige Geest die ons hier bij helpt. Help ons alstublieft Vader om ons verdraagzaam en geduldig op te stellen naar de mensen om ons heen, speciaal naar die broeders en zusters die U speciaal voor ons hebt gemaakt om onze gaven aan te scherpen. Dank U dat U dat ook doet!



Romeinen 15

Aanvaarden

Scripture - Romeinen 15:2, 7, 13 "Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwning - aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft - De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes"

Observation - Paulus roept ons hier op om niet naar de verschillen tussen mensen te kijken op een manier die scheiding maakt. "Laat de sterkere de gevoeligheden van de zwakkere verdragen" (:1). Ter wille van de ander!

Waarom? Omdat de Here Jezus ons ook ten volle heeft aanvaard, zoals we zijn. En op Hem willen we lijken, nietwaar? We moeten er niet op uit zijn om onszelf te behagen, en dat gebeurt maar al te snel wanneer je bijvoorbeeld probeert je eigen gelijk te halen. Dat gaat namelijk evenzo vaak ten koste van de ander.

We zullen merken dat als we dat echt in de praktijk (proberen te) brengen, dat de vreugde en de vrede van ons geloof steeds groter wordt. De innerlijke rust en vrede die het dienen van de ander met zich meebrengen zijn nergens mee te vergelijken.

Application - Hoe kijken wij, hoe kijk ik naar de ander? Accepteren we de ander zoals hij is, of kijken we in ons hoofd toch even snel naar de verschillen? Zijn we te vergelijken met de barmhartige Samaritaan, of meer met de Farizeeër die denkt "Dank U dat ik niet ben zoals die tollenaar"?

In mijn wereld sta "ik" centraal. Dat kan niet anders, want in mijn ziel - mijn zelf - is het "mijn" denken, "mijn" voelen, "mijn" wil. Pas als ik die drie breng onder de leiding van Gods Geest die ze door mijn geest wil (helpen) besturen, zal ik in staat zijn de ander daadwerkelijk te aanvaarden zoals de Here Jezus dat deed.

Prayer - Vader, dank U voor Uw dienaar Paulus. Dank U voor de wijze woorden die hij heeft opgeschreven door Uw Geest. Dank U Jezus voor Uw voorbeeld, dank U Heilige Geest, dat U mij wilt helpen mijn gevoel, mijn verstand en mijn wil te leiden. Help mij Vader om mijn medemensen te aanvaarden en te waarderen voor wie ze zijn zoals U ze hebt gemaakt.



Romeinen 16

Eenheid en verdeeldheid

Scripture - Romeinen 16:16-18 "Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de gemeenten van Christus - Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen"

Observation - In het eerste gedeelte van dit laatste hoofdstuk geeft Paulus hartelijke en persoonlijke groeten aan mensen die hij kent. Hij benoemt specifieke eigenschappen en gebeurtenissen.

Dit deel wordt afgesloten met de aanmoediging om elkaar te groeten met "de heilige kus", een omhelzende broedergroet die een teken is van vrede, eenheid en onderlinge verbondenheid (een gebruik dat in onze gemeenten naar mijn idee veel te weinig wordt gezien).

Deze vrede en eenheid kan als we niet waakzaam zijn worden verstoord. In de verzen 17-20 volgt dan ook een waarschuwing tegen dwaalleraars die op huichelachtige wijze met mooie praatjes (Grieks: "eulogias", "eu" is goed, "logias" is spreken) de harten van argeloze mensen bedriegen!

Ze brengen onenigheid en daardoor verdeeldheid met hun vrome geklets. Het onderwijs in de gemeente in Rome is goed geweest. Paulus weet dat want hij kent daar vele mensen (zie het eerste gedeelte van het hoofdstuk). Maar dwaalleraren kunnen veel kapot maken, zoals we ook lezen in de andere brieven⁽¹⁾.

Zij moeten worden gewaarschuwd om te stoppen met hun dwaalleer en als ze dat na twee waarschuwingen niet doen moet de gemeente zich met hen niet meer inlaten⁽²⁾.

Deze dwaalleraars worden als agenten, vertegenwoordigers van satan geschetst (:20). Hieraan koppelt Paulus een belofte die doet denken aan Gods belofte, waar sprake is van het zaad van de vrouw en dat dit (enkelvoud) het zaad van de slang de kop zal vermorzelen (Genesis 2:15). Een verwijzing naar de overwinning van de opstanding!

Application - Wanneer heb je voor het laatst een broeder of zuster een "heilige omhelzing" gegeven en daarmee jullie eenheid en verbondenheid in Christus tot uitdrukking gebracht?

En als er mensen zijn die gedachten en leringen brengen die je niet direct als Bijbels herkent, wat doe je dan? Neem je het aan omdat er iemand op het podium of op de preekstoel staat die "er voor geleerd heeft en het dus wel zal weten"? Of doe je als de mensen uit Berea die "dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren"?

Wees waakzaam gemeenteleden! Neem niet alles voor zoete koek aan, alleen maar omdat het bijvoorbeeld over je favoriete onderwerp gaat! Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als gemeenteleden om elkaar, onze leraren en onze oudsten en voorgangers op grond van de Bijbel te corrigeren wanneer dat nodig is!

Maar gelukkig, de overwinning IS AL BEHAALD !!!

Prayer - Vader dank U wel voor de duidelijke waarschuwingen in Uw Woord, de oproepen om waakzaam te blijven. Dank U Here Jezus voor de overwinning in Uw dood en opstanding! Heilige Geest, wilt U onze harten verlichten bij het lezen

in het Woord en bij het luisteren naar alles wat we horen? Dank U dat U dit wilt doen.

1. 2Cor.11:4; Gal.1:7; Col.2:8; 2Thess.2:1-3; 1Tim.6:2b-5; 2Tim.2:16-18; Tit.1:10-11

2. Matt.18:15-17; 2Cor.13:1-2; Tit.3:10