

Dagboek Titus

ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG



Dagboek Titus

© Gerard Wassink, 2014

Dit is deel 14 uit een serie “Gedachten bij de Schrift”. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd op de woorden van Jezus: “Om niet heb je ontvangen, geef het om niet.”



Inleiding

Lees je Bijbel, bid elke dag... Zomaar een regel uit een kinderliedje? Wij, mijn vrouw en ik, vinden van niet. Sinds wij tot een levende relatie met de Heer kwamen hebben we ons best gedaan dit in de praktijk te brengen. Met vallen en opstaan.

En sinds jaren lezen wij elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel. We zijn begonnen bij Genesis en lezen de hele Bijbel door totdat we aan het einde zijn gekomen en dan beginnen we weer van voren af aan. We zijn hier niet heel streng of wettisch in. Wel hebben we in de loop van de tijd een ritme ontwikkeld.

Van maandag tot en met vrijdag lezen we een volgend hoofdstuk - en soms een deel ervan als het hoofdstuk van de dag erg lang is, of veel betekenis bevat; 's zaterdags lezen we de zaterdagse krant om in de actualiteit bij te blijven en beschouwen we het nieuws uit de wereld om ons heen en 's zondags lezen we de volgende Psalm - ook bij de Psalmen zijn we gewoon vooraan begonnen.

Op een gegeven moment ben ik begonnen om iedere dag op te schrijven wat me had aangesproken. Dat publiceerde ik dan op onze weblog. Voor de indeling gebruik ik het "SOAP" principe, dat ik in het volgende hoofdstuk uitleg.



S.O.A.P.

S.O.A.P. - Schrift, Overdenken, Applicatie, Praten met God

SOAP is een engelse afkorting die staat voor Scripture, Observe, Apply en Pray. In het Nederlands: Schrift, Overdenken, Applicatie (of: toepassing), Praten met God.

Het is een hulpmiddel dat je kan helpen dieper de Bijbel in te duiken. Het helpt je ook om je gedachten, emoties en associaties vast te leggen. SOAP mag een dagboek worden dat je schrijft terwijl je je dagelijkse stille tijd houdt. Het kan je ook helpen bij het verdiepen van je begrip van een tekst of een bijbelgedeelte. Je kunt het gebruiken als je elke dag een vers leest, of een heel hoofdstuk, of je nou een bijbelrooster leest van een jaar, of een rooster van je gemeente of kring of van het internet..

Het gebruik van de SOAP methode van Bijbel lezen: Begin met het zoeken een stille plek (in je huis EN in je agenda), bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd. Veel mensen hebben gemerkt dat stille tijd in de ochtend hen echt helpt om hun dag meer gericht op God door te brengen.

Zie de volgende bladzijde voor hoe je dit kunt toepassen.

Scripture - Lees de Schrift. Lees niet te snel, zeker niet bij bekendere gedeeltes. Denk echt na over wat er staat. Bedenk je wat mensen die bij het verhaal betrokken waren zullen hebben ervaren. Schrijf een of een paar verzen op die jou opvielen bij het lezen.

Observation - Overdenk de tekst die je hebt gelezen. Misschien wil je wel een samenvatting opschrijven van het gelezen gedeelte. Maar belangrijker nog, denk over wat God to jou persoonlijk te zeggen heeft in dit gedeelte van zijn Woord.

Application - Pas het Bijbelgedeelte toe op jouw dagelijks leven op dit moment. Bijvoorbeeld, als je het verhaal van de verloren zoon leest, met welke figuur identificeer jij je het meest, de liefdevolle vader, de zoon die zijn leven en geld verkwist, of de jaloerse oudere broer? Zie je vergelijkbare situaties in jouw leven op dit moment? Hoe kun je daarmee omgaan op de manier die Jezus leerde?

Prayer - Zoek Gods aangezicht in gebed. Schrijf (een deel van) je gebed op. Wat je hebt gelezen is een persoonlijke boodschap van jou aan God, dus maak je geen zorgen over de juiste woorden, Hij begrijpt je wel. Zorg gewoon dat het eerlijk en oprecht is. Onthoud dat God altijd luistert en altijd je noden al weet. Hij wil gewoon graag dat je het Hem persoonlijk vertelt. Immers: "*Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden rechtmaken*" (Spreuken 3:6)



Titus 1

Joodse verzinsels

Scripture - Titus 1:7, 9-10, 13-14 "*Want een opziener moet onberispelijk zijn, - iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. - Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.*" (HSV)

Observation - Weer schrijft Paulus over het vasthouden aan het Woord en aan de rechte leer. Nu aan Titus, die op Kreta de daar ontstane gemeente op orde moet brengen. Hij krijgt twee opdrachten:

1. Stel gekwalificeerde oudsten aan (:5-9). Hij herhaalt hier de kwalificaties die hij ook reeds aan Timotheüs had beschreven en maakt nog iets duidelijker dat zo'n oudste ook gelovige kinderen moet hebben. Het moeten ook mensen zijn die zich houden aan het Woord zodat ze in staat zullen zijn tot het goede onderwijs en om dwalingen te weerleggen.

2. Weerspreek dwalingen. Er zijn klaarblijkelijk ook op Kreta mensen die opstandig zijn, zinloze praat verspreiden en zo gelovigen misleiden. Paulus voegt hier toe: "vooral die van de besnijdenis zijn". Het zijn vooral de mensen die vanonder de wet vandaan de gemeente in komen die allerlei vooropgezette ideeën hebben van hoe 'het moet'. Maar die ook vasthouden aan "Joodse verzinsels en geboden van mensen".

Bij "Joodse verzinsels" mogen we denken aan allerlei judaïserende fabels (Griekse grondwoord is "mutois", mythen). Paulus bedoelt hiermee allerlei speculaties over oudtestamentische geschiedenissen en fantasieën over personen die in het Oude Testament voorkomen. Deze menselijke fantasieën werden aan de Schrift toegevoegd en kwamen er uiteindelijk zelfs voor in de plaats (vergelijk Mattheüs 15:9, 1 Timotheüs 1:4).

Application - Hoe is dat bij ons? Onderkennen wij dwalingen als we ze tegenkomen?

De Here Jezus heeft Zich ook altijd verzet tegen loze religie, godsdienst zonder inhoud. Kijk maar naar de rede tegen de schriftgeleerden (Mattheüs 23). Paulus zet deze lijn door en roept zijn helpers op om in alle gemeenten de goede leer vast te houden en dwalingen tegen te gaan.

Het risico is ook zo groot... Met name bij "hen die uit de besnijdenis zijn", met andere woorden: zij die de bedekking der wet (2 Korinthe 3:14-16) nog maar net kwijt zijn. Wanneer deze bedekking wordt weggenomen (in Christus), dan komen zij in de vrijheid (2 Korinthe 3:17-18). Maar ze hebben nooit geleerd om met vrijheid om te gaan en slaan dus (soms) volkomen door in allerlei verzinsels. Overigens ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar toch dwalen ze dan in hun enthousiasme bij de Waarheid weg.

Het is de uitdaging aan de apostelen, hun helpers en de aangestelde oudsten om deze dwalingen te herkennen, aan te wijzen en in liefde te weerleggen.

In onze tijd denk ik ze te herkennen in veel van de gezwollen taal van de eindtijd-profetieën van zelfverklaarde profeten die al te vaak niet vanuit de context van een gemeente werken, dus niet onder het gezag van oudsten staan en derhalve niet corrigeerbaar zijn.

De fantasieën die zij de wereld in slingeren bevatten vaak 99% taal die er zeer Bijbels uit ziet. Maar het zijn wel fantasieën. Het grote risico is dat deze verzinsels aan de Schrift worden toegevoegd of erger nog, in de plaats van of boven de Schrift worden gesteld.

Maar ook vinden we dwalingen in leringen als het Israëliisme en de "woord van geloof theologie", met als afgeleiden het welvaartsevangelie en de genadeleer en vele anderen.

En wij, richten wij ons op het Woord van God, of volgen we wat onze onderbuik graag wil?

Prayer - Vader dank U wel voor Uw dienstknecht Paulus, die zo trouw Uw Waarheid verdedigt. Wil ons helpen Heer om net als hij en net als zijn helpers te waken voor de rechte leer zoals die in Uw Woord te vinden is. Wil ons waakzaam maken Here, tegen dwalingen die van Uw Woord afwijken. Wil ons ook helpen Heer om liefdevol te spreken met mensen die in dwalingen gevangen zijn en help ons Heer om ze waar mogelijk terug te brengen.



Titus 2

Eer Hem met heel je leven

Scripture - Titus 2:2-3, 9-10 *"De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede - Vermaan de slaven ... dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouwe bewijzen"* (HSV)

Observation - Paulus schrijft hier aan Titus over hoe ouderen en werknemers zich moeten gedragen. Titus mag daar op letten. De oudere mannen moeten beheerst, eerbaar, bezonnen zijn, gezond in het geloof, in liefde en volharing. Allemaal zaken die je inderdaad leert als je ouder wordt.

De oudere vrouwen: zoals het heiligen (apart gezetten) past, niet verslaafd aan wijn (ook toen blijkbaar al een probleem) maar voorbeelden, leraressen van het goed, met name voor de jongere vrouwen.

En de slaven (werknemers): dat ze gehoorzaam zijn, doen wat hun werkgever van hen vraagt zodat ze laten zien in hun handelen wat het betekent om christen te zijn; en niets ontvreemden, kortom: betrouwbaar te zijn.

Application - Hoe is dat bij ons? Zijn de ouderen in de gemeente voorbeelden? Of mopperen ze de hele dag? Op een andere plaats schrijft Paulus ook aan ouderen: "Gezien uw leeftijd behoorde u al leraars te zijn" (Hebreeën 5:12). Met andere woorden, u behoort een voorbeeld en een bron van kennis te zijn gezien uw leeftijd in het geloof.

Het is belangrijk dat mensen die al lang met de Heer wandelen dat ook laten zien, het uitleven, het voorleven, en beschikbaar zijn voor de jongeren in het geloof. Zo gaat geloofsoverdracht ook, naast de zondag, naast de bijbelstudies.

En voor werknemers... Ken je deze uitspraken ook?

* 'Wat of dat de baas u biedt, koopt dat bij een ander niet'...

* 'Aan een boom zo vol geladen, mist men één, twee pruimen niet'...

En dan worden er kantoormaterialen, gereedschappen, pennen, geeltjes en weet ik wat nog meer achterovergedrukt onder het mom het gaat toch van de grote hoop.

Het gaat er niet om of je één kladbloodje of een pallet vol kladblokken mee neemt, het gaat om de gesteldheid van je hart. Je neemt iets mee dat niet van jou is. De Bijbel is daar heel helder in, dat heet stelen.

Laten we toch recht in het leven staan om ook op die manier, met ons hele leven, Jezus de eer te brengen!

Prayer - Vader dank U wel voor Uw Woord. Dank U voor Uw Heilige Geest, Die ons wil bijstaan om op Uw smalle weg te blijven! Wij kunnen dat uit onszelf niet. Dank U wel Here Jezus, dat wij door Uw offer met U in het overwinningsleven mogen staan!



Titus 3

Grace en Mercy, genade op genade

Scripture - Titus 3:3-8 *"Want ook wij waren voorheen onverstandig, ... verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, ... Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, ... verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. ... opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt"* (HSV)

Observation - Paulus geeft ons hier een herinnering aan ons oude leven, en aan onze redding door de Here Jezus, hier beschreven als de "goedertierenheid van God" (dat is: vriendschap van God) en "onze Zaligmaker".

Wat heeft Hij gedaan? Hij heeft ons "zalig gemaakt", dat wil zeggen: gered, van ons oude leven. En dat niet op basis van onze verdienste, maar op basis van Zijn Vriendschap. Jezus zegt zelf "niet u hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen" (Joahannes 15:16).

Hoe heeft Hij dat gedaan? Door "het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest". Een nieuw leven kan niet eerder ontstaan dan dat het oude leven voor dood is verklaard.

Zie ook Hebreëen 8:13 "Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard", en Romeinen 6:11 - "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus".

Alleen God kan nieuw leven geven en dat doet Hij dan ook. Hij heeft het immers zelf beloofd: "Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn" (Jeremia 31:33).

Met deze woorden wordt gerefereerd aan het vernieuwende werk dat het gevolg is van de doop in de Heilige Geest. Wedergeboorte moet daaraan vooraf gaan, luister maar wat Jezus zegt: "Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien" (Johannes 3:3).

Waarom heeft Hij dat gedaan? "opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven".

Wij zijn erfgenamen! Wij zijn opgenomen in God's testament! Dat is het gevolg van het feit dat we zijn aangenomen als Zijn kinderen: "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook)" (1 Johannes 3:1, NBG).

Opdracht. Paulus sluit af door er bij Titus sterk op aan te dringen deze waarheden "sterk te benadrukken", omdat ze "een betrouwbaar woord" vormen. Daar doorheen zie ik een opdracht aan ons om ook deze boodschap fier overeind te houden in een wereld die er steeds verder van afdwaalt.

Application - Hoe is het met ons? Zijn wij nog ten volle doordrongen van deze wereldschokkende boodschap? Dringen wij er op aan dat mensen deze boodschap horen: "predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen"? (2 Timotheüs 4:2).

Wat ik om me heen zie is dat er een leer aan het ontstaan is van een 'lieve Jezus, die van alle mensen houdt'. Van een God die genade is en liefde en die louter voorspoed geeft aan zijn volgelingen. En dat is een lekkere boodschap, dat wel. Hij glijdt zo naar binnen, goed verteerbaar en gemakkelijk te brengen. Wie wil het nou niet goed hebben, altijd gezond zijn, etc, etc?

Maar onze God is ook een najverig God. "Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!" (Hebreeën 10:31-32).

Natuurlijk mogen we de Liefde van God en Zijn Genade prediken, want die zijn er ook. Als we het daar maar niet bij laten, want het kan zomaar een halve boodschap worden.

Genade wordt vaak vertaald met "onverdiende gunst". Dat is mooi, en het is - als je niet oppast - maar de helft van de boodschap. De Engelse taal kent twee woorden voor genade waarmee dit duidelijk te maken is: grace en mercy.

Grace is de genade die ons overvloedig geeft wat wij niet hadden verdiend. Als we het hier bij laten vertellen we niet het hele verhaal, want dan vergeten we de kant van de Mercy, namelijk de genade die barmhartigheid praktiseert door niet aan ons toe te rekenen wat wij wel hadden verdiend.

Genade zo oneindig groot...

Prayer - Vader dank U wel voor beide kanten van Uw genade. Dank U wel voor Uw aanneming tot Uw kinderen, en voor de opname in Uw testament! Dank U wel Here Jezus dat U deze weg hebt mogelijk gemaakt, dank u Heilige Geest dat U onze wedergeboorte bewerkstelligt wanneer wij de deuren van ons hart openen voor U. Dank voor Uw wonderbare genade!